

## De GZB zoekt een vrijwilliger voor de ontwikkeling van onderwijs- en leermethoden in Nepal

Zaterdag is de enige vrije dag in Nepal. Dat is dan ook de dag dat de kerkdiensten en zondagsschool plaatsvinden. De zondagsschool is in Nepal dus eigenlijk de 'zaterdagsschool'.

De meeste mensen in Nepal zijn hindoe. Tot 1990 was het verboden om te evangeliseren in Nepal en woonden er nauwelijks christenen in het land. Nu is de kerk van Nepal een van de snelst groeiende kerken ter wereld. Voor de kinderen in de kerk was er tot nu toe weinig aandacht.

Om hier iets aan te doen is de organisatie TEACH gestart met het ontwikkelen van zondagsschoolmateriaal en het trainen van jeugdwerkleiders.

Voor de organisatie TEACH zoekt de GZB Pabostudenten die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van onderwijs- en leermethoden. De nadruk valt daarbij op godsdienstonderwijs, maar TEACH is ook actief op andere vakgebieden.

Lijkt het je leuk om hier een bijdrage aan te leveren en herken je jezelf in het [algemene profiel voor korte termijn uitzendingen](#) neem dan contact op met onze medewerkers werving & selectie: Harriët Ritman (e-mail: [hritman@gzb.nl](mailto:hritman@gzb.nl)) of Caroline Verboom (e-mail: [cverboom@gzb.nl](mailto:cverboom@gzb.nl)) of tel. 0343-512444.

