



# Geloven in Europa

## Europa als zendingsgebied

Als je op vakantie in Europa bent, zie je overal kerken. Klein en idyllisch of groot en monumentaal. Maar veel van deze kerken worden niet (meer) gebruikt om op zondag naar de kerk te kunnen gaan. Hoe zit het eigenlijk met het geloof in God in ons werelddeel?

Speciaal voor deze pinksterkrant gingen we op onderzoek uit en vergeleken we verschillende bronnen. Daarvan hebben we een overzichtskaart gemaakt waarop met verschillende kleuren is aangegeven hoeveel mensen zich expliciet geen christen noemt. De cijfers uit de onderzoeken verschillen iets van elkaar, daarom hebben wij een gemiddelde genomen.

'Geen christen' kan betekenen dat mensen zich atheïst noemen of een andere religie aanhangen. 'Wel christen' zegt nog niets over de manier waarop mensen hun geloof beleven en vormgeven. Iemand kan christen zijn maar nooit naar de kerk gaan.

## De GZB in Europa

De conclusie van ons onderzoek is dat er voor zendingswerkers meer dan voldoende werk in Europa is. Dat brengt natuurlijk de vraag met zich mee naar welke landen we werkers moeten uitzenden. Op dit moment werkt de GZB in Albanië, België, Duitsland, Frankrijk, Kosovo, Kroatië, Roemenië en Tsjechië. Het overzicht laat zien dat in Albanië en Tsjechië (net als in Nederland!) meer dan 60 procent van de bevolking geen christen is.

Behalve percentages niet-christenen geeft de overzichtskaart aan hoe inwoners denken over bidden, een christelijke opvoeding en een leven na de dood. Dat helpt om te begrijpen in welke context onze zendingswerkers in Europa werken.

## Hoeveel % inwoners per Europees land is geen christen?

