

ZONDAG 4 NOVEMBER

... om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet zo heel belangrijk?

De apostel Paulus wil zijn jonge medewerker Timotheüs graag weer eens zien. Dat zou hem heel erg blij maken, maar het ligt niet voor de hand dat hij hem snel zal zien; Paulus zit gevangen in Rome. Daarom schrijft hij deze tweede brief aan 'zijn geliefde zoon' (zie vers 2).

Zelf woon ik in Oeganda en het valt me hier telkens weer op dat christenen in Afrika echt blij zijn elkaar te ontmoeten. Dat is natuurlijk niet áltijd zo, maar vaak wel. Men groet elkaar uitgebreid en wisselt nieuwtjes uit. Daarnaast bidt men voor elkaar. Ook wij gaan allereerst naar de kerk om God te ontmoeten; om van Hem te horen en Hem te loven en prijzen. Bemoedigen we elkaar ook als broeders en zusters in het gezin van God?

Paulus doet dat in deze brief. Hij spreekt allereerst genade, barmhartigheid en vrede van God uit over Timotheüs (vers 2). Vervolgens dankt hij God voor zijn jonge broeder (vers 3). Doet u dat in uw gemeente? Wat is het mooi om God voor elkaar te danken en met genade over elkaar te spreken.

Lezen: 2 Timotheüs 1:1-4

Zingen: Psalm 133:1 en 3

Op Toonhoogte lied 354

Zon op 07.39

Zon onder 17.05

Maan op 03.06

Maan onder 16.14

De Heere is goed!

In deze week van Dankdag willen we samen kijken naar wat het is om echt dankbaar te zijn.



Psalm 100

Ik kom uit een familie waar elke dag deze psalm gelezen wordt. Een indrukwekkende psalm waarin we opgeroepen worden om te juichen, om de Heere te dienen, om Hem te prijzen. Waarom? Omdat de Heere goed is!

Is dat wel zo: is de Heere wel goed? Er gebeuren zo veel nare dingen in de wereld, en soms gaan we zelf ook door een moeilijke tijd ... Is de Heere goed?! Een ernstig zieke man zei eens: 'Ik begrijp niet waarom ik zo ziek ben en waarom God mij niet geneest, wel weet ik dat Zijn plan voor mijn leven goed is en dat Hij goed is.'

Misschien begrijpen we de Heere niet, of begrijpen we niet wat er gebeurt. Dit maakt geen verschil in Wie de Heere is: Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid Dezelfde; Hij heeft ons gemaakt en Hij is al onze lofprijzing waard.



Hoe kun jij in je eigen leven zien dat de Heere goed is?

MAANDAG 5 NOVEMBER

Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere ...
2 Timotheüs 1:8

Het christelijk geloof heeft in Nederland veelal geen goede reputatie. Via de media horen we regelmatig dat religie alleen maar ellende brengt. Je zou je er haast voor gaan schamen dat je christen bent. In Afrika is dat gelukkig anders. Veel openbare bijeenkomsten beginnen hier met gebed en het is heel vreemd als je niet-gelovig bent. Voor ons allemaal geldt dat we het goede nieuws van het Evangelie vrijmoedig met anderen mogen delen. Paulus herinnert Timotheüs aan het geloof dat hij van huis uit heeft meegekregen (vers 5). Daarbij heeft Timotheüs ook een 'genadegave' gekregen om het Evangelie bekend te maken (vers 6). Ook wij mogen met Gods kracht, liefde en wijsheid dat goede nieuws delen met anderen om ons heen. Dat kan door iemand heel praktisch te helpen én door iemand te vertellen waarom je dat doet: vanwege Gods liefde voor ons. We hoeven niet bang te zijn (vers 7); niet bang voor mensen om ons heen en niet bang voor het lijden dat op onze weg komt.

Kwanji-Henri uit Zuid-Soedan vertelde me dat juist in het vluchtelingenkamp mensen tot geloof kwamen, en dat hij ook daar doorging met het delen van het Evangelie. Hij zei: 'Juist dán geeft God kracht!' Hoe ervaart u dat?

Lezen: 2 Timotheüs 1:5-8

Zingen: Psalm 68:14

Op Toonhoogte lied 382

Zon op 07.41

Zon onder 17.03

Maan op 04.25

Maan onder 16.35

De opdracht om dankbaar te zijn

‘Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.’ (1 Thessalonicenzen 5:18)



Filippenzen 4:10-13, 18-20

We krijgen in dit bijbelgedeelte de opdracht om God te danken in alles. In alles ... dat is wel heel veel, het is ... in alles! Als het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. Als je blij bent, maar ook als je verdriet hebt. Paulus weet als geen ander wat dat betekent. Hij heeft geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin hij verkeert. Hij weet wat het is om gebrek te lijden, om overvloed te hebben, om vrij te zijn en om gevangen te zitten; om het Evangelie in alle vrijheid te kunnen vertellen én om vervolgd te worden.

Tevreden zijn, dat is voor ons vaak moeilijk: er is altijd wel iets wat je mist bij jezelf, in je familie, op school, in je omgeving. En toch? Paulus heeft geleerd om tevreden te zijn. Wat een les voor ons! Als je tevreden bent, kun je God ook danken in alles.

Paulus eindigt met de woorden: ‘Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.’ (vers 19) Dat is meer dan genoeg!



Op welke manieren kun jij God danken?

DINSDAG 6 NOVEMBER

... en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus ...

2 Timotheüs 1:9

Fred in Zuid-Soedan weet nog precies wanneer hij Gods roepstem hoorde. Hij was verslaafd aan alcohol en had weinig hoop dat hij zijn leven weer op de rails zou krijgen. In die periode legde iemand hem duidelijk het Evangelie uit: je zonden zijn vergeven door het bloed van Christus; je kunt opnieuw beginnen!

Paulus laat ons zien dat onze redding bij God Zelf vandaan komt. Het is niet afhankelijk van onze eigen wisselvalligheid. Deze redding is geborgd in wat Christus voor ons heeft gedaan. De dood is niet definitief en via het geloof in Hem hebben we eeuwig leven. Als je door God Zelf bent aangeraakt, kun je niet meer voor jezelf leven. Daarom verkondigt Paulus het Evangelie in de hele wereld. Hoe wordt duidelijk in óns leven dat we leven vanuit Gods verlossing? Vertellen we onze burens dat er vergeving is voor de pijn uit hun verleden? Kijken we om naar eenzame mensen in onze omgeving?

Het leven van Fred in Zuid-Soedan kreeg een nieuwe richting toen het Evangelie voor hem openging. Hij werd predikant en ging er zelf op uit om het goede nieuws te vertellen. Dat is geen gemakkelijke weg, maar hij geeft niet op. Alleen in Christus krijgt ons leven betekenis en richting.

Lezen: 2 Timotheüs 1:9-11

Zingen: Psalm 25:2

Op Toonhoogte lied 127

Zon op 07.43

Zon onder 17.01

Maan op 05.42

Maan onder 16.57

Een danklied in je hart

Wees dankbaar voor grote en kleine dingen.



Psalm 136

Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren, dank U voor muziek.

Dank U voor hen die mij omringen, dank U voor wat mij toebehoort.
Dank U voor alle kleine dingen, ieder vriend'lijk woord.

Dank U dat U hebt willen spreken, dank U, U hoort eenieders taal,
Dank U dat U het brood wilt breken met ons allemaal.

Dank U, Uw liefde kent geen grenzen, dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken, dat ik danken kan!

(Op Toonhoogte lied 146)



Maak aan het einde van de dag eens een lijst met daarop alle dingen waar je de Heere voor mag danken.