

ds. Niek Tramper

Vakantie bijbelstudie boekje

*Neem mee
op reis!*



**Veertien portretten uit Europa
met een korte overdenking**



VOORAF

Vakantie! Even uit het dagelijkse ritme. Een nieuwe omgeving verkennen, een goed boek lezen... Misschien ook even ontsnappen aan deprimerende berichten over aanslagen en vluchtelingen die hunkeren naar een beter leven. Europa is vaak in het nieuws. En de kerk? Ooit ontstonden overal in Europa kerken. Van Sicilië tot aan de Noordkaap, van Ierland tot de Oeral. Vijfhonderd jaar geleden bracht de Reformatie herleving. Nu lijkt Europa God niet meer nodig te hebben.

Er is ook goed nieuws! In veel Europese steden worden nieuwe gemeenten gesticht. Jonge mensen komen tot geloof. In traditionele kerken ontstaat nieuw elan en internationale gemeenten groeien. Genoeg reden voor de GZB om ook dit jaar de schijnwerper op Europa te zetten. 'De kerk begint opnieuw!' In dit vakantiebijbelstudieboekje verbinden we verhalen van hoop uit Europa met woorden van hoop uit de Psalmen. Europa lijkt soms een vermoeide oude dame die klaagt over verlies van welvaart. Hier ontmoeten we (jonge) mensen die de Heere God verwachten!

Dit boekje is handig om mee te nemen op vakantie. Je kunt het alleen, in het gezin of in een groepje gebruiken. Ik hoop dat het moed geeft en inspireert om vol te houden. En om te bidden voor de kerk in Europa.

Ds. Niek Tramper



Deze derde editie van het vakantiebijbelstudieboekje is een uitgave van de GZB voor alle leden en donateurs.

De portretten op de linkerpagina's zijn verzameld door de GZB. De overdenkingen op de rechterpagina's zijn van ds. Niek Tramper, predikant van IREF (International Reformed Evangelical Fellowship) in Delft en oud-GZB-medewerker.

Meer lezen van ds. Niek Tramper? Bij uitgeverij Boeken-centrum zijn verschillende bijbelstudieboeken van zijn hand verschenen:

- Psalmen - Dicht bij God wonen (5e druk)
- Daniël - Durf te vertrouwen (2e druk)
- Brieven van Johannes - De rijkdom van het nieuwe leven

Oplage: 41.000

Juni 2017

Bijlage bij FW-mailing nr. 2



PRISCILLE GONIN, FRANKRIJK

“Ik vind het geweldig om een Vader in de hemel te hebben. Er is in dit leven best veel om wanhopig van te worden. In mijn land gebeuren de laatste tijd vaak vervelende dingen. Je vraagt je soms af hoe de toekomst eruitziet. Maar als je in God gelooft, hoef je niet bang te zijn en kun je hoop hebben. Het relativeert de dingen die om je heen gebeuren, want je weet: ik ben niet alleen een burger van Frankrijk, maar ook een hemelburger. Onze identiteit ligt in Christus, dat is wat ik ook graag laat zien aan de mensen om me heen. Te midden van al het slechte nieuws heb ik goed nieuws!”

ONWANKELBAAR

Dag 1

Lezen: Psalm 121

Dagtekst: ‘Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.’ (Psalm 121: 3)

Priscille is bezorgd over haar land, Frankrijk. Aanslagen hebben de mensen verdriet en angst bezorgd. Er is zoveel slecht nieuws. Kun je er nog onbezorgd reizen en op vakantie gaan?

Psalm 121 is een lied voor reizigers, op weg naar de stad van Psalm 122, de stad van vrede, Jeruzalem. Voor de pelgrims in het oude Israël was het een zware tocht. Overdag de brandende zon en 's nachts de maan waaraan de mensen schadelijke krachten toeschreven. Roofbendes - de terroristen van toen - konden je overvallen. Hoe kun je zo stellig zijn over Gods bescherming, dichter? Zes keer noem je het woord ‘bewaren’ of ‘bewaarder’!

Niemand garandeert onze veiligheid, ook al maken veiligheidsdiensten overuren. Veilig ben je pas als je vertrouwt, zegt Priscille. Wanneer je niet twijfelt dat God voor je zorgt. Priscille is niet alleen Française. Ze gelooft dat ze burger van Gods koninkrijk mag zijn. Dat burgerschap is onwankelbaar. Geen rover of terrorist kan het afhandig maken. Zelfs niet de laatste vijand die je alles afneemt op aarde, de dood. Het hemels burgerschap, daar blijft hij af! Goed nieuws voor mensen die wankelen!



Priscille laat mensen zien dat ze niet bang hoeven te zijn. Wil je een stukje tekst uit Psalm 121 meegeven aan iemand om je heen om hem of haar te bemoedigen?



FRANK VOGEL, DUITSLAND

“Ik had niet veel met God. Maar op een moeilijk punt in mijn leven, zei ik: ‘Als U bestaat, wilt U me dan helpen?’ De volgende dag ontmoette ik drie christenen. Ik voelde iets van gemeenschap, het hielp me om overeind te komen. Ik kreeg een christelijke vriendin en ging met haar mee naar de kerk. Ik leerde Jezus kennen en kwam tot geloof. In de omgeving waar ik woon, ben je als christen een uitzondering. In mijn werk probeer ik te laten zien dat ik anders ben. Ik probeer mensen lief te hebben om wie ze zijn, niet om wat ze doen. Dat valt op.”

ONVOORWAARDELIJK

Dag 2

Lezen: Psalm 86: 1-10

Dagtekst: ‘In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, want U verhoort mij.’ (Psalm 86: 7)

Benauwdheid! Daar wil je niet aan denken, zeker niet als je op vakantie bent. Heb je dat wel eens meegemaakt, dat een storm je adem afsneed? Dat je in diep water in paniek naar adem snakte? De psalmdichter heeft angstige momenten meegemaakt. Het enige wat overbleef was roepen tot God.

Roepen tot God die hij niet kende, dat zag Frank als enige uitweg. Misschien bad jij pas ook nog om uitkomst. Liet God merken dat Hij naar je omkeek? Is het waar wat de dichter zegt: ‘Want U verhoort mij?’ God stuurde mensen op Franks weg die hem hielpen. De muur waar hij tegenaan liep brokkelde af. Onvoorwaardelijke vriendschap en liefde brachten hem bij Jezus.

Gods naam is Helper. Je hoort het aan het begin van elke kerkdienst: ‘Onze hulp is van de Heere...’ Zijn onvoorwaardelijke hulp, daar begint het mee. Wie bij Hem oprecht om hulp roept, doet dat niet tevergeefs. Het kan het begin van een nieuw leven betekenen. Want wie Hem zoekt, wordt al lang door Hem gezocht. En - dat blijkt bij Frank - wie door Hem is gevonden, zoekt ook de ander!



Kun je zeggen dat God jouw helper is? Waarom? En voor wie kun jij uit naam van God een helper zijn? Moeten zendelingen trouwens ook hulpverleners zijn? Wat heeft Europa vooral nodig, vind je?



JOS LAST, NEDERLAND

“Vorig jaar zomer ben ik mee geweest met een reis van Experience 10 27. Dit zijn reizen die de GZB voor jongeren organiseert en waar bij ontmoetingen met christenen in andere landen een belangrijk onderdeel vormen. De reis ging naar Frankrijk. Het was een mooie ervaring om even deel uit te maken van Gods wereldwijde kerk. Ik vond het heel gaaf om te ontdekken dat, waar je ook bent, je als christenen verbonden bent in Jezus. Taal is dan niet eens belangrijk. Ik vond het ook bijzonder om elkaars verhalen te horen, over hoe God ook in Frankrijk werkt. Dit jaar ga ik weer!”

ONBEGRENSD

Dag 3

Lezen: Psalm 87

Dagtekst: ‘De Heere telt hen erbij.’ (Psalm 87: 6)

Op reis word je wijs. Een nieuwe omgeving werkt inspirerend. De vrijheid om te reizen voor studie of werk, of om vakantie te vieren is een geschenk. Je weet dat veel mensen op aarde die vrijheid missen. Ze reizen noodgedwongen, op de vlucht voor oorlog of armoede.

Wat je van reizen vooral onthoudt, zijn ontmoetingen. Dat maakt Experience 10 27 zo boeiend. Je ontmoet christenen uit andere landen en deelt verhalen over God. Je merkt dat je bij dezelfde familie hoort, ondanks taalbarrières. In een onbegrijpelijke buitenlandse kerkdienst herken je ineens een lied, of ontdek je waar de Schriftlezing over gaat. Je staat niet alleen! God roept zijn kinderen wereldwijd. In elke stad bereidt Hij mensen voor om in Hem te geloven. Een goede reden om moed te vatten en te bidden dat ook je collega, medestudent of buurman bij Gods familie geteld mag worden.

God is niet alleen de God van Israël, zingt Psalm 87. Van heinde en ver komen ze. Hij zal de volken schrijven op Zijn rol, het Boek van het Leven. Zij worden ingeschreven in Gods stad. Het wordt een ontelbare menigte. Wat een wonder als jij erbij mag staan!



Voor welk volk wil je vandaag bidden? Wissel met elkaar uit wat je van dit volk weet.



FRANZI HÖNICKE, DUITSLAND

“Ik ben opgegroeid in de voormalige DDR. Dat is een plek waar het geloof helemaal verdwenen lijkt. Ik kom uit een atheïstisch gezin. Toen ik vroeger een keer thuis vertelde dat er op school over God was gesproken, ging mijn moeder met de leraar praten. Ik heb christelijke vrienden, hun manier van leven heeft me aan het denken gezet en op een gegeven moment realiseerde ik me dat een leven zonder God een gemis is. Het geeft je identiteit en houvast, het is echt meer dan zomaar iets moois. Vorig jaar ben ik voor het eerst naar de kerk geweest en in de Bijbel gaan lezen. Mijn zoektocht naar God begon.”

ONUITPUTTELIJK

Dag 4

Lezen: Psalm 36

Dagtekst: “Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.” (Psalm 36: 10)

Mooi als je iets bezit wat je altijd graag wilde hebben. Je ontleent houvast aan een opleiding, baan, vriend(in), huis, geld... Draai het eens om: wie of wat bezit jou? Je weet dat je ‘bezeten’ kunt zijn van muziek, of in de greep van seksualiteit. Als je je opoffert aan je werk, zoek je er troost en bevestiging in.

De Heidelbergse Catechismus begint met de vraag: ‘Wat is in leven en sterven je enige troost (houvast)?’ En het antwoord luidt samengevat: ‘Dat ik niet mezelf bezit, maar het eigendom ben van iemand anders, Jezus, die mij gekocht heeft met zijn kostbaar bloed.’ Franzi zag bij christelijke vrienden iets wat ontbrak in haar communistische opvoeding. Het deed haar op zoek gaan naar God, de onuitputtelijke bron van leven.

Psalm 36 gaat over mensen die alles hebben, zichzelf vleien zonder ontzag voor God (vers 2, 3). En over mensen die niets hebben, steun zoeken bij God en met diepe eerbied voor Hem van Zijn goedheid willen leven. Kijk maar eens in Psalm 36 hoe ongelooflijk rijk dat leven is.



Maak eens een lijstje van dingen en mensen die jou vastheid geven. Wees eerlijk in wat je bovenaan zet, wat op de tweede plek komt, enzovoort. Praat er met elkaar over en betrek daarbij ook de onuitputtelijke rijkdom bij God.



ERION CUNI, ALBANIË

“Toen ik me voor het eerst bewust met het geloof ging bezighouden, kon ik me eigenlijk niet voorstellen dat één Man de schuld van alle andere mensen op zich zou willen nemen. En je vijanden vergeven, dat leek me ook moeilijk. In de loop van de tijd ben ik de Bijbel beter gaan begrijpen. Ik deelde mijn geloof ook met anderen. Ik heb geleerd om op God te vertrouwen. Gezondheid of succes helpen je niet verder, dat kan God alleen. Mensen die God niet kennen, hebben andere mensen nodig die liefde laten zien en voor hen bidden. Door in mensen te investeren kun je hen bij God brengen.”

ONVOORSTELBAAR

Dag 5

Lezen: Psalm 39: 1-10

Dagtekst: ‘En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!’ (Psalm 39: 8)

Hij kon eigenlijk niet praten of zingen. Er was te veel gebeurd. Hij had alles gedaan om aan zijn trekken te komen, was verliefd geworden op de vrouw van een ander en had aangestuurd op de dood van haar man. Nu belijdt hij dat hij een nietig mens is, een zucht (vers 6), een stofje, een schuldig schepsel. Het gaat over de dichter, David.

Hoe kan David hopen op Gods vergeving? Erion vond het ooit onvoorstelbaar dat God zou zeggen: ‘Je schuld neem Ik weg. Die zal Ik dragen.’ Hoe kan iemand anders jouw schuld overnemen? Wie overtreedt, moet boeten. Wie schade lijdt, neemt wraak. Zo werkt het in Albanië. Schuldbesef en vergeving leerden Albanen pas na de val van het communisme, toen het Evangelie kwam.

Liefde en vergeving veranderen mensen. Je weet het zelf ook wel. Als je ouders boos zijn en je hard straffen omdat je iets verkeerd deed, word jij misschien ook boos. Snel gaat het weer mis. Maar als je liefde proeft in hun tranen breekt je verzet. Dan wil je alles doen om het goed te maken.



Vind je het moeilijk om vergeving te vragen aan iemand? Van wie heb je vergeving nodig, en wie heeft jouw vergeving nodig? Wat kun je nu doen om vergeving in praktijk te brengen?

Lezen: Psalm 119: 153-160

Dagtekst: ‘Zie toch hoe ik Uw bevelen liefheb; Heere, maak mij levend overeenkomstig Uw goedertierenheid.’ (Psalm 119: 159)

Zomaar midden in de lange Psalm 119 haken we in bij de Hebreeuwse letter R (Resj). Elk nieuw stukje van de psalm begint met een volgende letter van het alfabet. Hebreeuwse letters hebben bijzondere betekenissen. De letter Resj betekent ‘armoede’, maar ook ‘begin’. Dat past goed bij Lidia’s ellendige situatie, en bij het begin van haar herstel.

Ellendig kun je zijn als je eenzaam bent, verdriet hebt of diep in de schulden zit. Het leven is niet mooi voor de dichter. Hij is aangeklaagd in een rechtszaak en kan zich niet verweren. In zijn nood roept hij God om hulp. Hij bidt. ‘Heere God, haal mij uit de put, zoals U hebt beloofd!’ (vers 154). ‘Maak mij levend!’, dat zinnetje komt steeds terug.

Lidia had zich in de nesten gewerkt. Prachtig dat iemand met haar de Bijbel las in de gevangenis. De woorden van God brachten rust. Ze ging steeds meer bidden. Er kwam een nieuw begin voor haar, onverdiend. ‘Ik heb er geen recht op, Heere God, maar U bent goed geweest voor mij. U doet wat U hebt beloofd!’ Herken je dat?



Wil je bidden voor mensen die niet vrij zijn, voor gevangenen en in het bijzonder voor de mensen in Albanië die hen in aanraking brengen met het Evangelie? En voor Lidia!

LIDIA*, ALBANIË

“Mijn leven zou mooi kunnen zijn, maar dat is het niet. Doordat ik betrokken raakte bij een misdrijf, moest ik naar de gevangenis. Daar was een vrouw die me opzocht en met me uit de Bijbel las. In het begin was ik niet geïnteresseerd. Maar de vrouw bleef komen, en elke keer als ik de woorden uit de Bijbel hoorde, voelde ik rust. Ik begon zelf te lezen en kon niet meer stoppen. De dingen die ik niet begreep schreef ik op, om later te vragen. Ik ging ook bidden. Ik bad voor alles. Ik ben nu weer vrij. Met God pak ik mijn leven weer op, Hij helpt me.”

* Om veiligheidsredenen noemen we niet haar achternaam.



MOUNIR EN NANA MARINA, BELGIË

“Een jaar of tien geleden zijn wij vanuit Syrië naar België gekomen. In het Bijbelhuis vonden we een plek waar we welkom waren. Het Bijbelhuis staat in een wijk waar ook veel moslims wonen en wij hebben vaak contact met hen. Zelf zijn wij altijd christen geweest. Ons geloof in Jezus Christus betekent veel voor ons. Het mooie van het christelijk geloof is het vertrouwen en de zekerheid. Het hangt niet van onze daden af of wij gered zijn. In de Bijbel staat op zoveel plekken dat onze redding genade is. Jezus heeft de prijs betaald. Wij mogen leven als nieuwe mensen!”

ONMETELIJK

Dag 7

Lezen: Psalm 103

Dagtekst: ‘Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.’ (Psalm 103: 12)

Een vriend vertelde me dat zijn grootvader altijd Psalm 103 las bij een bijzondere gebeurtenis in de familiekring: een trouwfeest, een jubileum of een begrafenis. Zijn vader nam die gewoonte over en zelf las hij ook Psalm 103 bij de viering van zijn 25-jarig huwelijk. De psalm ging mee in goede en kwade dagen, als er een feest was en als de dood verdriet bracht.

Uitbundig zingt de psalm. Over Gods onuitputtelijke vergeving en onmetelijke genade. Geeft Hij altijd genezing? Vergeeft God altijd? Nee en ja! Nee, soms worden zieken niet beter en blijven mensen hardnekkig in hun fouten en zonden steken. En ons leven is een bloem die even bloeit en dan verdort met geknakte steel. Dat zegt de psalm heel eerlijk.

En ja, Gods genade is onvoorstelbaar groot. Sterker dan de dood is Gods liefde, zingt Psalm 103. De kracht van zijn vergeving verandert en vernieuwt mensen, zet hen in beweging, zoals Mounier en Nana. Dank zij Hem die ons liefhad tot het einde. Eigenlijk klinkt door heel de psalm de naam van Jezus.



Welk woord of zinnetje uit de psalm zou je willen onthouden en meenemen de dag/avond in? Bid voor landgenoten van Mounir en Nana, meestal moslims, die naar Europa zijn gevlucht, dat ze de kracht van Gods genade ontdekken.



JIRI BUKOVSKY, TSJECHIË

“In Tsjechië wonen niet veel christenen. Ik ben opgegroeid tussen allemaal niet-gelovige mensen. Van de vijfhonderd studenten op mijn school waren er vier christen. Voor niet-christenen ben ik vaak de eerste christen die ze ontmoeten. Het valt ze dan mee dat ik een normaal iemand ben. Om een goed gesprek te hebben over God, is er een goede relatie nodig. Dat kost tijd, maar ik ga daarvoor. Ik ben een ambassadeur voor de kerk. De kerk is niet voor losers, het is een plek waar je je talenten kunt inzetten en voor veel mensen van betekenis kunt zijn. Het is een plek die iets biedt wat veel mensen missen.”

ONVERMOEIBAAR

Dag 8

Lezen: Psalm 22: 23-32

Dagtekst: ‘Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen.’
(Psalm 22: 23)

Bij Psalm 22 denken we meteen aan het lijden van Jezus. Zulke treffende woorden over de bittere beker die Hij moest drinken! Zo’n psalm vol pijn en verdriet kan niemand zomaar zingen. Het is een psalm van Israël, het volk dat een geschiedenis vol lijden kent. Het is ook een psalm van Israëls Messias, een lied over Zijn lijden en sterven. Vol eerbied luisteren we ernaar.

Toch gaan de donkere tonen en de schrille kleuren wel weg. Er komt een uitbundig lied voor in de plaats. Het is alsof het Pasen wordt. Het licht van koning Jezus breekt door. Het schijnt over de broeders en zusters in de kerk. ‘Ga en vertel het Mijn broeders’ hoorde Maria Magdalena vlak bij het open graf. En zij ging. ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan!’

Jiri gebruikt misschien andere woorden, maar zoals Maria is hij een onvermoeibare ambassadeur van Christus. Hij blijft goed luisteren naar Hem en naar de mensen. Bijna niemand weet wie God is in Tsjechië. Valt het je op hoe enthousiast Jiri is? De kerk is geen plek voor losers, maar zij is de levende gemeente van Jezus. Voor haar heeft Hij geleden en is Hij opgestaan!



Voor wie ben jij ambassadeur van Jezus? Ben je ook zo enthousiast over je gemeente als Jiri?



ESTELLE BESINGRAND, FRANKRIJK

“Mijn geloof is mijn leven, voor mij is dat één. Mijn geloof geeft mijn leven richting, en daarbij zijn eigenlijk drie dingen belangrijk. Het eerste is vertrouwen: God leidt je leven, je hoeft niet bang te zijn voor wat er komt. Dat is niet altijd makkelijk, maar het geeft wel rust. Het tweede is dienen: de gaven die je hebt gekregen inzetten voor Hem en anderen, en zo bouwen aan Gods koninkrijk. Het derde is liefhebben: dat is het allerbelangrijkste! Liefde is jezelf volledig geven, zoals Jezus deed, er is geen mooier voorbeeld dan Hij. En als je dat doet, ontvang je zoveel terug!”

ONUITWISBAAR

Dag 9

Lezen: Psalm 18: 1-17

Dagtekst: ‘Ik zal U hartelijk liefhebben, Heere, mijn sterkte.’
(Psalm 18: 2)

Uit de woorden van Estelle spreekt veel dankbaarheid. Je merkt dat haar geloof lééft. Dat blijkt uit drie punten: 1) Het vertrouwen dat God haar leven leidt. 2) Ze gebruikt haar talenten voor Gods Koninkrijk. 3) Ze wil liefhebben zoals Jezus liefhad. Estelle, waar komt je stralende geloof vandaan? En waarom ben je niet bang? Want veel mensen haken af omdat ze God niet begrijpen of niet belangrijk vinden.

‘Het geheim van mijn geloof is liefde’, zegt ze. Gods liefde heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt. En omdat Jezus zich gaf, wil ik mezelf ook geven. Liefde is ongereserveerd. Ze verdrijft de angst. Ze geeft zich zonder voorwaarden te stellen.

Gods redding maakte een onuitwisbare indruk op de dichter. Het ging er heftig aan toe, vast veel heftiger dan bij Estelle. God bewoog er hemel en aarde voor. Hij sprak in het onweer. De zee en de bergen beefden, de zon verduisterde. Onwillekeurig gaan je gedachten naar Golgotha. Vol dankbaarheid zingt de dichter: ‘Ik zal u hartelijk liefhebben.’ Als Gods liefde zo onuitwisbaar in je leven is gegrift, wil je anderen erin laten delen.



Wat vind je het meest aansprekende in wat Estelle zegt? In wie heb je tot nu het meest Gods liefde gezien?



HENRICK REIJERSEN VAN BUUREN, NEDERLAND

“Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, maar op mijn zestiende heb ik me losgemaakt van de kerk. Gek genoeg ging ik daarna nog wel een keer mee met een jeugdweekend van de kerk. Ik riep heel hard dat ik niets met het geloof te maken wilde hebben, maar ik heb ervaren dat, zelfs als je een grote mond hebt, God altijd nog groter is. Ik ontdekte weer hoe liefdevol God is: een liefdevolle Vader die vraagt of we Zijn liefde willen accepteren. Ik ben mijn leven anders gaan invullen en merkte dat ik steeds meer passie kreeg voor mensen die God nog niet kennen. Er is voor iedereen hoop!”

ONOPGEEFBAAR

Dag 10

Lezen: Psalm 73: 12-28

Dagtekst: ‘Ik neem mijn toevlucht tot U, Heere, om al Uw werken te vertellen.’ (Psalm 73: 28)

De dichter Asaf zat ermee: zonder God lijkt het je voor de wind te gaan. Met God krijg je alleen maar moeilijkheden. Dat kon hij niet verkroppen. Redenen genoeg om af te haken. Later zag hij dat hij niet op zijn plek was (vers 2, 3, 22). In het huis van God kwam hij tot inkeer (vers 17). Mensen zonder God zitten op een doodlopende weg, ontdekte hij.

Henrick maakte er, net als heel wat tieners en twintigers in Europa, geen geheim van: ‘Ik was teleurgesteld in God. Ik bad, maar er gebeurde niets. Ik wilde me niet meer binden aan de kerk...’ Hij lijkt op Asaf.

Hij lijkt ook op de discipel Thomas. ‘Ik kan het niet geloven tenzij...’ De andere leerlingen trokken Thomas er weer bij. De jongeren van de kerk lieten Henrick niet los. Wat brengt afhakers terug? Liefde! Liefde van de Joodse gemeente voor Asaf, van de discipelen voor Thomas, van de jongeren van de Jeugdclub voor Henrick. Liefde geeft niet op, helpt anderen ontdekken wat onopgeefbaar is, laat het vuur van passie voor God weer opvlammen.



Neem de tijd om te bidden ‘Heere God, help mij mijn twijfel overkomen en geef mij door Uw kracht nieuwe passie, voor U en de mensen om mij heen.’

Lezen: Psalm 27: 7-14

Dagtekst: ‘Mijn vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen.’ (Psalm 27: 10)

In het boek ‘Ik zocht Allah en vond Jezus’ beschrijft Nabeel Qureshi hoe hij als moslim in Jezus ging geloven. Een lange pijnlijke zoektocht, omdat zijn ouders hem niet begrepen. Door christen te worden bracht hij schande over de familie. Maar net als Illir begreep hij Jezus’ woorden ‘Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, kan Mijn discipel niet zijn.’ Veel andere ex-moslams weten dat. In Kosovo, Egypte, Nederland...

Misschien vond David thuis geen begrip meer en zei de familie: ‘Jij Gods lieveling? Kijk naar alle fouten die je hebt gemaakt!’ Mensen, zelfs geliefden, kunnen je laten vallen en ze hebben er soms redenen voor. ‘Wacht op de Heere, wees onverschrokken’, zingt de psalm, ‘want de Heere God zal je niet laten vallen.’

Een Engelse studente kwam tot geloof tijdens een ‘missi-onweek’ op haar universiteit. Haar ouders waren boos. Hun dochter was bij een sekte terecht gekomen, dachten ze. Maar de studente bleef standvastig. Later zagen haar ouders de positieve veranderingen bij haar en begonnen zelf ook te veranderen. Dat gebeurt ook!



Als jij voor de keuze komt te staan: Jezus of je geliefde(n), wat geeft dan de doorslag? Praat er eerlijk met elkaar over door.

ILLIR*, KOSOVO

“Ik ben opgegroeid in een moslimfamilie. Toen ik klein was ging ik naar een christelijke kinderclub van een zendeling. Mijn ouders vonden dat goed en ik vond de bijbelverhalen geweldig. Ik was ongeveer twaalf jaar toen ik het zeker wist: God bestaat en ik geloof in Jezus. Nog niet zo lang geleden ben ik gedoopt. Dit betekende een breuk met mijn familie: zij kunnen niet accepteren dat ik christen ben geworden. Maar toch wil ik niet anders dan Jezus volgen. Natuurlijk is dat moeilijk. Of ik christen zou zijn in een land waar dat heel normaal is? Ik weet het niet. Misschien houdt christen zijn onder moeilijke omstandigheden je juist scherp.”

* Om veiligheidsredenen noemen we niet zijn achternaam.



OLIVIA LABADIE, FRANKRIJK

“Ik ben opgegroeid in een niet-christelijk gezin, maar het geloof interesseerde me al op jonge leeftijd. Ik ging naar de Rooms-katholieke kerk en leerde dat ik God tevreden moest stellen met mijn goede werken. Maar ik voelde me leeg, het gaf me niet wat ik zocht. Daarom ging ik naar Lourdes, een bedevaartsplek, maar ook daar vond ik niets. Op een dag ontmoette ik een zendelinge, zij bood aan om samen met mij de Bijbel te gaan lezen. Ik ontdekte dat je door genade verlost kunt worden. Verlossing in Christus, dat was pas een bevrijding, het was de opvulling van mijn leegte.”

ONGEDACHT

Dag 12

Lezen: Psalm 69: 30-37

Dagtekst: ‘U die God zoekt, uw hart zal leven’. (Psalm 69: 33)

Olivia moest een lange weg gaan voordat ze Gods vergeving ging begrijpen. Altijd bleef ze onzeker - heb ik wel genoeg gedaan voor God? Misschien herken je dat. Hoe kan de hoge en heilige God mij aanvaarden? Er gebeurt zoveel dat niet goed is. Ik schiet tekort, ik voel me schuldig.

Veel mensen zitten ermee. Als het geloof bij hen doorbreekt en vaster wordt, willen ze graag meer doen voor God. Toegegeven, het is meestal vallen, opstaan, en weer vallen. De studentenwerker die mij in mijn studietijd met deze vragen hielp, zei tegen me: ‘Je hoeft niet meer te doen voor de Heere God. Laat Hem meer doen voor jou!’ ‘Durf een zondaar te zijn’, was het kernachtige antwoord van de reformator Luther. Christus kwam niet voor opgeknapte mensen, maar voor gehavende, gebutste en schuldige mensen. Naar Hem verwijst Psalm 69.

God is niet onder de indruk van onze offers (vers 32). Hij verlangt ernaar dat we Hem zoeken, Hem ons verbroken en verslagen hart geven. Dan zal Hij ons leven geven. Dan loopt het - net als in de psalm - uit op een uitbundig loflied. Ongedacht en onverwacht, zoals Olivia heeft ervaren.



Zending is vaak: zoekers (zoals Olivia) in aanraking brengen met de Bijbel, zodat ze zelf Gods genade ontdekken. Ken jij zoekers met wie je de Bijbel wilt lezen en bid je voor hen?



MILAN POLAK, TSJECHIË

“Toen ik zeventien was, werd ik christen. Ik zat op school en andere studenten nodigde me uit voor een christelijke conferentie. Ik wist niet wat ik ervan moest verwachten, maar wat ik daar hoorde raakte me. Ik wist wel dat er een God was, ik herinnerde me nog dat mijn oma wel eens naar de kerk ging, maar het voelde allemaal als heel ver weg. Wat ik mooi vind aan christen zijn is de gemeenschap met elkaar. De samenleving is zo individualistisch, in de kerk vind je iets wat je bijna nergens anders tegenkomt: eenheid in God, ook al ben je allemaal verschillend.”

ONBEZORGD

Dag 13

Lezen: Psalm 84

Dagtekst: ‘Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend.’ (Psalm 84: 5)

De dichter van Psalm 84 verlangt naar Gods woning. Hij verlangt ernaar dicht bij God te zijn. Hij is jaloers op de mussen en de zwaluwen die zomaar een nest maken bij het altaar, de plek waar de Heere God je vrijspreekt. Waar Hij zegt: ‘Er is voor jou betaald. Je mag gaan in vrede, als een onbezorgde vogel, zonder schuld.’

In Gods huis ben je nooit alleen. Je bent er samen met anderen die God roept. Vogels van diverse pluimage: mussen, zwaluwen, lijsters, duiven. Ze krijgen allemaal een plekje in Zijn huis. Mag de grote gulzige reiger er ook komen? En de felle havik? Dat kan toch niet goed gaan? Weet je, Gods genade verandert zulke vogels en Hij brengt ze bij elkaar in één grote familie.

Op een christelijke conferentie zag Milan hoe christenen met elkaar omgingen. Hoe ze samen met anderen de Heere God eerden, zo verschillend als ze waren. Dat raakte hem. Wat voor soort vogel ben jij? Verlang je er naar om samen met al die andere vogels dichtbij de Heere God te wonen in één onbezorgde gemeenschap?



Hoe kijk je naar je gemeente? Vind je het een volière met allemaal verschillende vogels of een duiventil met allemaal dezelfde soort vogels? Wat kun je doen om de eenheid van de kerk groter te maken?



RAF RAES, BELGIË

“Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, maar in de roerige jaren zestig deed ik er alles aan om tegen de gevestigde orde in te gaan. Ook tegen de kerk dus, ik vond dat die mij mijn vrijheid ontnam. En al die onrechtvaardigheid in de wereld, waarom deed God daar niets aan? Ik ging zelf uitzoeken wat goed voor mij was. Maar wat voelde ik me nutteloos en verloren! Op een dag deed ik de Bijbel weer eens open en las in Romeinen dat alleen God je leven zin kan geven. De woorden raakten me. Het voelde alsof ik was weggevoerd en weer thuiskwam.”

ONVERWACHT

Dag 14

Lezen: Psalm 85

Dagtekst: ‘Ik zal horen wat God, de Heere, spreken zal.’
(Psalm 85: 9)

‘Ikke doen’, roept de peuter zo klein als ie is. De drang naar vrijheid zit er al vroeg in. Ook volwassen mensen maken graag zelf uit wat goed voor hen is. Ze willen zich niet binden aan een ander, aan de kerk of aan God. Zoals veel mensen in Europa, zocht Raf zijn eigen vrijheid zonder God. Het bracht hem geen geluk. Onrustig bleef hij zoeken.

Maar God zocht hem! Hij sprak in zijn leven toen hij zich zo verloren voelde. Onverwacht! Opvallend, Augustinus, de kerkvader zocht als student vrijheid los van God. Luther, de reformator, zocht als monnik de vrede met God. Ze bleven zoekers - totdat God hen aanraakte met woorden uit de brief aan de Romeinen. Onverhoedse, levenwekkende woorden!

Psalm 85 is een hartstochtelijk gebed om herleving. Het volk is wel bevrijd uit de slavernij, maar het lééft niet. Een gebed dat we voor Europa hard nodig hebben. Want een land kan zomaar weer gevangen raken in egoïstische verlangens, zich opsluiten in angst voor de toekomst of vrijheid zoeken los van God. Niet ‘ikke’, niet de wens van het volk, maar wat God spreken zal!



Oost-Europa heeft een reformatie nodig en West-Europa een revival (herleving). Ben je het daarmee eens? Wat kun je doen om de GZB te helpen hieraan te werken?

NAWOORD

Veertien portretten uit Europa. Veertien mensen die iets van hun leven met ons deelden. Die vertelden over Gods weg met hen en over hun verlangen om het Evangelie in Europa door te geven. De veertien verhalen gaan net als de psalmteksten om de vraag waar het echt om gaat, waar je werkelijk veilig bent, waar je blijvend geluk vindt.

Iets terugdoen voor deze christenen, voor de gemeenten waar ze bij horen en het land waar ze wonen? Dat kan! Zet de kennis-making met christenen in Europa voort door voor hen te bidden en het zendingswerk in Europa te steunen.

- Bid voor christenen en zoekers in Europa. De gebedskalender van de GZB is daarbij een goede hulp.
- Lees de verhalen over Gods werk in Europa, over nieuwe initiatieven en ongedachte ontwikkelingen in Alle Volken. Alle Volken is gratis voor GZB-leden: www.gzb.nl/ikwordlid.
- Kijk voor meer uitgaven, projecten en activiteiten op www.gzb.nl/europa.



Wilt u de kerk in Europa steunen met een gift? Heel graag!

Direct online doneren kan via gzb.nl/vakantiedagboekje maar u kunt natuurlijk ook een gift overmaken via NL91 INGB 0690 7624 45 o.v.v. zendingswerk Europa.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

ONDER REDACTIE VAN IWAN DEKKER & MATHILDE SCHOUWSTRA

**breder
langer
dieper
hoger**

Tien bijbelstudies uit Gods wereldwijde kerk

BOEKENCENTRUM

Tip voor het nieuwe gemeenteseizoen!

Bijbelstudieboekje voor kringen

In het boekje Breder, langer, dieper, hoger delen christenen uit andere culturen hun geloof. Hun ervaringen worden gecombineerd met een bijbelgedeelte en gespreksvragen.

Het boekje kost € 9,90 en is te bestellen bij de GZB (€ 3,20 komt ten goede aan het zendingswerk). Bestellen kan via gzb.nl/bijbelstudieboekje.

Oude tijden ■ **Nieuwe kansen** ■ **Hoop voor mensen**



8 - 16
juni
2018

GZB-reis naar Noordoost-Duitsland

**Beleef het mee: gemeentestichting
op een plek waar bijna niemand God kent.**



Ontdekken ■ Ontmoeten ■ Verdiepen

Kijk voor het reisprogramma, de kosten
en verdere info op de website.
De reisleiders zijn Geert Holwerda en Bas Stolk.



GZB.NL/MANNENREIS

www.gzb.nl/reisrostock



Postbus 28
3970 AA Driebergen
E info@gzb.nl
T 0343-512444
I www.gzb.nl
IBAN NL91 INGB 0690 7624 45