



De Bijbel open

We lezen samen Kolossenzen 4: 2-6.

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.



In deze puzzel zitten 5 zinnen verborgen.
Zoek de woorden met hetzelfde teken bij elkaar en maak er een zin van!

- ‡ God
- ∞ God
- △ Heer
- * Ik
- ^ Help



De preek

Maak een web met woorden voor je eigen gebed. Op de puntjes kan je je eigen woorden invullen. Bedenk ook nieuwe woorden die aansluiten op de woorden die er al staan.

G
E
B
E h
 Dank u welvoor.....
 . l
 . p
 .
 . m
 i
 j
 m
 e
 t
 .
 .
 .
 .