

Zending verbindt

Het verhaal van Modi uit Zuid-Soedan

Modi Augustin (27) studeert theologie en wil later graag predikant worden. Hij heeft het niet makkelijk. Zijn moeder stookt illegaal alcohol en is er fel op tegen dat hij naar de kerk gaat. Ze steunt hem daarom ook niet bij zijn studie. Zijn vader had Modi tot voor kort nooit gezien. Onlangs ontmoette hij hem toevallig bij een evangelisatieactie. Modi is zeer gemotiveerd om door te studeren, maar heeft grote financiële problemen. De bruidsschat van zijn moeder is niet goed afgehandeld. Volgens de lokale traditie wordt hij daar nu financieel verantwoordelijk voor gehouden. Toch is Modi hoopvol, hij zingt graag en is meestal opgewekt. Daarmee is hij een voorbeeld voor anderen.

Modi is een van de studenten van ds. Peter de Groot, zendingswerker van de GZB in Oeganda. De studenten van Peter zijn allemaal gevlucht voor het geweld in Zuid-Soedan. Gelukkig kunnen zij hun studie voortzetten, want ook de predikantenopleiding is verhuisd naar Oeganda. Zie voor meer informatie over het werk van Peter en Jeanette de Groot www.gzb.nl/zendingzuidsoedan.

Zending verbindt

Bestel nu lesbrief en filmpje nieuw catecheseproject

Veel jongeren van de kerk in Mozambique hebben moeite om rond te komen. Geld om te delen hebben ze niet, maar wat ze wel kunnen delen is hun tijd. En dat doen ze dan ook! Ze gaan op bezoek bij mensen die ziek zijn of eenzaam. Om samen te bidden, Bijbel te lezen en praktische hulp te bieden. Op de vraag wat hen drijft, kijken ze je verbaasd aan. 'Dat is toch helder. Dat is onderdeel van geloven, dat vraagt God van ons!'

Met het nieuwe catecheseproject, maar later dit jaar ook via het diaconale project van de HGJB, willen we met jongeren in Nederland nadenken over hoe wij zelf het Evangelie delen met mensen om ons heen. We willen ons daarbij laten inspireren door de jongeren in Mozambique. Het geld dat tijdens het catecheseseizoen gespaard wordt, wordt bestemd voor Chiyembekezo, een evangelisatieprogramma vanuit de kerk in Mozambique. Meer info en bestellen kan via www.gzb.nl/catecheseproject.

Zending verbindt

Veel is anders, maar we zijn één in ons geloof

“Dat Malawi mij zoveel zou brengen, had ik in de verste verte niet durven dromen...” Een groep enthousiaste 5 vwo-leerlingen van het Ichthus College in Veenendaal ging mei 2019 op expeditie naar Malawi.

Een van de deelnemers: “Op zondagmiddag waren we te gast in de kerk van Katawa. Bij binnenkomst was er al een koor aan het zingen ondersteund door een keyboard. Wij als gasten zaten voorin. Het was echt een typisch Afrikaanse kerkdienst. Aan het begin van de dienst werden één voor één verschillende soorten koren naar voren geroepen. Ze zongen gave liederen waarop de hele gemeente stond te dansen. Ook ik werd uitgenodigd en kon het niet laten om samen met de mensen daar te swingen op de muziek. We gingen op in de liederen, heel erg gaaf. Ook wij werden naar voren geroepen. Het was mooi om de gemeente het lied ‘May you have’ toe te zingen, een prachtig bemoedigend lied voor de arme mensen die in Katawa wonen. Wat heb ik genoten van deze dienst! Ook al doen we dat wereldwijd op verschillende manieren, toch brengen we allemaal eer toe aan één en dezelfde God.”

Lijkt het je ook een mooie ervaring om met de GZB op reis te gaan? Kijk op gzbexperience.nl of neem contact op met de GZB, tel. 0343 512444, experience@gzb.nl.

Zending verbindt

Goede en leuke gesprekken met het GZB-durf-te-vragenspel

Wat geloof je nu eigenlijk? Vaak vinden we het moeilijk om daar woorden aan te geven of vinden we het spannend om heel eerlijk te zijn. Maar het GZB-durf-te-vragenspel helpt je daarbij! Het is een gezellig uitzierende glazen pot met allerlei vragen die te maken hebben met geloof, zending en het leven. Er zijn twee varianten: een voor volwassenen en een voor tieners. Leuk om bijvoorbeeld te gebruiken tijdens een gezamenlijke maaltijd in de gemeente of als gezin, tijdens een catecheseavond of bij een vergadering van de zendingscommissie. Zie voor meer info en om te bestellen www.gzb.nl/durftevragen.