

Zending verbindt

Word Zendingsmaatje

De GZB lanceerde onlangs een nieuw initiatief: Zendingsmaatje! Zendingsmaatje geeft de mogelijkheid om heel concreet het zendingswerk te steunen en met zendingswerkers mee te leven.

De GZB is dankbaar dat elk jaar een grote groep mensen zich geroepen voelt om te worden uitgezonden. Mensen van allerlei leeftijden en allerlei achtergronden. Wat zij delen is hun verlangen om Gods liefde in deze wereld zichtbaar te maken. Een wereld waar zoveel mensen God nog niet kennen en waar zoveel gebrokenheid is.

Het liefst zendt de GZB hen meteen uit, want iedereen moet de kans krijgen om het Evangelie te horen. Toch lukt dat vaak niet. De financiën zijn de grootste uitdaging. Vandaar dit nieuwe initiatief.

Hoe meer Zendingsmaatjes, hoe meer mensen de GZB kan uitzenden.

Voor zendingswerkers is het belangrijk dat mensen achter hen staan, door voor hen te bidden, mee te leven en te geven. Zonder die morele en financiële steun is hun werk onmogelijk. Zending is tenslotte en opdracht van ons allemaal.

De GZB roept daarom op om Zendingsmaatje te worden. Dat kan al voor € 10 per maand. Ook kan gekozen worden voor een 'maatje meer' of 'maatje minder'. Kijk snel op www.zendingsmaatje.nl en bid, leef en geef mee!

Zending verbindt

D.V. zaterdag 14 maart 2020: GZB-dag in Barneveld

“Ik vond het geweldig! Verdiepend, verbindend, opbouwend.”

“Prachtige bemoedigende dag! Complimenten voor de organisatie!”

Zomaar twee voorbeelden van de vele positieve reacties na afloop van de GZB-dag 2019. Bent u er zaterdag 14 maart ook (weer) bij? Het thema is ‘Geef het door’. Samen willen we luisteren naar inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang aanwezig. Het is echt een dag voor het hele gezin! Meer informatie vindt u op www.gzb.nl/gzb-dag.

Zending verbindt

Reis mee met de GZB

Al plannen aan het maken voor het nieuwe jaar? Aan het dromen over zonnige oorden, mooie bergwandelingen en verre reizen? Dat kan met GZB-Experience! Maar met Experience biedt de GZB veel meer dan zomaar een reis. Het is een unieke mogelijkheid om kennis te maken met christenen in bijvoorbeeld Nepal, Nicaragua of Frankrijk. Hoe geven zij handen en voeten aan hun geloof? En wat kunnen wij daar van leren? Ga mee over de grens en ontdek meer over God, de ander en jezelf!

Grenzen verleggen in de Himalaya

Een van de reizen gaat naar Nepal en vindt plaats van 26 oktober-7 november 2020. De reis staat in het teken van een trektocht door de Himalaya. We lopen niet zomaar een route. Jiwan is één van de gemeentestichters van de GZB in de Himalaya. Samen met hem trekken we de bergen in en gaan we langs gemeenten die hij heeft gesticht. Ook bezoeken we plekken waar nog geen gemeente is. Geniet van de prachtige uitzichten en maak kennis met de nog jonge kerk in het hindoeïstische Nepal.

De reis naar Nepal is een sponsorreis. Dat betekent dat je minimaal € 500 extra meeneemt voor het GZB-programma in Nepal.

Kijk voor een volledig overzicht van alle reizen en om je aan te melden op www.gzbexperience.nl.

Zending verbindt

Dominees op bezoek in Malawi

Een groep predikanten bracht in november een bezoek aan Malawi. Ze hebben daar kennisgemaakt met de kerk in het Yao-gebied, een regio waar bijna iedereen moslim is. Hoe blijf je als kerk staande in deze context en hoe rust je gemeenteleden toe het gesprek aan te gaan met hun burens? Het doel was om wederzijds van elkaar te leren en elkaar te inspireren, zodat de reis ook voor gemeenten in Nederland vruchtbaar zal zijn.

Ds. Hans van Rumpt, een van de deelnemers: "Malawi, wat een land. Schitterend qua schoonheid, maar wat een armoede. En tegelijk heb ik zoveel mensen mogen ontmoeten die vol waren van de Heere Jezus. Ik hoop dat ik deze ervaringen nog lang mag koesteren in Nederland en deze liefde voor Hem mag overbrengen. Ik heb in Malawi vaak proberen uit te leggen waarom de kerken leeglopen in ons land: een welvarend land als Nederland heeft God niet nodig. Althans...dat is de gedachte. Malawi heeft mij laten zien wat echte armoede en rijkdom is."

Benieuwd naar de ervaringen van de predikanten? Hun verhalen en foto's vindt u op www.gzbexperience.nl/blogs.

Zending verbindt

Help mee bij het stichten van een nieuwe gemeente

Staat u van harte achter de missie van de GZB? Vindt u het belangrijk dat er mensen worden uitgezonden om in woorden en daden het Evangelie te delen? Word dan nu zendingsmaatje! Samen zorgen we ervoor dat meer mensen uitgezonden worden. En we meer mensen bereiken met het Evangelie!

Gerard en Janneke de Wit, gemeentestichters in Duitsland: “Stel je voor... je opa en oma zijn gestopt met naar de kerk te gaan. De staat stimuleerde dat. Vervolgens werden je ouders niet meer opgevoed met het geloof en jij weet eigenlijk helemaal niets meer. Je weet niet van de Bijbel, je weet niet van God, je weet niet van Jezus. Zo is de situatie voor heel veel jongeren, maar ook oudere mensen in de stad waar wij wonen.

Wij wonen in Noordoost-Duitsland, in een achterstandswijk van Schwerin. Wij hebben het verlangen om mensen weer bekend te maken met de Bijbel, met Gods liefde. En we verlangen ernaar om een nieuwe christelijke gemeenschap te stichten. Om mensen weer hoop en perspectief te geven.

Word jij ons zendingsmaatje? Dat kan via www.zendingsmaatje.nl.”