

Zending verbindt

De kerk groeit!

Het Pinksterfeest is het begin van een wereldwijde groei van de kerk. In sommige perioden was deze groei onstuimig, in andere tijden ging het langzaam en leek de groei te stagneren. In Nederland en in een groot deel van de westerse wereld groeit de kerk niet, maar lijkt die op retour. Op andere plaatsen hoor je bemoedigende verhalen over groeiende gemeenten. Soms sterk, soms klein en verrassend. Woonden eerder de meeste christenen in Europa en Amerika, dat is steeds meer verschoven naar Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

In een aantal landen waar de GZB werkt groeit de kerk zelfs onstuimig. Een paar voorbeelden:

- Bijzonder is het om te zien hoeveel 'drive' er bij christenen op Cuba is om het Evangelie dat zij ontvangen hebben weer door te geven aan anderen. Exacte cijfers over de groei van de kerk zijn er niet, maar feit is dat de Cubaanse kerk de afgelopen 20 jaar explosief is gegroeid. Het overgrote deel van de kerkgangers is jonger dan 35 jaar.
- Sinds het begin van de 21^{ste} eeuw is het aantal protestantse kerken op de Filipijnen enorm gegroeid: in nog geen twintig jaar tijd is het aantal gemeenten toegenomen van 51.300 in 2000 naar 78.000 gemeenten nu. Alleen al in het jaar 2017 zijn er 6.000 nieuwe gemeenten gesticht. De GZB vindt het dan ook belangrijk om te investeren in de opleiding van voorgangers.

Verhalen over de groei van de kerk vindt u in de pinksterspecial van Alle Volken, het magazine van de GZB. Wilt u deze en andere uitgaven ontvangen, word dan lid van de GZB via www.gzb.nl/ikwordlid.

Zending verbindt

Vrouwenreis Albanië

Een mediterraan klimaat, een prachtige natuur en heerlijk eten. Albanië ligt tussen Italië en Griekenland, en dat merk je. Het is een heerlijke plek om te zijn! Maar Albanië is meer.

Vrouwen in Albanië zijn kwetsbaar. Ze staan er vaak alleen voor in het gezin, want alcoholisme onder mannen is een groot probleem. Jonge meiden zijn makkelijke slachtoffers van vrouwenhandel en prostitutie en komen daardoor zomaar in de gevangenis terecht.

Vanwege het grote succes organiseren we 13 t/m 21 september 2019 voor de vierde keer een vrouwenreis naar Albanië! Vind je het leuk om iets voor anderen te betekenen en wil je een nieuw land ontdekken? Durf je het ook aan om een vrouwengevangenis te bezoeken? Dan is dit je kans! De vrouwen van de vorige reizen waren allemaal erg enthousiast. Laat deze kans niet aan je voorbijgaan en ga meer naar Albanië!

Meer informatie over deze en andere reizen vind je op www.gzbexperience.nl.

Zending verbindt

Vertel wat je weet

Emiliano Calongos (72) groeide op in de oerwouden van Peru. Zijn ouders waren niet gelovig. Eigenlijk was niemand dat in het dorp waar hij woonde. Twee zendingswerkers kwamen het Evangelie vertellen. Tijdens een bijeenkomst kwam Emiliano tot geloof. Hij wilde het direct ook met anderen delen en besloot predikant te worden. Hij was nog geen drie maanden christen toen hij zijn eerste preek al hield. Emiliano wist nog niet zo veel, maar hij had een goede tip gekregen: "Vertel wat je weet en wat je niet weet, zoek je op in de Bijbel." Vanaf het moment dat Emiliano christen werd, leest hij dagelijks in de Bijbel. En nog elke dag ontdekt hij nieuwe dingen.

Dit is een van de verhalen in het vakantiebijbelstudieboekje dat leden van de GZB in juni krijgen toegestuurd. Het Bijbelstudieboekje biedt inspirerende verhalen van mensen die tot geloof zijn gekomen en die daar zo vol van zijn dat zij Gods liefde ook graag weer willen doorgeven aan anderen. Wilt u het vakantiebijbelstudieboekje ook ontvangen? Word dan lid van de GZB! Dat kan via www.gzb.nl/ikwordlid.

Zending verbindt

Lees je Bijbel, bid elke dag!

Wij hebben vaak meerdere Bijbels in huis en vinden dat heel gewoon. In Rwanda is dat meestal niet zo. Lees ook het verhaal van Marleen 't Hart, zendingswerker van de GZB in Rwanda.

“Lees je Bijbel, bid elke dag is een prachtig kinderlied om elkaar op te roepen om een gewoonte te maken elke dag in de Bijbel te lezen en te bidden. Ik, Marleen genoot ervan om samen met de kinderen dit lied in het Kinyarwanda en in het Nederlands te leren en te zingen. Totdat ik zomaar in een gesprek met tieners geconfronteerd werd met het feit dat de meeste tieners niet eens een eigen Bijbel bezitten. Sommigen vertelden dat er bij hen thuis geen enkele Bijbel is. Ook bij schoolbezoeken bleek dat er op de meeste scholen weinig of geen Bijbels en kinderbijbels zijn. Met hulp van de GZB zijn we met ons team van het onderwijsdepartement aan de slag gegaan om trainingen ‘Bijbelonderwijs’ te organiseren. Daarbij kunnen natuurlijk Bijbels niet ontbreken. Over de aanschaf ervan hebben we contact gezocht met het Rwandese Bijbelgenootschap. Bijbels kopen is geen enkel probleem. Alleen kinderbijbels in het Kinyarwanda zijn niet meer te krijgen, hoorden we tot onze grote schrik. Voor een heruitgave zijn er geen financiële middelen. Lees je Bijbel, bid elke dag! Het maakt me verlegen in deze situatie. Voor ieder kind, zowel in Nederland als in Rwanda is het belangrijk om in de eigen taal en op eigen niveau vertrouwd te raken met het Woord van God. Zo blijven we zoeken naar mogelijkheden om kinderbijbels in het Kinyarwanda te krijgen. De tieners in de zondagsschoolklas zijn al actief aan de gang gegaan door als groep te sparen voor Bijbels voor wie er zelf nog geen heeft.”

Zie voor meer informatie over het werk van de GZB in Rwanda: www.gzb.nl/rwanda.

Zending verbindt

GZB zoekt vrijwilligers

Op het GZB-kantoor werken zo'n 30 mensen. Zij zijn de schakel tussen de wereldwijde kerk en de gemeenten in Nederland. Lijkt het je leuk om je in te zetten voor het zendingswerk en heb je daar de tijd voor? Hulp is altijd welkom! Op het ogenblik is de GZB op zoek naar vrijwilligers voor:

- allerlei klussen zoals verzenden van mailingen en praktische ondersteuning bij bijeenkomsten en vergaderingen;
- administratieve klussen, zoals zorgdragen voor adresbestanden, inschrijvingen nieuwsbrieven, etc.

Kun je accuraat werken en ben je flexibel inzetbaar? De GZB biedt een prettige werksfeer en een vrijwilligersvergoeding. Interesse? Neem contact op Harriët Ritman, hritman@gzb.nl of 0343-512444.