

# Gebedspunten

11 t/m 24 oktober 2020

## BIDDEN VOOR LIBANON

**ZO 11OKT** Heleen van den Berg, zendingswerker in Libanon, werkt in een opvang voor peuters uit met name vluchtelingengezinnen. COVID-19 zorgt voor veel beperkingen, daarnaast heeft ook de explosie van begin augustus het leven op zijn kop gezet. Deze onzekere tijden kosten veel energie. Bid dat Heleen goede manieren vindt om uit te rusten en haar werk te kunnen blijven doen.

**MA 12OKT** Peuteropvang GROW, waar Heleen van den Berg werkt, is al enkele maanden gesloten. Dit is moeilijk voor de kinderen en ook voor het personeel. Dank voor een goede trainingsperiode voor de peuterleidsters gedurende deze maanden, maar bid ook dat GROW snel weer open kan om de aandacht en zorg te geven die zo nodig is.

## BIDDEN VOOR ZUIDOOST-AZIË

**DI 13OKT** Vandaag bidden we voor Henriëtte en Luuk en hun dochtertje Yanne\*. Henriëtte: "Ondanks de vele beperkingen die er zijn in het land waar we werken, zien we gelukkig tóch mogelijkheden om de liefde van de Vader te delen met de naaste familie en met de toeristen die we nu regelmatig ontvangen. Bidt u met ons om gelegenheden om Zijn liefde te delen?"

**WO 14OKT** Henriëtte en Luuk\* werken in Zuidoost-Azië. Ze zijn dit jaar vanwege het uitbreken van corona niet in staat geweest om met verlof naar Nederland te komen. Bid of dat volgend jaar wel mag lukken.

**DO 15OKT** Anne\* woont in een land waar voor christenen weinig ruimte is. Ze heeft het moeilijk met de vraag of ze op zondag haar familieleden uit het dorp, die in de stad zijn voor ziekenhuisbezoek, naar het ziekenhuis kan begeleiden in plaats van een dienst te bezoeken.

ken. Vraag om wijsheid voor dit soort praktische vragen.

**VR 16OKT** Henriëtte\* woont in een land waar de vrijheid van christenen beperkt is. Bid voor vrienden van haar die een thuisschooltje hebben op christelijk grondslag met wel meer dan 20 leerlingen. Ze zijn hierdoor in moeilijkheden gekomen, maar gaan nu op een andere locatie verder. Vraag om bescherming voor hen.

## BIDDEN VOOR NEDERLAND

**ZA 17OKT** De GZB, HGJB en IZB starten de campagne #daaromzijnwekerk. Met zoveel mogelijk gemeenten in Nederland willen we nadenken over de vraag: wat betekent het om kerk te zijn in deze (crisis)tijd? Bid voor zegenrijke gesprekken waarbij het verlangen om samen gemeente te zijn wordt aangewakkerd.  
[www.daaromzijnwekerk.nl](http://www.daaromzijnwekerk.nl)

## BIDDEN VOOR COSTA RICA

**ZO 18OKT** Bid voor het programma 'Een kerk die dient' in Costa Rica. In dit programma worden kerken voorbereid en ondersteund om dienstbaar te zijn aan hun omgeving. De afgelopen tijd zijn er ontbijtbijeenkomsten georganiseerd voor predikanten om het programma bekend te maken. Bid dat we in 2021 met enkele kerken kunnen starten.

**MA 19OKT** Dank en bid voor Kees en Claudia Geluk en hun kinderen in Costa Rica. De kinderen zullen zeker tot eind dit jaar online les hebben, maar ze pakken het goed op. En ondanks veel restricties blijft het werk aan het seminarium en het werk met mensen in de marge doorgaan. Bid ook voor verdere bescherming.

**DI 20OKT** Bid voor de mensen in La Tabla, een achterstandswijk in San José waar Claudia Geluk werkt. De pandemie heeft in zo'n arme wijk

extra veel consequenties: honger, minder inkomen, problemen door heel dicht op elkaar in een kleine ruimte te wonen, drugs, misbruik, leerachterstanden op school, etc.

**WO 21OKT** Bid voor de gemeente van de familie Geluk, en met name voor het predikantsgezin. Door de pandemie zijn er minder inkomsten. Verschillende activiteiten gaan door, maar er is ook wat terugloop te zien. Bid om doorzettingsvermogen en trouw van de gemeente.

## BIDDEN VOOR FRANKRIJK

**DO 22OKT** Dank God dat binnen de Franse UNEPREF-kerk er aandacht is voor kinderen en jongeren. De landelijke jeugdwerkadviseurs Joel Landes en Harriëtte Smit ondersteunen het lokale jeugdwerk door middel van toerusting, materiaal en bezoek. Bid dat dit mooie werk verder gestalte krijgt in de gemeenten.

**VR 23OKT** In de wijk waar Harriëtte Smit woont, is veel zichtbare armoede. Zo is daar Didier (59), diep in de financiële problemen. Nog wel een dak boven z'n hoofd, maar geen inkomen voor voldoende eten. Bidt u mee voor structurele hulp voor hem? Bidt ook voor al die andere 'Didiers' in Aix, voor wie leven elke dag 'overleven' is geworden, dat goede mensen hun wegen kruisen en hulp bieden.

**ZA 24OKT** Vandaag start het 14+ jongerenweekend 'Oxyjeunes' met zo'n 40 jongeren uit heel Frankrijk. Een nodige 'oase' voor de jongeren in deze coronatijd! Het biedt hen de mogelijkheid christelijke vrienden te ontmoeten, plezier te beleven en bemoedigd te worden in hun geloof. Bid voor een zegenrijk weekend zodat ze maandag met positieve energie weer huiswaarts gaan.

\* Om veiligheidsredenen wordt in sommige gevallen niet het land maar de regio genoemd en worden ook sommige namen niet voluit genoemd.