

Gebedspunten

8 t/m 21 november 2020

BIDDEN VOOR COLOMBIA

ZO 08NOV In Colombia zijn er dagelijks veel nieuwe besmettingen met het coronavirus. Veel mensen zijn werkeloos geraakt zonder reserves om de crisis door te komen. Bid voor hen. Tegelijk zijn we ook dankbaar voor de gemeenten die blijven samenkomen, vaak online en waar mogelijk weer in het kerkgebouw.

MA 09NOV De protestantse gemeenten in Colombia zijn juist in deze crisistijd present in de samenleving en delen voedselpakketten uit aan mensen die het meest getroffen zijn. Dat doen ze nu al een aantal maanden. Bid dat de gemeenten zullen volharden in het omzien naar elkaar en in gebed voor hun naasten.

DI 10NOV In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá gaat de naschoolse opvang van 140 kinderen uit kansarme gezinnen gewoon door. Door de pandemie is er ook aandacht voor de gezinnen van de kinderen en wordt er meer steun geboden dan ooit tevoren. Voor de lokale gemeente is het eigenlijk meer dan ze aankan. Wilt u bidden om volharding?

WO 11NOV Bij alle diaconale projecten in Colombia gaat het om ontmoeting, aandacht voor elkaar en samen Bijbellezen. Door corona is het nu echter nauwelijks mogelijk om mensen te bezoeken en om samen te komen. Wilt u vandaag in het bijzonder bidden voor de eenzame ouderen, voor vertrouwen op God dat de tijd van ontmoeting weer gaat komen?

BIDDEN VOOR BALKAN

DO 12NOV Eind 2019 werd Albanië getroffen door een heftige aardbeving. Een paar maanden later begon de coronacrisis. Er is veel armoede, vooral onder Roma gezinnen. De GZB heeft kerken geholpen met

het uitdelen van voedselpakketten. Laten we bidden dat mensen via deze praktische hulp iets van Gods liefde mogen ervaren.

VR 13NOV Bid u mee voor de kleine, jonge kerken in Albanië? Ze willen graag meer leren over thema's als discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. Daarom is dit jaar een zogenaamd Focustraject met twaalf gemeenten gestart, waar bij dit soort thema's aan de orde komen. Wilt u bidden om zegen op dit werk, zodat christenen groeien in geloof?

ZA 14NOV De familie Van der Maas woont sinds 2017 in Albanië. Aad werkt voor lokale kerken en geeft les op een Bijbelschool. Dineke is betrokken bij naschoolse opvang voor Roma kinderen. Hun oudste zoon studeert in Nederland. Bid voor Gods leiding voor het gezin, juist ook in deze onzekere coronatijd.

ZO 15NOV Door de coronasituatie is de Bijbelschool in Albanië gestart met online lessen. Omdat veel Albanezen niet zelf een PC hebben, zijn met hulp van de GZB digitale leercentra ingericht. Studenten kunnen nu op afstand de lessen volgen. Laten we danken dat het aantal studenten hierdoor enorm is uitgebreid.

BIDDEN VOOR MALAWI

MA 16NOV Wilt u bidden voor Malawi? In dit land is veel armoede en zijn er grote sociale problemen. Maar sinds de nieuwe president aan de macht is, lijkt er meer aandacht te zijn voor kwetsbare groepen in de samenleving. Wilt u bidden dat de regering door God geleid mag worden en oog heeft voor alle mensen in dit prachtige land?

DI 17NOV De armoede in Malawi is een voedingsbodem voor mensenhandel en slavernij. Zendingswerkers van de GZB willen in samenwerking

met Love Justice International slachtoffers helpen. Bid voor het team dat zich hiervoor inzet. Bid ook om doorzettingsvermogen bij de slachtoffers, dat zij niet terugvallen in bijvoorbeeld prostitutie.

WO 18NOV Het team in Malawi dat zich inzet om mensenhandel tegen te gaan, heeft met grote regelmaat zaken bij de rechter lopen. Graag gebed voor eerlijke veroordelingen en sensitiviteit voor de slachtoffers. Het team ervaart regelmatig corruptie waardoor het recht faalt en de slachtoffers verder getraumatiseerd raken.

DO 19NOV Bid voor het team van Justice International dat met regelmaat geconfronteerd wordt met mensenhandel en exploitatie van slachtoffers. Sommigen van hen doen hun werk in bordelen en andere plaatsen waar criminaliteit heerst. Graag gebed voor hun veiligheid en geestelijke gezondheid.

BIDDEN VOOR NEDERLAND

VR 20NOV Roddelen, liegen, schelden, bidden, complimentjes geven... Je doet het allemaal met je tong. Vandaag gaat het in het GZB-dagboek 'Een handvol koren' over de zonden van de tong (Jakobus 3). Bid dat wij onze tong gebruiken voor het goede: God loven, anderen bemoedigen, troosten of opvrolijken. Het nieuwe dagboek is te koop via www.gzb.nl/dagboek20201.

BIDDEN VOOR ISRAËL

ZA 21NOV Al eeuwenlang wordt er in synagogen elke sabbat een gedeelte uit de Thora en uit de Profeten gelezen. Bid dat de gedeelten van vandaag door Gods Geest gebruikt worden om de Heere Jezus bekend te maken aan velen die Hem nog niet kennen, in Israël en daarbuiten.