





### De Bijbel open

Lukas 14:15-24.

**De Heere Jezus vertelt een verhaal. Het gaat over een man die een feestmaaltijd maakte. Maar veel mensen wilden niet komen...**

- In deze woordzoeker staan 8 woorden die je ook in het Bijbelverhaal hoort. Kun je ze alle 8 vinden? Het zijn belangrijke woorden om het verhaal te begrijpen.

H	A	K	IJ	R	K	N	I	N	O	K
O	U	R	Z	E	P	P	Q	A	P	B
S	V	I	R	E	M	W	J	L	X	A
T	V	N	S	H	O	U	L	L	I	I
A	G	E	N	O	D	I	G	D	F	N
A	Z	M	U	N	N	E	F	A	E	R
L	H	O	X	Q	D	R	A	Q	N	C
P	B	K	M	A	A	L	T	IJ	D	O
P	W	Z	J	X	S	S	I	U	W	C

- Schrijf hier de 8 woorden op:

❶ M . . L . . .

❺ H . E . .

❷ S . . . F

❻ K . . . N

❸ K . . . . . IJ .

❼ G . N . . . . .

❹ H . . S

❽ P . . . T .



### De preek

In de preek vertelt de dominee over een uitnodiging die je krijgt...

- Maak een mooie tekening over wat de dominee vertelt. Na de kerk kun je je vader of moeder of je vriendjes vertellen wat je getekend hebt.

Je bent uitgenodigd voor een feestmaaltijd!  
Kom je ook?