

Haasnoot Happenings



Betrokken bij de groeiende kerk in oostelijk Afrika

Nummer 28 – mei 2018

Deze keer sturen we jullie een meer persoonlijke nieuwsbrief. We willen wat meer vertellen over wat er half februari met Mirjam gebeurd is en ook stellen we het op prijs als jullie willen (blijven) bidden voor volledig herstel. Daarnaast krijgen jullie een update van 'David in Kenia' en laten we nog een paar foto's zien.



Het ruige landschap op Mount Kenya

Wat een bijzondere vakantie had moeten worden...

De feiten zijn snel verteld. Voor Mirjams 50^{ste} verjaardag in 2016 zouden we altijd nog een keer Mount Kenya gaan beklimmen. Op 12 februari begonnen Mirjam, Jaap en David vol goede moed met dit avontuur. Op de eerste dag klonnen we naar 3300 meter. Op de tweede dag (dinsdag) ging de tocht naar een kamp op 4200 meter. Die dag kreeg Mirjam al wat last van hoogteziekte (hoofdpijn, misselijk, moeilijker ademen), maar dat zou beter moeten gaan als we bij het kamp aankwamen en zouden rusten. Om 4 uur 's middags waren we bij het kamp, maar Mirjams situatie werd alleen maar slechter. Ze kon moeilijk ademen. Om 6 uur 's avonds besloten we met ons team van vijf Kenianen om weer naar beneden te gaan. Dan zou het weer beter met haar moeten gaan. Tijdens de afdaling, een uur later, zakt Mirjam echter in elkaar en is ze bewusteloos. Jaap: "Dan volgt voor David en mij de ergste nacht van ons leven. Met ons Keniaanse team moeten we Mirjam 13 kilometer lang naar beneden dragen. Het duurt 12 uur voordat Mirjam in de ambulance ligt en daarna blijft ze nog 24 uur bewusteloos. Veel mensen wereldwijd hebben gebeden in die 24 uur en donderdagmorgen komt Mirjam weer bij! We hebben dit ervaren als een wonder en een geschenk van God".

In deze nieuwsbrief

- *Situatie Mirjam*
- *GZB-dag 2018*
- *Zuid-Soedan*
- *David in Kenia*





Jaap was gevraagd om te spreken over Zuid-Soedan op de GZB-dag in maart (foto boven). Omdat het goed was voor Mirjam om even afstand te nemen en in Nederland te zijn, waren we samen drie weken in Nederland.

Begin mei bestond *Kajo-Keji Christian College* 25 jaar. De opleiding begon ooit in een vluchtelingenkamp in Oeganda en is helaas nu opnieuw 'displaced'. Jaap was bij het afstuderen van 13 Zuid-Soedanese voorgangers en 7 basisschoolleerkrachten in Noord-Oeganda (foto hieronder). Dit was een teken van hoop te midden van moeilijke omstandigheden!



Hoe is het nu met Mirjam?

Gelukkig is Mirjam herstellende, maar het is wel een langzaam proces. Het blijkt dat Mirjam 'acute hoogteziekte' had met zwellingen in de hersenen en in haar longen. Die zwellingen waren vrij snel weg, maar het lichaam heeft wel een flinke klap gehad en het duurt wel even voordat ze haar werk weer kan oppakken en alles weer doen. Alles ze nu over haar grenzen gaat, krijgt ze meteen flinke hoofdpijn.

Het valt eerlijk gezegd niet altijd mee om geduldig te zijn, maar we zijn allemaal dankbaar dat we op dit punt zijn aangekomen. Elke week kan Mirjam weer ietsje meer en als we haar situatie nu met die van 2 maanden geleden vergelijken, dan zien we echt vooruitgang!

Te midden van die moeilijke tijd in Kenia waren er ook mooie momenten. Onze zonen Joël, Jesse en Desta kwamen uit Nederland naar Kenia. Het was bijzonder om in die situatie als gezin bij elkaar te zijn en samen te huilen en te lachen. We hebben vooral ook Gods bewarende hand en nabijheid echt ervaren. Deze woorden uit Jesaja 63:9 werden werkelijkheid: "In al hun benauwdheid was Hij benauwd; de Engel van Zijn aangezicht heeft hen verlost".



David rondt af in Kenia

David zit volop in de examenperiode van zijn laatste jaar middelbare school in Kenia. Anders dan in Nederland zijn de examens uitgespreid over een periode van twee maanden. Eind juni doet hij zijn laatste examen en dan komen we met zijn drieën naar Nederland om David te helpen bij het weer wonen in zijn paspoortland. Hij gaat in Delft 'Civiele Techniek' studeren.

Begin mei waren Mirjam en Jaap bij hem op school in Kenia om alvast te vieren dat hij geslaagd is. Dat is wel wat vreemd, maar omdat de resultaten van de examens pas in augustus komen en omdat alle leerlingen na de examens naar huis gaan (buiten Kenia), is het niet mogelijk om dit later te doen. David staat er goed voor en we zijn dankbaar voor de kennis en vorming die hij op St. Andrew's School heeft opgedaan.

Adressen

Familie Haasnoot, p/a GZB,
Postbus 28, 3970 AA, Driebergen

E-mailadressen:

Jaap: j.a.haasnoot@gmail.com

Mirjam: haasnoot.mirjam@gmail.com

Website: www.jaap-haasnoot.nl

Verlenging contract

Samen met de GZB en de kerkenraad van De Ark in Ede kijken we of we onze uitzending na september nog 4 jaar kunnen voorzetten.

Dit geeft Mirjam de gelegenheid om te blijven investeren in de levens van jonge kinderen en Jaap kan als regiocoördinator nieuwe mogelijkheden zoeken om groepen mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.



Gebed

May I know You
more clearly,
Love You more dearly,
And follow You
more nearly,
Day by day.

(Saint Richard of Chichester)

Dag aan dag,
wil ik U beter
leren kennen,
meer van U houden,
en U op de voet
volgen,
elke dag opnieuw.

[eigen hertaling]

Van de Thuisfrontcommissie (TFC)

We kijken terug op een geslaagde **oliebollenactie**. Dankzij het grote aantal bestellingen van veel gemeenteleden heeft de actie het prachtige totaalbedrag van 1520 euro opgeleverd. De opbrengst is in zijn geheel bestemd voor het zendingswerk van Jaap en Mirjam in Oostelijk Afrika.

Wat zijn we geschrokken toen we half februari hoorden van de ziekte die Mirjam trof toen ze samen met Jaap en David op een trip in Kenia was. Dankzij de moderne media konden we vanuit Nederland met hen meeleven. Bijzonder om te horen dat er op zo veel plekken op de wereld voor hen gebeden is. Ook in Ede hebben we ervaren hoe bijzonder het is om bij elkaar te komen en samen te bidden en te zingen. Wat zijn we dankbaar dat we de volgende dag het bericht van Jaap kregen dat er verbetering was opgetreden in Mirjams situatie. We hebben een groot God! We wensen Mirjam een goed verder herstel toe en we willen u ook vragen voor Mirjam te **bidden voor kracht en geduld** bij de verdere revalidatie. Wilt u ook voor Jaap en David bidden die het in die periode ook erg zwaar hebben gehad.

Inmiddels is in de Ark gemeente de jaarlijkse actie '**Kokers en eters**' weer opgestart. Veel mensen hebben zich opgegeven om te gaan eten of te gaan koken. Net als voorgaande jaren horen we veel positieve geluiden over de actie: behalve een mooi bedrag levert het ontmoeting en verbondenheid tussen gemeenteleden op.

We danken u voor uw **steun en meeleven** voor Jaap en Mirjam en het mooie werk dat zij in Afrika mogen doen. We vragen uw **gebed** voor dit werk, voor bijstand voor David in het laatste deel van zijn studie en zijn voorbereiding op een vervolgstudie, maar ook voor de (schoon-) kinderen in Nederland. Wilt u ook bidden voor Oostelijk Afrika, in het bijzonder ook Zuid-Soedan waar het onrustig blijft?

Een hartelijke groet van Willemijn Brink, Ard Borsje, Marijn ten Brinke en Erna van den Brink (E. tfc.haasnoot@gmail.com).

Meedoen!

Mirjam en Jaap Haasnoot zijn in augustus 2010 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Ede uitgezonden. Ze wonen in Kampala, Oeganda en Jaap is regio-coördinator van de GZB voor Oostelijk Afrika. Daarnaast is hij gastdocent theologie in Zuid-Soedan. Mirjam geeft les op een internationale school in Kampala. Van 2010 t/m 2015 gaven Mirjam & Jaap fulltime les op een predikantenopleiding in Kajo-Keji, Zuid-Soedan.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken naar IBAN-nummer: NL91 INGB 0690 7624 45, o.v.v. "Fam. Haasnoot". We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun, zodat het werk kan voortgaan en zelfs kan groeien.

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen

T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl

