

Zending Zuid-Soedan

Nieuwsbrief Peter en Jeannette de Groot



December 2019 NUMMER 7



Health promotors

Feestelijk moment

In de laatste week van oktober kwamen alle vrouwen van de *Mothers Union* (MU) die de training tot *health promotor* volgen, bij elkaar voor de uitreiking van een certificaat en een insigne. Inmiddels hebben de vrouwen voorlichting gekregen over hygiëne en het voorkomen van diarree, waar rugpijn door veroorzaakt wordt, en nog veel meer. Deze kennis delen de vrouwen in hun eigen omgeving. Ze doen huisbezoeken en bespreken daar deze zaken aan de hand van een checklist. Al heel vaak hadden ze aan Jeannette gevraagd of ze niet iets konden krijgen waardoor ze 'herkenbaar' waren op de



huisbezoeken. Zelf wilden ze graag een T-shirt. Jeannette vond haar zussen in Nederland bereid om een insigne te haken in de blauw-witte kleuren van hun MU-uniform.

Getuigenissen

De dag werd zoals gebruikelijk gevuld met veel zingen en dansen. Er was ook veel gelegenheid om getuigenissen te delen. Uit alle groepen kwamen verhalen wat de training betekent in de praktijk.

“Een vrouw had altijd hoofdpijn. Ze is nu meer water gaan drinken en heeft al twee maanden geen hoofdpijn meer gehad.”

(Vervolg op pagina 2)

In dit nummer:

Maak kennis met	2
Vredesproces Zuid-Soedan	2
Vervolg Health promotors	2
Meeleven met Zuid-Soedan	3
Ondertussen aan het thuisfront	3
Hoe is het weer?	4
Gebedspunten	4

Maak kennis met...

Dranyuma Lulu Henry

Dranyuma (41) is een van de studenten van Peter. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen van zichzelf. Zoals hier heel vaak voorkomt, worden in zijn gezin ook twee weeskinderen opgevangen.

Hij komt uit Oeganda en kan in zekere zin profiteren van het feit dat de Zuid-Soedanese theologieopleiding zich nu in zijn thuisland bevindt. Inmiddels studeren ongeveer tien Oegandezen aan KCC.

Verlangen

In het voorjaar van 2020 hoopt hij af te studeren. Het is zijn verlangen om evangelist te worden, omdat "zoveel levens verloren dreigen te gaan". Maar hij wil ook graag



theologiedocent worden. Daarvoor zou hij moeten doorleren en Peter schat in dat hij dat ook wel zou kunnen.

Gebed

Dranyuma staat bekend als een man van gebed. Hij vraagt ons te bidden voor zijn kinderen. Omdat hij studeert heeft hij moeite om zijn gezin te onderhouden. Hij wil dat ze naar school gaan, maar schoolgeld betalen is vaak een probleem.

Door o.a. studiebeurzen van de GZB zijn de kosten voor studenten laag. Maar ook Dranyuma kan niet gratis aan KCC studeren. Dat zou ook niet wenselijk zijn. Door hun eigen bijdrage is het diploma voor hen meer waard.

Vredesproces Zuid-Soedan

Nog geen echte vrede

De vorige keer schreven we over uitstel. Het volk van Zuid-Soedan moet lang wachten op echte vrede. Na het vredesakkoord in september 2018 zou er in mei dit jaar een overgangsregering gevormd worden. Dat werd een half jaar uitgesteld omdat aan teveel voorwaarden niet was voldaan. De nieuwe datum werd 12 november. Maar heel teleurstellend: er bleek in de weken in aanloop naar deze datum dat er nagenoeg niets gedaan is met de zes maanden extra tijd. Er blijft onenigheid over de interne provinciegrenzen. Dit is een heel gevoelig punt vanwege etniciteit. Het andere heikele punt is dat nog altijd de soldaten van de oppositie niet geïntegreerd zijn in het regeringsleger.

Dreigende taal

En deze keer liep de spanning hoog op. De belangrijkste oppositieleider Machar weigerde zitting te nemen in een nieuwe regering, als niet aan de voorwaarden was



voldaan. De president dreigde ondanks alles toch een nieuwe regering te vormen, met of zonder Machar. Deze waarschuwde voor nieuw geweld.

Voorbede

De kerken in Zuid-Soedan doen alles om de leiders tot verzoening te brengen. Mede namens hen hebben wij in oktober de gemeenten die met ons meeleven gevraagd in het bijzonder te bidden voor deze situatie.

Vlak voor het verstrijken van de nieuwe deadline zijn de leiders het eens geworden over een nieuw uitstel, deze keer van 100 dagen. De kerken hier zien dat als gebedsverhoring, al wordt het geduld van de mensen zwaar op de proef gesteld. Blijft u met ons en de kerken van Zuid-Soedan aanhouden in het gebed?

(Vervolg van pagina 1)

"Door de training ben ik me meer bewust van de risico's van afval dat rondslingert en dat het belangrijk is om alles goed schoon te maken. Mijn burens zagen me bezig toen ik de jerrycans aan het schrobben was. Ik vertelde over de training. Daarna gingen zij ook schoonmaken."

De vrouwen gaan op bezoek bij alle mensen in hun gemeenschap. Dat levert soms ook mooie gesprekken over het evangelie op.

Uitreiking

Alle vrouwen die voldoende trainingen hebben gevolgd mochten al een certificaat in ontvangst nemen. De anderen hebben nog een paar trainingen te gaan. Alle aanwezigen kregen het insigne opgespeld door Jeannette. En natuurlijk wilde iedereen daar trots mee op de foto.

Meeleven met Zuid-Soedan

Meeleven met ons

Als je zoals wij bent uitgezonden, merk je hoe belangrijk het is dat mensen met je meeleven. We ontvangen kaartjes, e-mails en reacties op de berichten die wij schrijven. Dat doet goed.

Meeleven van ons

Wat misschien wij van te voren niet hadden bedacht is dat meeleven met de Zuid-Soedanezen ook zo'n belangrijk onderdeel van onze uitzending zou zijn. Wij zijn gewend om de handen uit de mouwen te steken. Daarom dachten we dat het vooral zou gaan om het lesgeven aan toekomstige predikanten en het geven van voorlichting over gezondheid.



Dat is natuurlijk ook van belang. Maar er eenvoudigweg zijn blijkt ook heel belangrijk te zijn. De mensen zeggen het telkens weer



heel erg te waarderen dat wij de moeite hebben genomen om vanuit het comfortabele Nederland helemaal naar hen toe te komen. Zo zou je kunnen zeggen dat uw meeleven met ons, het mede mogelijk maakt dat wij meeleven met de mensen uit Zuid-Soedan, voor wie het leven vaak zo zwaar is.

Vluchtelingenkamp

Daarom proberen we regelmatig naar het vluchtelingenkamp te gaan op zondag om te preken. Daar mogen we samen God

ontmoeten. En dat geeft in alle moeite die er is, ook veel vreugde en hoop. Voor ons persoonlijk is het heel bemoedigend om daar te kunnen zijn. We weten ons welkom. Dat uit zich in veel zingen, natuurlijk een maaltijd en veel handen schudden.

Lied

Hieronder een vertaling van een lied dat op een van deze zondagen door de kinderen van de zondagsschool voor ons gezongen werd. Het werd door hen zelf geschreven. Het maakte diepe indruk op ons.

*Onze vaders zijn gestorven
in de oorlog*

*Onze moeders weten niet
hoe voor ons te zorgen*

Heer, ontferm U over ons.

We zijn alles kwijtgeraakt

*We zijn gevlucht naar
Oeganda, Congo of Kenya*

Maar waar horen we thuis?

Breng ons thuis

*Gedenk ons Heer, ontferm
U over ons.*

Ondertussen aan het thuisfront

In Nederland gebeurde er ook van alles om onze uitzending mede mogelijk te maken. Zo werd er in Eemnes weer heerlijk stampot gegeten. In Numansdorp en Oud-Beijerland werden er workshops georganiseerd waarin resp. adventsstukken en appeltjeskransen zijn gemaakt.

De Kids Club Bethel uit Oud-Beijerland maakte afgelopen voorjaar kaarten voor de studenten van Peter. Dat wordt erg gewaardeerd en ze voelen zich er door bemoedigd. De kinderen van de club hebben inmiddels van de studenten een bedankje gekregen.



Hoe is het weer?

“Hoe is het bij jullie in Nederland?” Dat vragen we vaak aan familie en vrienden wanneer we hen spreken. Niet zelden wordt er dan geantwoord met: ‘koud’ of ‘nat’ of ‘winderig’. Het weer is altijd een dankbaar gespreksonderwerp. Hier ook. En u bent misschien ook wel nieuwsgierig naar hoe het weer in Noord Oeganda is. Het is inderdaad anders dan in Nederland. Hier wordt nooit over zomer of winter gesproken, laat staan over lente en herfst. Hier zijn eigenlijk maar twee seizoenen. Droge tijd en regentijd. De droge tijd zit er nu aan te komen. Van ongeveer december t/m maart valt



er nauwelijks of geen regen. De temperaturen lopen dan op. In januari wordt het hier, net als in Nederland deze zomer, wel tegen de 40 graden. Alleen houdt dit enkele maanden aan. In april begint het langzaam aan vaker te regenen. Dat is voor de mensen hier tijd om te gaan zaaien en planten. De eerste oogst is dan al weer in juli, waarna

opnieuw gezaaid wordt.

De temperatuur zakt dan tot iets onder de dertig graden. Dat blijft dan zo tot aan de droge tijd in december. Normaliter wordt het in oktober duidelijk minder met de regen. Zo niet dit jaar. Nu is het eind november en regent het nog dagelijks en met grote hoeveelheden. Dat veroorzaakt overstromingen, zoals op de foto van de weg die wij dagelijks lopen naar de college.

Voor ons levert de vele regen geen problemen op. Maar voor vluchtelingen is dat anders. Kleihutjes zijn niet bestand tegen het vele water. Gewassen lijden eronder. In Zuid-Soedan staan grote delen van het land onder water.

Gebed

- Dank voor de mooie dag waarop de *health promoters* een certificaat mochten ontvangen. Bid dat hun werk in hun gemeenschap tot zegen zal zijn.
- Bid voor student Dranyuma dat hij voldoende geld zal vinden voor zijn eigen studie alsook die van zijn kinderen
- Dank dat er ondanks het nieuwe uitstel nog steeds hoop is op vrede. Bid om wijsheid en moed voor leiders. Dat niet wantrouwen en eigenbelang, maar dienstbaarheid en verantwoordelijkheid de overhand hebben.
- Dank met ons voor wat we in het meeleven met Zuid-Soedanezen ontvangen. Bid dat wij allen leren ontvangen en geven.
- Bid met de kinderen van de zondagsschool mee om Gods ontferming over het volk van Zuid-Soedan.
- Dank voor het meeleven met ons en meegeven van de verschillende gemeenten in Nederland voor ons werk hier.
- Bid voor de mensen die te lijden hebben van wege de overvloedige regenval, zowel in het vluchtelingenkamp als in Zuid-Soedan.

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL91 INGB 0690 7624 45
o.v.v.

Peter en Jeannette de Groot

Of doneer via de website!

Colofon

Peter en Jeannette de Groot zijn uitgezonden vanuit de Hervormde gemeente Eemnes. Zij werken voor de Anglicaanse kerk van Zuid-Soedan en wonen in Noord-Oeganda. Peter geeft les aan toekomstige predikanten. Jeannette richt zich op preventieve gezondheidszorg.



www.gzb.nl/zendingzuidsoedan



www.facebook.com/zendingzuidsoedan



www.instagram.com/zendingzuidsoedan



pb.degroot@gmail.com



jeannettevandriel@gmail.com



tfc@hervormdegemeenteeemnes.nl



Postadres: P.O. Box 183, Moyo, Uganda

 **gzb**
zending verbindt