

# Zending Zuid-Soedan

Nieuwsbrief Peter en Jeannette de Groot



Juni 2020 NUMMER 9



## En toen was alles anders

### **Dilemma**

Binnen een paar uur moesten we beslissen: blijven we toch of volgen we het dringende advies van de GZB om naar Nederland te komen? We kozen het laatste. Wat was dat een lastig besluit. Dat we zo abrupt de mensen daar moesten achterlaten, niet wetend wanneer we hen weer zouden zien. Tegelijk wilden we ook het advies volgen. We hadden uitgekeken naar het al geplande verlof. Maar we waren daar nog helemaal niet mee bezig. We bereidden ons voor op een bezoek van leerlingen van het Ichtus College uit Veenendaal. Er zouden nieuwe collega's uit Engeland komen.

### **Twee werelden**

En dan zit je ineens in Nederland, waar alles stil is komen te liggen. In gedachten waren we veel bij de mensen in het vluchtelingen kamp en

de collega's op de college. Gelukkig kunnen we goed contact houden. Hartverwarmend is het meeleven dat we ontvangen uit onze achterban.

### **Zeep**

Ondertussen was er ook in Oeganda een lockdown afgekondigd en allereerste hygiënemaatregelen. Gelukkig is het aantal besmettingen in Oeganda tot op heden beperkt, zeker in vergelijking met Europa (in Zuid-Soedan is dat overigens anders, zie pagina 2). Voor ons is het zo vanzelfsprekend, handen wassen met zeep. Maar wat als je geen geld hebt om zeep te kopen? Een ondernemer uit onze achterban hoorde dat en stelde spontaan geld beschikbaar. Op de foto ziet u een blij gezicht van iemand die via de kerk zeep heeft gekregen. Het is een klein gebaar, dat veel betekent. Materieel: de zeep is nodig. Maar ook

## In dit nummer:

Vervolg voorpagina	2
Situatie Zuid-Soedan	2
Verlof- presentaties	3
Toekomst	3
Noodhulp: kerken helpen kerken	4
gebedspunten	4

(Vervolg van pagina 1)

immaterieel: 'ze zijn ons niet vergeten'.

### **Fietsen en puzzelen**

En wat doe je dan? Peter had nog wat nakijkwerk meegenomen van de college. Maar daar was hij snel mee klaar. Thuiswerken, wat veel mensen in Nederland gingen doen, was voor ons haast niet mogelijk. Omdat het telkens zulk mooi voorjaarsweer was, hebben we de eerste weken vele kilometers gefietst in de prachtige Hoekse Waard en inmiddels vele legpuzzels gelegd (zie foto's)



### **Internetzending en project**

Jeannette is met andere GZB-collega's mentor geworden voor

online zendingsorganisatie Global-Rize. Ze begeleidt studenten die een basiscursus doen over de bijbel.

Peter werkt mee aan een project van de Protestantse Theologische Universiteit om online-theologie voor studenten in Afrika beter vindbaar te maken.

### **Familie en vrienden**

Inmiddels zijn de beperkende maatregelen in Nederland voor een groot deel opgeheven. Dat maakt het mogelijk om vrienden en familie op te zoeken. Ook mochten we in een vakantiehuisje van familie in Zeeland verblijven. Daar zijn we dankbaar voor.

## **Situatie Zuid-Soedan**

Deze rubriek heeft nu een andere titel gekregen. Voorheen was het vredesproces het belangrijkste onderwerp in Zuid-Soedan. Maar ook in dat land is de Covid-19 pandemie gekomen. Aanvankelijk leek het heel erg mee te vallen. Omdat er om begrijpelijke redenen weinig internationaal vliegverkeer van en naar Zuid-Soedan is duurde het heel lang voordat de eerste besmetting werd vastgesteld. Maar inmiddels heeft het virus zich ook daar verspreid.

### **Gezondheidszorg gebrekkig**

Dagelijks worden er nieuwe besmettingen en aantallen doden bekend gemaakt. Maar de werkelijke aantallen zullen veel hoger liggen, dan gemeld. Er wordt maar heel weinig getest en tegelijk worden heel veel overlijdens gemeld, waarbij de doodsoorzaak onduidelijk is.

Vanwege de jarenlange burgeroorlog is de gezondheidszorg verwaarloosd. Zuid-Soedan is één van de landen met de minste dokters en ziekenhuisbedden per

zoveel inwoners. In een krantenartikel las ik een wrang bericht dat Zuid-Soedan meer generaals zou hebben dan artsen.

### **Honger**

Ook in Zuid-Soedan is er een lockdown. Alleen is deze nog veel moeilijker vol te houden dan in Nederland. Al voor de Coronacrisis was de helft van de inwoners op een of andere manier afhankelijk van voedselhulp. Dat worden er nu nog veel meer. Omdat in Afrika heel veel mensen in de informele economie werken, en er totaal geen sociale voorzieningen zijn, ligt bij een lockdown onmiddellijk hongersnood op de loer. Geen werk meer, betekent geen geld en dus geen eten.

Een voorbeeld daarvan hoorden we zeer recent. Soldaten van het leger, die al maanden geen soldij hebben gekregen, hebben hulporganisaties in Kajo Keji overvallen en geld, computers en laptops gestolen. Ze doen alles om maar aan eten te kunnen komen.

Misschien leest u er niet zoveel



meer over. Het was afgelopen winter regelmatig in het nieuws: de sprinkhanenplaag in Oost-Afrika. Al het nieuws over Covid-19 heeft de sprinkhanenplaag verdreven uit het nieuws. Maar helaas is deze nog net zo bedreigend als eerst. In het noorden van Kenia bevinden zich grote zwermen die, in de onlangs begonnen regentijd, eitjes hebben gelegd. Deze nieuwe generatie zal zich in juli gaan verspreiden. Zuid-Soedan ligt volgens de VN precies op de één van de routes.

### **Toch voortgang**

Een lichtpuntje is er ook. En wel op het gebied van het vredesproces. Na maanden steggelen zijn de partijen het eens geworden over de verdeling van de posten voor de provinciegouverneurs. Dat is gezien alle problemen ook hard nodig.

Blijf daarom alstublieft bidden voor Zuid-Soedan.

## Verlofpresentaties

### **Deo Volente**

In de vorige nieuwsbrief kondigden we allerlei datums aan waarop we in Nederland presentaties zouden geven of mensen zouden ontmoeten. We deden dat 'onder het voorbehoud van Jakobus' (Jak. 4:15). En hoe waar is het gebleken dat wij mensen, in tegenstelling tot wat we vaak denken, de dingen niet in de hand hebben. Wij kunnen plannen maken, maar Jakobus houdt ons voor dat we niet weten wat er morgen gebeuren zal. Wel weten we in Gods handen te zijn.

### **Techniek**

Niet alles kon doorgaan. We vonden het jammer dat we niet naar de scholen konden gaan of de ouderen ontmoeten. Maar dankzij de techniek ging de verkondiging van het Woord wel door. En zo mocht Peter in alle geplande diensten voorgaan. Ja, in nagenoeg lege



## Toekomst

### **Meest gestelde vraag**

'Wanneer gaan jullie terug?' Die vraag is ons talloze malen gesteld. En het antwoord is, dat we dat niet weten. Oeganda is nog steeds voor een groot deel in lockdown. Scholen en kerken zijn nog altijd gesloten. Openbaar vervoer is beperkt mogelijk. Het aantal besmettingen is relatief laag, maar neemt de laatste tijd wel wat meer toe. Daarom houdt Oeganda de grenzen gesloten. Er zijn ook nog geen vluchten naar Oeganda. We zouden heel graag terug willen, maar dat is op korte termijn niet aan de orde. We zouden op dit moment ook weinig kunnen doen daar. De college is gesloten en voorlichtingsbijeenkomsten in het kamp zijn bijna niet mogelijk.

### **Verveling**

Hoe dan nu verder? De presentaties en het verlof is achter de rug. En elke dag fietsen of puzzelen gaat ook vervelen. De verveling slaat toe. Hoe lastig ook, zagen we daarin een les. Voor de vluchtelingen in het kamp is dit voor de meesten de dagelijkse realiteit. Zij

kerken, gericht op de camera, maar toch in Christus met behulp van de techniek verbonden.

### **Kijkcijfers**



Ook alle geplande presentaties konden doorgaan. In Numansdorp, Eemnes, Oud-Beijerland, Oude Tonge en Baarn konden we onze ervaringen van de afgelopen twee jaar delen. Door de inspanning van de TFC en de zendingscommissies konden we zelfs foto's laten zien en filmpjes streamen. Via WhatsApp of email konden mensen vragen stellen die we aan het einde van de presentatie beantwoordden. Omdat Kerkdienstgemist en Youtube de views registeren, konden we zien hoeveel mensen uiteindelijk ons verhaal hebben gehoord en gezien. En zo kregen we ongedacht waarschijnlijk meer 'bereik' dan wanneer we dezelfde presentatie in een zaaltje van de kerk hadden gedaan.

verblijven al jaren in een uitzichtloze situatie. Ze willen graag terug naar hun eigen huis en werk in Zuid-Soedan. En verveling is iets wat in het vluchtelingenkamp veel voorkomt, met alle problemen van dien.

### **Tijdelijk aan de slag**

Nu het erop lijkt dat het nog wel een tijdje kan duren zijn we op zoek gegaan naar werk. Heel erg dankbaar zijn we dat Jeannette vanaf deze week weer in haar oude baan (bloedprikken) aan de slag kan. Peter heeft wat afspraken kunnen maken om te gaan preken en verleent wat hand- en spandiensten op een boerderij.

### **Verlangen**

We hopen en bidden dat de pandemie niet alleen hier afneemt, maar ook in Afrika. We verlangen ernaar om terug te gaan, onze collega's te zien en dat werk weer op te pakken waar de Heere God ons voor heeft geroepen. Dat zal zijn op Gods tijd. Als Hij erbij is, zal het goed zijn, in Nederland en in Oeganda of Zuid-Soedan.

## Noodhulp: Kerken helpen kerken

De situatie in Zuid-Soedan (zie bericht op pagina 2) baart de kerk van Kajo Keji en de GZB zorgen. De mogelijkheden van de kerk in deze complexe situatie zijn beperkt, maar samen proberen we te kijken naar wat wel mogelijk is. Zo deelt de kerk zeep (zie voorpagina) en mondkapjes uit om de meest kwetsbaren te beschermen. Deze mondkapjes worden gemaakt door de vrouwen van de Mothers' Union. Velen van hen volgden vorig jaar een training tot health promotor.



De GZB ondersteunt deze initiatieven die echt tot zegen zijn van de mensen die daar. Een teken van hoop dat ze niet aan hun lot zijn overgelaten. En u kunt daaraan bijdragen.

Help mee via [www.gzb.nl/dekerkdeeltuit](http://www.gzb.nl/dekerkdeeltuit) of geef direct via [tikkie](https://www.tikkie.nl).



## Gebed

- Dank dat wij gezond mogen zijn, huisvesting hebben hier en familie en vrienden kunnen zien
- Dank voor het meeleven en de vrijgevigheid uit de achterban
- Bid voor de noodhulpprojecten van de kerk ter plaatse
- Dank voor werk wat wel door kan gaan. Bid speciaal voor het werk van GlobalRize
- Dank voor het vredesproces in Zuid-Soedan dat langzaam vordert. Bid dat de pandemie in Afrika in het algemeen en in Zuid-Soedan in het bijzonder zich niet zal doorzetten
- Bid voor de mensen die vanwege de getroffen maatregelen geen werk meer hebben en nu honger lijden
- Bid voor de vluchtelingen die door gebrek aan geld minder voedsel krijgen uitgereikt
- Dank voor de online ontmoetingen met de uitzendende en deelgenoten gemeentes en voor hun betrokkenheid
- Dank voor de mogelijkheden om tijdelijk aan de slag te gaan in Nederland
- Bid voor ons om geduld
- Bid voor de mensen die wij achterlieten

## GZB

Postbus 28  
3970 AA Driebergen  
0343-512444  
[info@gzb.nl](mailto:info@gzb.nl)  
[www.gzb.nl](http://www.gzb.nl)

U kunt een gift overmaken  
naar IBAN  
NL91 INGB 0690 7624 45  
o.v.v.

Peter en Jeannette de Groot

Of doneer via de website!

## Colofon

Peter en Jeannette de Groot zijn uitgezonden vanuit de Hervormde gemeente Eemnes. Zij werken voor de Anglicaanse kerk van Zuid-Soedan en wonen in Noord-Oeganda. Peter geeft les aan toekomstige predikanten. Jeannette richt zich op preventieve gezondheidszorg.



[www.gzb.nl/zendingzuidsoedan](http://www.gzb.nl/zendingzuidsoedan)



[www.facebook.com/zendingzuidsoedan](https://www.facebook.com/zendingzuidsoedan)



[www.instagram.com/zendingzuidsoedan](https://www.instagram.com/zendingzuidsoedan)



[pb.degroot@gmail.com](mailto:pb.degroot@gmail.com)



[jeannettevandriel@gmail.com](mailto:jeannettevandriel@gmail.com)



[tfc@hervormdegemeenteeemnes.nl](mailto:tfc@hervormdegemeenteeemnes.nl)



Postadres: P.O. Box 183, Moyo, Uganda

Tijdelijk adres:  
Vlietstraat 21  
3286 AV Klaaswaal

 **gzb**  
zending verbindt