

Zending Zuid-Soedan

Nieuwsbrief Peter en Jeannette de Groot



Maart 2020 NUMMER 8



Roeping

Predikant worden kun je niet zonder roeping. Dat kan in Nederland niet, maar hier zeker niet. Theologie studeren om predikant te worden vraagt van een student en zijn gezin veel. En dan bedoelen we niet alleen dat er (beperkt) schoolgeld betaald moet worden, terwijl er voor het gezin niets binnenkomt omdat de kostwinner studeert.

Armoede

Een keuze om predikant te worden is in Afrika in veel gevallen een keuze voor een leven in armoede. Ter illustratie, onze dominee in Moyo krijgt van de kerk omgerekend 25 euro salaris per maand. In Zuid-Soedan krijgen dominees vooralsnog helemaal geen geld. De gemeente onderhoudt het predikantsgezin met bijdragen in natura en hij/zij en het gezin bewerken het land om voldoende te eten te hebben.

Verleidelijk

Omdat het algehele onderwijsniveau in Zuid-Soedan zo laag is, krijgt iemand met een diploma als eerste een baan aangeboden bij bijvoorbeeld een hulporganisatie. Die betalen naar lokale maatstaven hoge salarissen. Het is dan ook voor veel studenten van ons heel verleidelijk om toch maar geen predikant te worden. En dat is begrijpelijk wanneer je bedenkt dat ze de verantwoordelijkheid hebben voor hun gezin, en soms ook nog voor kinderen van familie.

Respect

Des te meer respect hebben we voor die studenten die desondanks ervoor kiezen om wel gemeentepredikant te worden en armoede en lijden niet schuwen. Peter mocht hen onlangs in een preek bemoedigen met de woorden uit 2 Tim. 1: 14.

In dit nummer:

maak kennis met	2
vredesproces Zuid-Soedan	2
lesgeven	3
voorlichting op scholen	3
we komen op verlof	4
gebedspunten	4

Maak kennis met...

Pita Rose

Toen zij 2 jaar was, is zij door haar moeder achtergelaten bij haar grootouders. Deze hebben haar en haar 2 jaar jongere zusje opgevoed. Overigens horen we vaker dat moeders niet voor hun kinderen kunnen zorgen.

Samen met haar man en 3 kinderen woont Pita in het vluchtelingenkamp, op een uurtje rijden van Moyo. Haar man is leraar op een school van de kerk in het kamp, maar krijgt hiervoor geen salaris.

Zelf werkt ze in het vluchtelingenkamp als naaister. Ze huurt een plekje in de hoofdstraat en naait op een trapnaaimachine kleding op bestelling.



Vorig jaar hielp Pita Jeannette en haar collega vaak bij het organiseren van de trainingen over preventieve gezondheid. Het is bijzonder dat Pita vrijwilligerswerk wilde doen, omdat het voor vluchtelingen al zo moeilijk is om rond te komen. Een dag niet op je plekje met de naaimachine is een dag geen inkomen. Toch wilde ze graag meehelpen, omdat ze het belangrijk vindt iets te doen voor het Koninkrijk van God.

Dit jaar zal Pita Jeannette helpen bij het organiseren van de nieuwe trainingen over moeder- en kindzorg. Hiervoor heeft ze een aanstelling gekregen bij de kerk voor één dag in de week voor de duur van het project

Vredesproces Zuid-Soedan

Zou het dan nu toch?

Eindelijk, na twee keer uitstel hebben de twee grote rivalen nu een overgangsregering gevormd. Deze moet in de komende drie jaar vrije verkiezingen gaan voorbereiden. Het was opnieuw spannend tot de laatste dag. Weer leek een compromis onmogelijk. Het belangrijkste struikelblok was het aantal staten (provincies) en hun grenzen. Volgens de grondwet moeten dat er 10 zijn. Maar president Kiir had eenzijdig het aantal verhoogt naar 28 en later zelfs 32. Dit deed hij vooral in het gebied waar zijn eigen stam, de Dinka's, wonen. Daarmee kreeg hij meer loyale gouverneurs voor zijn regering. De oppositie wilde terug naar de 10 staten.

Compromis nodig

Op 22 februari moest de nieuwe regering geïnstalleerd worden. Maar tot een week ervoor klonk er uit beide kampen onverzoenlijke taal. Groot was de verrassing

en opluchting toen Kiir letterlijk van de een op de andere dag aankondigde het aantal staten terug te brengen tot 10. Een grote stap. Nu was oppositieleider Machar aan zet. Hij wilde zijn eigen persoonlijke (bewapende) troepen meebrengen naar de hoofdstad Juba. Maar dat weigerde de regering te accepteren. Ook het voorstel om VN-troepen Machar te laten beschermen werd verworpen. Machar gaf toe na de belofte van Kiir dat deze persoonlijk voor zijn veiligheid zou instaan. Ook dat is een grote stap, aangezien Machar twee maal eerder moest vluchten voor zijn leven toen er gevechten uitbraken in de hoofdstad.

Bevolking afwachtend

Het kan dus wel, compromissen sluiten. Wordt het nu dan echt vrede? Dat is nog te vroeg om te zeggen. De vluchtelingen willen heel graag terug naar huis, maar zijn toch nog afwachtend. Het is al zo vaak misgegaan.



College en kerk van Kajo Keji

Uiteraard worden deze ontwikkelingen op de voet gevolgd door de kerk van Kajo Keji en de opleiding. Voorzichtig worden er plannen gemaakt om terug te verhuizen, mogelijk januari 2021. Maar eerst zullen de gebouwen en voorzieningen zoals water en stroom, die door de oorlog of plunderingen zijn beschadigd, worden hersteld.

En hoe staan wij erin?

Als de kerk en college terugkeren is het natuurlijk de bedoeling dat wij meegaan, wat overigens alleen kan als deskundigen oordelen dat het veilig is. We zijn blij voor de mensen als dit zou kunnen. Het is ook wel een beetje spannend, maar we zijn ook heel benieuwd hoe het is om daar te leven en zien er daarom naar uit.

Lesgeven

Groei

Al eerder schreven we dat de college groeit. Toen ze in 2017 naar Oeganda moesten vluchten waren er nog geen 20 studenten. Inmiddels zijn er ruim 160 studenten. Die kunnen door ruimtegebrek niet allemaal tegelijk hier zijn. Er zijn niet genoeg klaslokalen, maar ook niet genoeg slaapplekken. Het is inmiddels een heel gepuzzel om het lesprogramma zo vorm te geven dat alles past.

Aanpoten

Peter geeft les in theologie, op het niveau van diploma en bachelor. Afgelopen januari was er een foutje in de planning gekomen. De bachelor studenten waren er nog toen de diplomastudenten arriveerden. Gedurende 3 weken moest Peter toen eigenlijk 6 vakken geven. Dat was dus aanpoten en improviseren. Maar aan dat laatste zijn ze hier helemaal gewend.

Hebreeuws

De bachelor studenten kregen van Peter in januari en februari NT (Evangelieën) en Hebreeuws. Vooral dat laatste

was zowel voor de studenten als voor Peter een uitdaging. Een nieuw alfabet aanleren en dan al die taalregels en uitzonderingen. Of het gelukt is zullen we pas in juli weten, wanneer het examen achter de rug is.

Dogmatiek

De diplomastudenten krijgen momenteel Wereldgodsdiensten, OT (Historische boeken), NT (Evangelieën) en Dogmatiek 2. Vooral dogmatiek vinden ze erg leuk. Gelukkig is dogmatiek ook het favoriete onderwerp van Peter. Het levert heel veel gesprekstof op. Zoals in het volgende voorbeeld.

Man en vrouw

Een van de onderwerpen die aan de orde kwamen was de schepping van de mens. Genesis 1:27 zegt dat God zowel man als vrouw naar Zijn beeld schiep.

Peter benadrukte dat mannen en vrouwen daardoor voor God, hoewel niet gelijk, toch wel gelijkwaardig waren.

Bijbel en cultuur

Direct staken enkele heren op de voorste rij hun vinger op: "Maar Paulus dan in Efeze 5:23? De man is toch het hoofd van de vrouw?" Die tekst kenden ze allemaal uit het hoofd en sluit naadloos aan bij de Afrikaanse cultuur waarin mannen belangrijker zijn dan vrouwen. Veel mannen hier behandelen hun vrouw alsof zij zijn bezit en bediende is.

Peter preeste hen om hun bijbelkennis, maar vroeg wel even naar de rest van het vers. Ze bleken alleen vers 23a te kennen. Maar Paulus gaat verder: *zoals Christus het hoofd is van zijn gemeente*. Denk aan Christus, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen.

Les

Het was een boeiende les waarin we leerden dat maar al te vaak onze culturele opvattingen de bijbel laten buikspreken.



Voorlichting op scholen

Ook dit jaar zal Jeannette zich inzetten voor preventieve gezondheidszorg. Zo zal er dit jaar een voorlichtingsproject op scholen zijn. In de vorige nieuwsbrief schreven we over de afronding van de training van de zgn. *Health Promoters*. Uit deze groep

zijn er zes vrouwen gekozen om het geleerde door te geven. Dit gaan ze doen op de scholen van de Zuid-Soedanese kerk in het vluchtelingenkamp.

Jeannette heeft de vrouwen o.a. een spel aangeleerd (zie foto). Dit kunnen ze met de kinderen spelen, waardoor die op een speelse manier leren over hygiëne.

Wilt u meehelpen? Dat kan door te doneren. Voor vijf euro krijgt een schoolklas van 80-100 kinderen les over hygiëne. Maak geld over op: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, o.v.v. projectnummer "SS.1.104 Preventieve Gezondheidszorg Zuid-Soedan"



We komen op verlof

Op het moment dat we dit schrijven is de wereld in rep en roer vanwege het coronavirus. We beseffen eens te meer hoe kwetsbaar we zijn en dat wat wij bedenken soms anders kan gaan. Dus onder het voorbehoud van Jakobus willen we in mei en juni van dit jaar op verlof naar Nederland komen.

We zien er erg naar uit om familie, vrienden en bekenden te ontmoeten. Daarnaast willen we de gemeenten die ons steunen bedanken en vertellen over wat hun steun aan ons werk voor de mensen hier betekent. Ook moeten we natuurlijk de nodige medische controles ondergaan en administratieve zaken afhandelen.

Wilt u ons ontmoeten? Hier de tijden en plaatsen waar Peter zal voorgaan en/of we samen een presentatie zullen geven:

Zondag 17 mei 9.30	Preekbeurt en presentatie Gereformeerde Kerk Numansdorp
Donderdag 21 mei 9.30	Preekbeurt Hervormde Kerk Eemnes
Zondag 24 mei 9.30	Preekbeurt Dorpskerk Oud-Beijerland
Zondag 24 mei 20.00	Sing-In en presentatie Bethelkerk Oud-Beijerland
Woensdag 27 mei (tijd nog onbekend)	Ouderenmorgen Hervormd Strijen
Donderdag 28 mei (avond)	Presentatie Hervormd Eemnes
Zondag 31 mei 10.00	Preekbeurt en presentatie Calvijnkerk Baarn
Maandag 1 juni 9.30	Preekbeurt en presentatie Hervormde Kerk Oude-Tonge

Gebed

- Dank dat er studenten zijn met roeping voor de gemeente. Bid dat ze tot zegen zullen zijn en dat ze ondanks de armoede geen gebrek zullen lijden.
- Dank dat Pita Rose kon worden aangenomen om Jeannette te helpen. Bid voor haar en haar gezin.
- Dank dat er een overgangsregering in Zuid-Soedan is gekomen. Bid dat het de leiders deze keer zal lukken om de vrede te bewaren.
- Bid voor alle voorbereidingen voor terugkeer, zowel van de vluchtelingen als van de kerk en de college.
- Dank dat Peter zoveel vreugde beleeft aan het lesgeven en dat de studenten leergierig zijn. Bid voor Peter en de studenten als er volgende maand examens zijn.
- Dank dat het *Health Promotors* project van vorig jaar vrucht draagt. Bid voor de vrouwen die hun kennis gaan delen op scholen.
- Dank voor de steun die wij de afgelopen periode hebben ontvangen uit Nederland. Bid voor alle voorbereidingen die voor ons verlof worden getroffen.

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL91 INGB 0690 7624 45
o.v.v.
Peter en Jeannette de Groot

Of doneer via de website!

Colofon

Peter en Jeannette de Groot zijn uitgezonden vanuit de Hervormde gemeente Eemnes. Zij werken voor de Anglicaanse kerk van Zuid-Soedan en wonen in Noord-Oeganda. Peter geeft les aan toekomstige predikanten. Jeannette richt zich op preventieve gezondheidszorg.



www.gzb.nl/zendingzuidsoedan



www.facebook.com/zendingzuidsoedan



www.instagram.com/zendingzuidsoedan



pb.degroot@gmail.com



jeannettevandriel@gmail.com



tfc@hervormdegemeenteeemnes.nl



Postadres: P.O. Box 183, Moyo, Uganda

 **gzb**
zending verbindt