

# Zending Zuid-Soedan

Nieuwsbrief Peter en Jeannette de Groot



Oktober 2020 NUMMER 10



## “Goed om jullie weer te zien!”

Bovenstaande foto maakten we ergens onderweg in Oeganda. Jeannette probeerde het altijd chaotische straatbeeld te vangen. En bij het terugkijken de volgende dag zagen we de tekst op het reclamebord. Het is inmiddels al talloze malen tegen ons gezegd.

### **Thuiskomen**

Op 22 maart waren we met de laatste reguliere KLM-vlucht uit Oeganda vertrokken. En op 3 oktober konden we met de eerste reguliere vlucht weer terug naar Oeganda en de mensen voor wie God ons riep. Al die tijd was het vliegveld gesloten geweest. U begrijpt misschien hoe blij we waren dat we na ruim een half jaar weer naar huis konden.

### **Reis**

Er gingen al vanaf begin september

geruchten dat de luchthaven zou opengaan. Het duurde tot 20 september voordat dit officieel werd bevestigd. Ondertussen hadden we al wel een ticket geboekt. De uiteindelijke reis verliep boven verwachting goed. We hadden ons voorbereid op veel administratieve rompslomp op het vliegveld en verplichte quarantaine, maar dat viel mee. Op zaterdagavond laat landden we en op maandag konden we in één dag naar huis rijden.

### **Weer aan de slag**

Inmiddels zijn we allebei al weer aan de slag. Op dezelfde dag dat we thuis kwamen was de eerste groep studenten juist weer begonnen. Jeannette is bezig met het plannen van het nieuwe project over moeder en kindzorg.

God is goed!

## In dit nummer:

Kerk doet wat ze kan	2
Situatie Zuid-Soedan	2
Een half jaar Nederland	3
Groe(n)ten uit Eemnes	3
Catecheseproject	4
Gebedspunten	4

## Kerk doet wat ze kan

### Mondkapjes

In Oeganda zijn mondkapjes overal verplicht. De overheid heeft eenmalig mondkapjes uitgedeeld, maar dat is niet genoeg. En mensen die



tijdens het instellen van de lockdown in Zuid-Soedan waren, kregen niets. In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat vrouwen van de Mothers Union voor hen mondkapjes gingen naaien. Dat is inmiddels gebeurd. Ze hebben er meer dan duizend gemaakt.

### Kerken gesloten

Eind maart ging Oeganda in lockdown. Ook kerken werden gesloten en de meesten hadden niet de gelegenheid om diensten te streamen, zoals in Nederland. De kerken in het vluchtelingenkamp hebben zich snel aangepast door in celgroepen in huizen samen te komen. Daar bidden ze samen en lezen ze uit de bijbel.

### Verzoening

Door geldgebrek moest het voedselprogramma van de VN de

rantsoenen voor de vluchtelingen verlagen. Honger deed zijn intrede in het kamp. Daardoor liepen ook de spanningen op. Iemand stal eten uit het huis van een ander en zomaar sloeg de vlam in de pan, soms letterlijk als hutten in brand werden gestoken. Groepen stonden tegenover elkaar.



De kerk spant zich in om groepen weer met elkaar te verzoenen door ontmoeting, gesprek en het samen bidden.

## Situatie Zuid-Soedan

### Hoe lang nog?

Tijdens een dagopening op het kantoor van de kerk werd opnieuw intens gebeden voor de situatie in het westen van Kajo Keji Zuid-Soedan. "Hoe lang nog, Heere, moet ons volk lijden? Hoe lang nog moeten we in ballingschap blijven?"

### Onrustig

Niet lang daarvoor waren er gevechten uitgebroken. Een legerleider van de oppositie was overgelopen naar het regeringsleger en nam een deel van de manschappen mee. Maar andere lokale oppositiecommandanten konden dat niet accepteren. Gevechten braken uit en huizen



werden in brand gestoken. Opnieuw moesten mensen vluchten.

### Vredesproces

Het vredesproces lijkt grotendeels tot stilstand gekomen. Zoals uit het bovenstaande blijkt is er

bijvoorbeeld van het integreren van de troepen



in één leger nog niets terecht gekomen. Er is veel onveiligheid omdat de overheid totaal niet functioneert. Wel zijn er een dezer dagen gesprekken in Rome met oppositiegroepen die nu geen onderdeel uitmaken van het vredesproces. Als deze gesprekken succesvol mogen zijn, zou dat wel weer een stap vooruit betekenen.

### Covid-19

Ook over de situatie rondom corona is veel onduidelijk. Niemand gelooft dat de officiële cijfers de situatie goed weergeven. Tegelijk lijkt de situatie, net als in de meeste Afrikaanse landen, minder erg te zijn als in Europa.





## Een half jaar Nederland



enkel zicht op terugkeer naar Oeganda. Dat was af en toe best lastig. We zijn gewend dingen te plannen en dat kon nu niet. Daarom waren we blij dat we beiden wat om handen hadden. Dat voorkomt verveling.

Jeannette kon ruim 3 maanden lang invallen in haar oude baan als medewerker bloedafname. Voor dag en dauw ging ze op pad om mensen thuis te prikken of op een afnamelocatie. Ze heeft alle dorpen van de Hoekse Waard gezien.



In de vorige nieuwsbrief deden we verslag van de presentaties tijdens de verlofperiode. Maar toen die voorbij waren was er nog geen

Peter heeft volop de gelegenheid gekregen om te preken. Veelal ging hij voor in gemeenten waar hij eerder preekte, maar ook in kerken waar hij niet eerder was.

Daarnaast was het natuurlijk ook erg fijn om meer tijd te hebben met familie en vrienden. We hebben het goed gehad.



Door de weeks was hij meestal te vinden op de boerderij waar hij al van kind af aan komt. In de zomer is er van alles te doen: onkruid wieden, graan oogsten, voorbereidingen treffen voor de aardappelogst, enz.



## Groe(n)ten uit Eemnes



Vaak zijn maaltijden eenzijdig. Vooral groenten ontbreken. En die zijn juist zo gezond.

Dat geldt natuurlijk ook in Nederland. Fam. Snel uit Eemnes verbouwen elk jaar groenten voor het goede doel.

In een nieuw project zal Jeannette jonge moeders voorlichting gaan geven over zwangerschap en de zorg voor hun baby. Een belangrijk onderdeel daarin is gezonde voeding.



Dit jaar was de opbrengst voor het project 'moeder en kindzorg'. Ze konden 1170 euro overhandigen aan de TFC.

**Heel erg bedankt!**

## Catechese project

Elk jaar heeft de GZB een project voor catechisanten over de wereldkerk. Dit jaar is het thema 'Houd moed!' en gaat over jongeren die, ondanks moeilijke omstandigheden in een vluchtelingenkamp, een bron van hoop worden voor hun omgeving.



Omdat wij nog in Nederland waren bij de start van het nieuwe seizoen, konden we in deelgenotengemeente Oud-Beijerland met jongeren in gesprek over wat het betekent om in moeilijke omstandigheden moed te houden door het woord van God en daarvan te getuigen naar anderen. Het was een mooie ontmoeting.

## Gebed

- Dank met ons dat we weer terug konden naar Oeganda en voor de voorspoedige reis.
- Dank ook dat we al weer zo snel het werk konden oppakken. Bid om creativiteit en mogelijkheden waar het door coronamaatregelen soms lastig is om dingen te organiseren.
- Dank voor hoe de kerk in moeilijke omstandigheden doet wat ze kan. Bid om een houding van verzoening, waar spanningen soms hoog oplopen
- Dank dat de pandemie voorsnog in Afrika niet zo heftig is als in Europa.
- Bid dat er weer nieuwe stappen worden gezet om het vredesakkoord uit te voeren. En bid om volharding voor de vluchtelingen die nog altijd niet naar huis kunnen.
- Dank voor onze tijd in Nederland. Voor de plekken en mensen waar we terecht konden, voor de tijd met familie en vrienden. Bid ook voor hen nu wij weer zijn vertrokken.
- Dank voor het werk van fam. Snel en allen die hebben bijgedragen aan de mooie opbrengst.
- Dank voor een goede ontmoeting met jongeren in Oud-Beijerland. Bid voor jongeren in Zuid-Soedan én Nederland in deze lastige tijd.

## GZB

Postbus 28  
3970 AA Driebergen  
0343-512444  
info@gzb.nl  
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken  
naar IBAN  
NL91 INGB 0690 7624 45  
o.v.v.

Peter en Jeannette de Groot

Of doneer via de website!

## Colofon

Peter en Jeannette de Groot zijn uitgezonden vanuit de Hervormde gemeente Eemnes. Zij werken voor de Anglicaanse kerk van Zuid-Soedan en wonen in Noord-Oeganda. Peter geeft les aan toekomstige predikanten. Jeannette richt zich op preventieve gezondheidszorg.



[www.gzb.nl/zendingzuidsoedan](http://www.gzb.nl/zendingzuidsoedan)



[www.facebook.com/zendingzuidsoedan](https://www.facebook.com/zendingzuidsoedan)



[www.instagram.com/zendingzuidsoedan](https://www.instagram.com/zendingzuidsoedan)



[pb.degroot@gmail.com](mailto:pb.degroot@gmail.com)



[jeannettevandriel@gmail.com](mailto:jeannettevandriel@gmail.com)



[tfc@hervormdegemeenteeemnes.nl](mailto:tfc@hervormdegemeenteeemnes.nl)



Postadres: P.O. Box 183, Moyo, Uganda

 **gzb**  
zending verbindt