

Zending Zuid-Soedan

Nieuwsbrief Peter en Jeannette de Groot

September 2019 NUMMER 6



Naar een hoger niveau

Niet gedacht, toch gerealiseerd

Eerlijk gezegd hadden we het een jaar geleden niet verwacht. Toen we in augustus vorig jaar begonnen met lesgeven aan Kajo Keji Christian College kondigde de directeur aan dat we in 2019 ook theologisch onderwijs op universitair niveau zouden gaan aanbieden. Maar was dat wel realistisch? De accommodatie was behelpen. Er was maar een beperkte bibliotheek. Er waren nauwelijks gekwalificeerde docenten. En toch..., en toch kwam het ervan. De directeur heeft zich er begin 2019 enorm voor ingezet bij de autoriteiten en Peter heeft zich vooral met de inhoud van het lesprogramma bezig gehouden.



Eerste studenten

Op 1 juli zaten er dertien zeer gemotiveerde studenten klaar om te beginnen aan een bachelor studie theologie die vier jaar zal duren. Sommigen waren in mei afgestudeerd op diploma niveau, anderen hadden al 30 jaar niet meer in de schoolbanken gezeten.

Prestatie

Wanneer je bedenkt dat de *college* in ballingschap verkeert en op haast alle terreinen moet improviseren, is het geen geringe prestatie, dat een school weet te groeien en zelfs een hoger niveau bereikt. Studenten en docenten zijn hier heel dankbaar voor.

In dit nummer:

Maak kennis met	2
Vredesproces Zuid-Soedan	2
Naast het dagelijks werk	3
Ondertussen aan het thuisfront	3
Persoonlijk	4
Gebedspunten	4

Maak kennis met...

Silivian Namadi

Silivian (28) werkt voor het kantoor van de kerk. Zij is de coördinator voor de *Mothers Union* en daarmee de collega waarmee Jeannette het meest samenwerkt. Silivian zorgt ter voorbereiding op een training dat er groepen gevormd worden en dat alle praktische zaken geregeld zijn.

Gezin

Silivian en haar man Samuel hebben drie kinderen van zichzelf. De oudste is inmiddels 14. De jongste dochter is jl. 9 augustus geboren: Kojo Sumner. Daarnaast zorgen ze ook voor een aantal kinderen van familie. Dat is hier heel gebruikelijk. Ze wo-



nen in het vluchtelingenkamp op een uurtje rijden van onze woonplaats.

Kostwinner

Silivian is de kostwinner van het gezin omdat haar man, zoals het overgrote deel van de vluchtelingen, geen werk heeft.

Studie

Naast gezin en het werk volgt ze ook aan Kajo Keji Christian college een opleiding in *Business Administration*.

Silivian is een sterke en toegewijde vrouw met veel verantwoordelijkheden. Bid u voor haar en haar gezin?

Vredesproces Zuid-Soedan

Politieke impasse?

In de vorige nieuwsbrief meldten wij dat de instelling van een overgangsregering was vertraagd. Dit had in mei moeten plaatsvinden, maar is uitgesteld tot november. Er waren nog teveel dingen niet geregeld. Inmiddels rest er nog slechts tweeënhalve maand tot de nieuwe deadline en zijn dezelfde problemen nog steeds niet opgelost.

Het kernprobleem is dat de twee leiders elkaar blijven wantrouwen. Onlangs heeft de premier van Ethiopië een poging gewaagd om het proces vlot te trekken. In eigen land heeft premier Abiye veel voor elkaar gekregen. Helaas lukte het deze keer niet. De president van Zuid-Soedan weigerde naar Ethiopië te komen. Hij vond dat hij ook wel in Juba (de hoofdstad van Zuid-Soedan) met zijn rivaal Machar kon overleggen. Alleen deze durft nog altijd niet zonder zijn eigen troepen daarheen te reizen.

Wanhoop

De gevolgen voor het dagelijks leven voor de bevolking zijn ondertussen enorm. Onlangs vroegen we een aantal predikanten hoe de mensen het volhouden in het vluchtelingenkamp. Zij antwoordden dat de situatie steeds



moeilijker wordt. De VN delen voedsel uit, maar voor brandstof om op te koken moeten de mensen zelf zorgen. In het eerste jaar in het kamp kon er dichtbij nog hout gevonden worden. Inmiddels moeten mensen (meestal vrouwen) elke drie dagen zo'n vijf kilometer lopen om brandhout te vinden. Nu kan dat nog net in één

dag. Maar hoe moet dat volgende maand?

Om nog maar niet na te hoeven denken over volgend jaar. Die dagelijkse zorg om het bestaan houdt mensen bezig en doet sommigen wanhopen.



Hoop

Toch is er ook een ander verhaal te vertellen. Omdat de situatie net over de grens in Zuid-Soedan min of meer veilig begint te worden, keren de eerste vluchtelingen terug. En dat is een teken van hoop. De meesten gaan voorlopig alleen nog maar om overdag het land te bewerken en te zaaien. Want zo hopen ze, als ze misschien over een tijdje definitief terug kunnen keren, dan zijn er tenminste gewassen om te oogsten. Volgens de bijbel (Psalm 126) is zaaien bij uitstek een daad van hoop en geloof. Zelfs al gaat het met tranen gepaard. Bidt u met deze gelovigen mee dat ze inderdaad met gejuich mogen maaien?

Naast het dagelijks werk

Retraite voor predikanten

In juli ontvingen we op de *college* een groep predikanten en hun echtgenoten op voor een retraite van een week. Het thema was 'A new thing'. Peter mocht de collega's bemoedigen vanuit de bijbelboeken Nehemia en 2 Timotheüs. Jeannette leidde een bijbelstudie met de vrouwen over werken en rusten n.a.v. het verhaal over Martha en Maria.



Bij aankomst waren velen nog vermoeid, maar na een paar dagen kwamen ze op adem, ook al omdat ze een aantal dagen niet zelf voor eten hoefden te zorgen. Vol inspiratie en met nieuwe energie keerden ze terug naar hun gemeenten.

Bevestiging nieuwe predikanten

In dezelfde maand werden in het vluchtelingenkamp nieuwe predikanten bevestigd. Een hoogtijdag in de Anglicaanse kerk van Zuid-Soedan. Ook in het vluchtelingenkamp gaat God door met het bouwen aan zijn koninkrijk. Peter mocht meedoen aan de handoplegging. Het was voor hen en voor ons een zeer bemoedigende en feestelijke dag.



Project maandverband

Schooluitval onder meisjes is een veel voorkomend probleem. Traditioneel is het in de cultuur hier niet gebruikelijk om meisjes te laten doorleren. Maar er is ook een ander probleem waardoor meisjes vaak vroegtijdig school verlaten. Jeannette kon een paar dagen meelopen met een bestaand project. De kerk organiseert regelmatig meerdaagse bijeenkomsten waarbij meisjes leren wasbaar maandverband te maken, zodat ze niet maandelijks een week van school hoeven te verzuimen.



Ondertussen aan het thuisfront



Eemnes

De thuisfrontcommissie in Eemnes organiseerde in mei een quiche-avond. Gemeenteleden hadden lekkere dingen gebakken. Het was heel gezellig en het bracht een mooi bedrag op voor het zendingswerk.

Oud-Beijerland

In deelgenotengemeente Oud-Beijerland werd in juli een Sing-In ge-

houden in de Bethelkerk. Een muziekgroep van gemeenteleden begeleidde de samenzang. Er werd ook een video vertoond over het werk van Jeannette.



Persoonlijk

Vakantie

In juni konden we enkele weken in Nederland vakantie houden. Het was vooral heel goed om familie en vrienden weer te ontmoeten. De moderne communicatiemiddelen maken het mogelijk om ook vanuit Oeganda met hen mee te leven, maar kan een ontmoeting niet vervangen. We hebben genoten van het vele goede.

Afstand

Nu we weer terug zijn in Oeganda voelen we des te meer dat we ook dingen missen. Als er een trouwrij of geboorte is in de familie kunnen we er niet bij zijn. Maar ook



als vrienden of familie door moeilijke perioden gaan, zou je graag even op bezoek willen. Op die momenten is de afstand heel erg voelbaar.

Oeganda of Zuid-Soedan

De collega's op de *college* en in het kantoor van de kerk, spreken steeds vaker over terugkeren naar Kajo Keji in Zuid-Soedan. Dat

maakt dat wij daar ook steeds vaker over nadenken. Vanwege de politieke situatie kunnen daarover nog geen beslissingen genomen worden. Maar in gedachten zijn we daar wel mee bezig.

Geven of ontvangen

Omdat we sinds enige tijd zelf een auto hebben kunnen we ook zelfstandig naar het vluchtelingenkamp. Het maakt het meeleven met mensen persoonlijk en met de kerken gemakkelijker. We hadden niet gedacht dat alleen al onze aanwezigheid zoveel voor hen betekent. Tegelijk krijgen we zelf zoveel terug wanneer we merken hoe mensen God loven ondanks alles

Gebed

- Dank voor de start van het bachelor programma en voor de gemotiveerde studenten. Bid voor hen als ze de komende maanden aan zelfstudie doen en opdrachten maken.
- Dank voor geboorte van Kojo Sumner in het gezin van Silivian Namadi. Bid voor Silivian bij het combineren van al haar verantwoordelijkheden.
- Blijf bidden voor echte vrede voor Zuid-Soedan. Bid ook in het bijzonder voor de vele vluchtelingen, dat ze de hoop niet verliezen.
- Dank voor de predikanten retraite. Dank ook voor de nieuw bevestigde predikanten. Bid voor al de predikanten die in moeilijke tijden geestelijk leiding moeten geven aan hun gemeente.
- Bid voor de tienermeiden in het kamp. Dat ze hun school kunnen afmaken.
- Dank voor het vele werk dat onze TFC en deelgenotengemeenten op de achtergrond verrichten. Door hen kan het zendingswerk doorgaan. Bid voor hen dat ze zelf ook gezegend worden.
- Dank voor onze goede tijd met familie en vrienden. Bid voor ons wanneer de afstand soms zo voelbaar is.

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken
naar IBAN
NL91 INGB 0690 7624 45
o.v.v.

Peter en Jeannette de Groot

Of doneer via de website!

Colofon

Peter en Jeannette de Groot zijn uitgezonden vanuit de Hervormde gemeente Eemnes. Zij werken voor de Anglicaanse kerk van Zuid-Soedan en wonen in Noord-Oeganda. Peter geeft les aan toekomstige predikanten. Jeannette richt zich op preventieve gezondheidszorg.

-  www.gzb.nl/zendingzuidsoedan
-  www.facebook.com/zendingzuidsoedan
-  www.instagram.com/zendingzuidsoedan
-  pb.degroot@gmail.com
-  jeannettevandriel@gmail.com
-  tfc@hervormdegemeenteeemnes.nl

 Postadres: P.O. Box 183, Moyo, Uganda

 **gzb**
zending verbindt