

# Haasnoot Happenings



Betrokken bij de groeiende kerk in oostelijk Afrika

Nummer 31 – mei 2019

Dit is onze laatste nieuwsbrief als zendingswerkers van de GZB. Hoewel Jaap doorgaat met zijn werk bij de GZB in oostelijk Afrika, gaan we nu wel weer een nieuwe fase in. We kijken wat terug op de tijd die achter ons ligt en vertellen hoe het nu met ons is.

Onze uitzending naar Afrika wordt op zondagmorgen 2 juni a.s. afgesloten met een terugkomdienst. Die dienst vindt plaats in De Ark-gemeente in Ede en begint om 9.30 uur. Ds. Heutink, predikant van De Ark, leidt de dienst en Jaap zal de preek verzorgen.



**Foto links:** Begin maart waren we in Noord-Oeganda om samen afscheid te nemen van de kerkleiding van Kajo-Keji (Zuid-Soedan) die nu als vluchtelingen in Oeganda verblijven. We kregen een oorkonde ter herinnering.

**Foto rechts:** Nog maar net in Nederland, in ons huis in Ede, met Sarah en Lucas op schoot. Wat waren ze veranderd in 4 maanden tijd. We hebben onze jas nog aan, want die dag was het koud!

## Weer in Nederland

Half april kwamen we in Nederland aan. Nu niet maar even op bezoek, maar om opnieuw in Nederland te gaan wonen. We hebben een prachtig huurhuis gevonden in Ede, in de nieuwere wijk Kernhem. De eerste weken waren we heel druk met de inrichting van het huis en met het regelen van allerlei administratie die nodig is bij remigratie (zoals inschrijven bij gemeente en huisarts).

We genieten van de vele goede dingen in Nederland: onze kinderen zien we regelmatig en onze kleinkinderen Sarah & Lucas wonen bij ons om de hoek! We kunnen weer op de fiets overal naar toe en het voorjaar in Nederland heeft zijn eigen charme. Tegelijk is er ook het gemis van het wonen in Oeganda. We missen vrienden daar, de chaos en uitbundigheid van het leven in Kampala en we missen de warmte. Mirjam zei pas nog: "Als we daar zijn, missen we onze kinderen in Nederland en nu we hier zijn, missen we het leven daar...". Het weer wennen in Nederland kost tijd. Dat doe je niet even in twee weken.

De belangrijkste reden dat we naar Nederland zijn gekomen, is de gezondheid van Mirjam (na het ongeluk met acute hoogtesiekte in febr. 2018). De verhuizing was niet gemakkelijk voor Mirjam. Nu we weer een dagelijks ritme hebben, kan ze beter bepalen wat ze wel en niet kan doen op een dag. We hebben net een doorverwijzing gekregen van de huisarts voor een instelling waar mensen behandeld worden met 'niet aangeboren hersenletsel'. We hopen dat het team daar Mirjam verder kan helpen en dat er nog meer herstel mogelijk is. Jullie gebed hiervoor stellen we op prijs.

## Terugkijken – een reflectie

We kijken terug op goede jaren in Zuid-Soedan (theologisch onderwijs van sept. 2010 tot dec. 2015) en in Kampala (van jan. 2016 tot april 2019; Mirjam als leerkracht op een internationale school en Jaap als regiocoördinator).

De vraag die is ons al die jaren heeft beziggehouden is: hoe kunnen we als christenen (en als mensen) in Oost-Afrika en Nederland echt met elkaar verbonden zijn en met en van elkaar leren? Wij hebben de neiging te denken dat we niet zoveel meer hoeven te leren en hebben vaak weinig verwachting dat we iets kunnen leren van Afrikaanse christenen. De realiteit is echter anders.

Er gaat veel fout in de kerk in Zuid-Soedan, DR Congo en op andere plekken in oostelijk Afrika. Soms zijn de preken heel moralistisch, soms kijkt men alleen om naar mensen van de eigen groep en soms is christen-zijn vooral een etiket met weinig inhoud.

Naar onze bescheiden mening kunnen we hetzelfde zeggen van Nederland: soms zijn de preken heel oppervlakkig en naar binnen gericht, soms heeft de kerk geen enkele uitstraling naar buiten toe en soms is christen-zijn vooral een etiket met weinig inhoud.

Daarom hebben we elkaar nodig in de wereldkerk en daarom moeten we elkaar scherp houden en van elkaar leren! Wat hebben wij geleerd van de kerk en van christenen in oostelijk Afrika? We noemen een aantal punten.

- We leerden van Zuid-Soedanese christenen wat het is om in afhankelijkheid van God te leven. Als je alles achter je moet laten en op de vlucht moet slaan, dan wordt pas echt duidelijk Wie de bron van je hoop is.
- Familie en gemeenschap is belangrijk. Je kunt niet zonder. Onze Afrikaanse broeders en zusters baden regelmatig voor onze kinderen en familie in Nederland. Ze wisten ook dat we hen misten.
- Meer dan ooit zochten we naar een manier om ons geloof te verbinden met het onrecht dat je om je heen ziet en hoort. Dat was vooral in Zuid-Soedan aan de orde. De woorden van de profeten in het Oude Testament pasten goed in die context. Daar wordt ook gesproken over een God die recht zal doen. Je kunt niet zomaar ongestraft je gang gaan. Eens zul je je moeten verantwoorden.
- We ontdekten opnieuw dat blijdschap en levensvreugde niet vast zit aan rijkdom en het hebben van spullen. Soms heb je de indruk dat het omgekeerde ook waar is: als je veel hebt, ben je vooral dáár mee bezig en vergeet je te genieten van het goede dat God geeft.

Tenslotte willen we u en jullie bedanken voor jullie bijdragen aan ons werk in de afgelopen jaren, in welke vorm dat ook was. We hebben het niet kunnen doen zonder jullie meelevens, gebed en geld. Gods werk gaat door, hoe dan ook en we zijn dankbaar voor de tijd dat Hij ons heeft willen gebruiken om de kerk in oostelijk Afrika te dienen.



### Adressen

**Familie Haasnoot**, p/a GZB, Postbus 28, 3970 AA, Driebergen

### E-mailadressen:

Jaap: [j.a.haasnoot\(a\)gmail.com](mailto:j.a.haasnoot(a)gmail.com)  
Mirjam: [haasnoot.mirjam\(a\)gmail.com](mailto:haasnoot.mirjam(a)gmail.com)

**Website:** [www.jaap-haasnoot.nl](http://www.jaap-haasnoot.nl)



## Terug- en vooruitblik vanuit de TFC

Met dankbaarheid kijkt de TFC terug op het zendingswerk dat Jaap en Mirjam in ruim acht jaar tijd mochten verrichten in Afrika. Vanuit een sterke verbondenheid met de wereldkerk mochten zij zich inzetten voor de toerusting van toekomstige kerkleiders in Zuid-Soedan en de opbouw van de kerk in Oostelijk Afrika. Ook gaven zij zich daar met hart en ziel voor het onderwijs aan kinderen. We zijn dankbaar dat we mochten zien dat Jaap en Mirjam in Afrika op hun plek waren en dat zij daar zelf in bevestigd werden.

Het voorgaande maakt het voor Jaap en Mirjam niet eenvoudig om weer terug in Nederland hun ritme te vinden. Daarom vragen we u ook in deze laatste bijdrage om uw meeleven en gebed voor de familie Haasnoot. In het bijzonder denken we hierbij aan de gezondheid van Mirjam. Bid u mee voor de hulp en begeleiding en om verder herstel?

We danken u voor uw betrokkenheid bij de familie Haasnoot in de achterliggende jaren. Mede dankzij uw gebed en (financiële) steun kon het werk van Jaap en Mirjam doorgaan. Bovenal danken we onze God en Vader die het werk van Zijn handen niet loslaat! Vanuit dat geloofsvertrouwen mogen we als TFC ons werk loslaten en verwachtingsvol uitzien naar een hoopvolle toekomst.

Tijdens de uitzenddienst van de familie Haasnoot zongen we het lied 'Blijf in Mij.' De zeggingskracht van die woorden waren niet alleen van belang in Afrika, ook hier in Nederland eechoot de Roepstem van de Heere door:

U roept mij bij mijn naam.  
Leer mij volgen in uw spoor  
en maak mij nieuw voortaan.  
Geef mij steeds opnieuw de moed,  
want mijn hart weet: U bent goed.  
Ik heb lief en leef en groei  
in U en U in mij.

Een hartelijke groet van Willemijn Brink, Erna van den Brink, Marijn ten Brinke en Ard Borsje.

### Meedoen!

Mirjam en Jaap Haasnoot werden in augustus 2010 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente *De Ark* te Ede uitgezonden. Van 2010 tot einde 2015 gaven Mirjam & Jaap les op een predikantenopleiding in Kajo-Keji, Zuid-Soedan. Van 2016 tot april 2019 woonden ze in Kampala, Oeganda. Jaap werkte daar als regio-coördinator van de GZB voor oostelijk Afrika. Mirjam gaf les op een internationale school in Kampala. Jaap blijft hetzelfde werk doen, maar nu vanuit het GZB-kantoor in Driebergen.

Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid bij het zendingswerk óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken naar IBAN-nummer: NL91 INGB 0690 7624 45. We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun, zodat het werk kan voortgaan en zelfs kan groeien.

#### Voor informatie:

GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen  
T 0343-512444 | E [info@gzb.nl](mailto:info@gzb.nl) | W [www.gzb.nl](http://www.gzb.nl)

