



Lees je Bijbel, bid elke dag!

Lees je Bijbel, bid elke dag is een prachtig kinderlied om elkaar op te roepen om een gewoonte te maken elke dag in de bijbel te lezen en te bidden. Ik, Marleen genoot ervan om samen met de kinderen dit lied in het Kinyarwanda en in het Nederlands te leren en te zingen.

Totdat ik zomaar in een gesprek met tieners geconfronteerd werd met het feit dat de meeste tieners niet eens een eigen bijbel bezitten. Sommigen vertelden dat er bij hen thuis geen enkele bijbel is. Gelukkig kunnen ze nu in ieder geval op zondag in de bijbel lezen, omdat ze vorig jaar in de zondagsschoolklas bijbels cadeau hebben gekregen.

Ook bij schoolbezoeken bleek dat er op de meeste scholen weinig of geen bijbels en kinderbijbels zijn. Met hulp van de GZB zijn we met ons team van het onderwijsdepartement aan de slag gegaan om trainingen "bijbelonderwijs" te organiseren. Daarbij kunnen natuurlijk

bijbels niet ontbreken. Over de aanschaf ervan hebben we contact gezocht met het Rwandese Bijbelgenootschap. Bijbels kopen is geen enkel probleem. Alleen kinderbijbels in het Kinyarwanda zijn niet meer te krijgen, hoorden we tot onze grote schrik. Voor een heruitgave zijn er geen financiële middelen.

Lees je bijbel, bid elke dag! Het maakt me verlegen in deze situatie. Voor ieder kind, zowel in Nederland als in Rwanda is het belangrijk om in de eigen taal en op eigen niveau vertrouwd te raken met het Woord van God.

Zo blijven we zoeken naar mogelijkheden om kinderbijbels in het Kinyarwanda te krijgen.

De tieners in de zondagsschoolklas zijn al actief aan de gang gegaan door als groep te sparen voor bijbels voor wie er zelf nog geen heeft.

In dit nummer:

Wegwijs in 't onderwijs	2
ICT ontwikkelingen	2
Veranderingen in de kerk	2
Cycling (10)	3
Van het thuisfront	3
hART voor anderen	4
Gebedspunten	4

Wegwijs in 't onderwijs



Vol goede moed zijn we als onderwijsteam het nieuwe schooljaar begonnen. Naast de schoolbezoeken verzamelen we didactische materialen voor een aantal van onze kleuterscholen. Zodoende staat ons kantoor vol met metalen kisten, blokken, boeken en ander speelgoed. We kunnen er haast zelf niet meer bij. Dus is het tijd om de kisten op de scholen te brengen.

Hoe dat gaat? Na een lange reis komen we aan bij de kerk die tegelijk school is. De leerkrachten en de predikant staan ons al op te wachten. Ze dragen de metalen kist het

gebouw in. Nieuwsgierigheid is van hun gezichten af te lezen. Wat zit er in de kist? Een juf haalt de slotjes van de kist en opent de kist. Dan is het uitpakken geblazen. Ze vallen van de ene verbazing in de andere. Sommige materialen, zoals waterverf, puzzels en een memoryspel zien ze voor 't eerst in hun leven. Catrin, mijn collega vertelt iets over het onderwijs aan kleuters en hoe je de materialen het best in kan zetten. Vervolgens gaan we samen



alle materialen spelenderwijs ontdekken. Eerst wat aarzelend, maar al gauw slaat het om in groot enthousiasme. Aan het eind van de middag concluderen de leerkrachten dat

deze manier van werken totaal anders is dan ze gewend zijn. Ze zien het helemaal zitten om met deze



prachtige spullen aan de slag te gaan. Voordat we vertrekken brengen ze de kist naar het huis van de koster, zodat de materialen beschikbaar blijven voor de kinderen op school.

Kinderen uit veraf gelegen arme dorpen krijgen nu ook een kans om een stevige basis te leggen voor hun toekomst. Dankbaar zijn we dat God via organisaties zoals de GZB dit mogelijk maakt.

ICT ontwikkelingen

ICT assistent

Na een maand op proef, is Anselme in maart begonnen als ICT medewerker. De laatste maanden kreeg ik het steeds drukker met ondersteuningsvragen. Door het introduceren van vernieuwingen en verbeteringen neemt ook het aantal vragen om hulp toe. Anselme is erg leergierig en pakt dingen snel op. Hij kan nu de theorie die hij op de avond-universiteit krijgt in de praktijk toepassen. We hebben samen een aantal slepende problemen op kunnen lossen, zoals het bellen via WhatsApp wat niet werkte en een slechte internetverbinding op een van de scholen. In samenwerking



met de provider is de bekabeling gerepareerd en de antenne verplaatst. Hiervoor moest wel even een boom van al zijn takken ontdaan worden.



Verder gaat hij ook zijn steentje bijdragen aan het project om het Evangelie te verspreiden via sociale media. Om predikanten enthousiast te maken voor dit project is het belangrijk dat ze uitleg krijgen in hun eigen taal: het Kinyarwanda.

ICT voor de scholen

De druk vanuit de overheid om in de school een computerlokaal met tenminste 25 computers te hebben neemt verder toe. Bij alle inspectiebezoeken is dit een punt van aandacht. Door gebrek aan middelen hebben de privé-kerkscholen nog geen of een heel beperkt computerlokaal. In de kerstvakantie hebben we samengezeten hoe we deze scholen van computers kunnen voorzien. Samen met de Martyr school, een middelbare school, en Edify zijn we gestart met voorbereidingen voor een proefopzet. Edify is een christelijke organisatie die kerkscholen adviseert over computerlokalen. Ook geven ze ICT-trainingen. We hopen in mei de proef te kunnen uitvoeren. Als deze succesvol is, gaan we dit later ook op de andere scholen implementeren. Met de beperkte financiële middelen die er zijn hopen en bidden we dat we voldoende tijd krijgen om de computerlokalen te bouwen en in te richten.

Veranderingen in de kerk

De eerste maanden van dit jaar hebben er nogal wat veranderingen plaatsgevonden bij de classis Kigali waar wij voor werken.

Ds. Innocent, het hoofd van de Evangelisatieafdeling, is naar Zuid-Korea vertrokken om zijn studie af te maken. Hij zou samen met Martin invulling gaan geven aan het GZB-project om Sociale Media meer in te zetten om het Evangelie te verspreiden. Dat moet nu wachten nu tot er een opvolger is benoemd.

Eind maart heeft onze bisschop Louis Muvunyi afscheid genomen. Voor de meesten was dit niet helemaal onverwacht omdat hij in december een benoeming heeft aan-



De staf is teruggegeven aan de aartsbisschop, daarmee neemt hij nu tijdelijk de leiding over.

vaard als lector aan de nieuwe Theologische Universiteit van Rwanda. Over 4 jaar moeten alle predikanten in Rwanda een universitaire graad hebben, zodoende is deze universiteit van levensbelang voor de kerk. Aankomende predikanten pastoraal begeleiden ligt onze bisschop na aan het hart.

In de vacaturetijd heeft de aartsbisschop de leiding over onze classis. Volgens de aartsbisschop kan dit enkele maanden tot 5 jaar duren.

Inmiddels zijn onze collega's Manasseh en Catrin voor verlof in Duitsland.

Al deze gebeurtenissen maken dat het onrustig en onzeker is voor ons en de rest van de staf. Lopende zaken kunnen doorgaan, maar zodra er een besluit genomen moet worden, bijvoorbeeld over geld, dan wordt het lastig. We bidden dat de aartsbisschop snel duidelijkheid en richting geeft, zodat er weer besluiten genomen worden en het werk door kan gaan.

Cycling (10); met de schrik vrijgekomen

We vlogen naar beneden over het nieuwe asfalt. Ik, Martin voorop, Albert achter me aan. Halverwege was een stevige drempel neergelegd. Na stevig remmen ging ik er voorzichtig overheen en keek even later om waar Albert was. Geen Albert te zien, alleen mensen die naar een bepaalde plek renden en een motorrijder die stopte. Ai, dat is fout gegaan, schoot het door mij heen. Met lood in m'n schoenen fietste ik het stukje weer naar boven. Daar zat Albert, omringt door

bezorgd kijkende mensen. Zelf zei hij dat het wel mee viel en wel verder kon. Hij had de drempel totaal niet gezien en was er in volle vaart overheen gevlogen. Met als gevolg dat hij finaal over de kop sloeg. De schade bleef gelukkig beperkt tot wat schaafwonden en een verbo-



gen stuur. Zijn handschoenen hebben veel opgevangen. Ik moet er niet aan denken hoe zijn handen eruit gezien zouden hebben als hij geen handschoenen aan had! God heeft hem duidelijk bewaard voor erger.

Van het thuisfront

Op zaterdag 23 maart jl. zijn we voor de derde keer opa en oma geworden.



Bij Wilmer en Hanneke is een gezonde zoon geboren: Yudah Maarten. We loven, prijzen en danken God voor deze welgeschapen kleinzoon. Zijn naam betekent "de prijzende". We bidden dat hij in zijn leven bovenal God, Zijn schepper zal prijzen.

Eind april hopen we even in Nederland te zijn om Yudah in het echt te bewonderen!

We kijken ernaar uit om op Koningsdag ons gezicht te laten zien bij de Sionskerk. Dieudonné en Eric, twee Rwandezers die theologie studeren in Nederland, komen met ons mee. Voor de leden van de Sionskerk is Dieudonné geen onbekende: Hij was vorig jaar bij onze presentatie in de Sionskerk.

Het is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van wat drinken en lekkers. Kommen jullie ook op Koningsdag even bij de Sionskerk langs?

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken naar
IBAN
NL91 INGB 0690 7624 45
t.n.v. GZB Driebergen
o.v.v. Hart4Rwanda



Colofon

Martin en Marleen zijn in juni 2016 door de GZB vanuit de Hervormde Gemeente van Veenendaal (Wijkgemeente 4 - Sionskerk) uitgezonden naar Rwanda. Ze werken voor de Anglicaanse Kerk in Kigali. Hun kennis en ervaring van IT en onderwijs willen ze van harte delen om elkaar zo te dienen in Gods Koninkrijk.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken. Hartelijk dank voor uw onmisbare steun!

Meeleven?

www.gzb.nl/hart4rwanda | facebook.com/hart4rwanda

Mail:

martinhrt@gmail.com | marleenthart@gmail.com

Post:

Anglican Church of Rwanda, Kigali Diocese,
PO box 61, Kigali, Rwanda



hART voor anderen: Inloophuis

Zo langzamerhand begint ons huis een echt inloophuis te worden voor tieners, vooral op zondag. Na de zondagschool komen er steevast een paar op bezoek. Wat we zoal doen? Lekker kletsen en genieten van een glas sap. Mangosap is favoriet. Verder helpen ze elkaar met huiswerk of met de computer. Ook wij, Martin en Marleen mogen soms een handje helpen. Verder is het leuk om samen spelletjes te doen, cakes en pannenkoeken te bakken en in de bomen te klimmen voor amapera (guaves). Een andere favoriete bezigheid is om foto's van elkaar te maken. Soms vallen ze uitgeput op de bank in slaap.



klimmen voor amapera (guaves). Een andere favoriete bezigheid is om foto's van elkaar te maken. Soms vallen ze uitgeput op de bank in slaap.

Wat zijn we God dankbaar voor onze fijne woonplek tegenover de kerk. En de tieners? Ze hebben een warme plek in ons huis en in ons hart. Ons huis is voor hen een rustpunt geworden waar ze even niets hoeven te doen. Thuis is er altijd wel een broertje of zusje waar ze op moeten passen. Eten koken, de was doen en schoonmaken zijn ook klusjes waar de meisjes vaak mee belast worden.



Gebedspunten

We zijn dankbaar voor:

- De geboorte van Yudah, onze kleinzoon
- Het enthousiasme en de leergierigheid van Anselme. Binnen 2 maanden is hij al van grote waarde voor het ICT-werk.
- We zijn dankbaar voor de positieve start met de didactische materiaalkisten op de kleuterscholen.

Wilt u bidden voor:

- Financiële middelen om de computerlokalen in te richten en indien nodig te bouwen.
- Een succesvolle proef met een verbeterd computerlokaal op de Martyrsschool
- De invulling van de vacatures voor een nieuwe bisschop en een opvolger voor Ds. Innocent.
- Het spaarproject door tieners voor tieners zonder eigen bijbel
- Een heruitgave van kinderbijbels in het Kinyarwanda
- Een betere relatie met de buurlanden. Zowel met Burundi als Uganda is deze op dit moment niet best. De grenzen zijn nagenoeg dicht.

Hartelijk dank voor uw gebed!

Gezegende Paasdagen!

Halleluja! Prijs Hem die ons heeft bevrijd
Nu heeft de dood zijn greep op ons verloren
Er is redding in Zijn naam:
Jezus Christus, onze levende hoop!