



## Sociale media: Een zegen!

Het is januari 2021 en Rwanda zit in een totale lockdown. Alle kerken zijn gesloten en bijeenkomsten zijn niet toegestaan. Via een collega zendingswerker krijgt Martin een uitnodiging om een online training over sociale media in Afrika bij te wonen.

Iemand uit Nigeria vertelt wat sociale media voor hen betekent in deze coronatijd. Ook in Nigeria kunnen geen bijeenkomsten georganiseerd worden. Daarom heeft men bedacht om fysieke bijeenkomsten te vervangen door WhatsApp discussies. WhatsApp wordt in Afrika veel gebruikt, omdat het weinig data vraagt en ook werkt wanneer het internet niet stabiel is.

Samen met het Evangelisatie departement heb ik nagedacht hoe wij WhatsApp in kunnen zetten. Normaal gesproken zijn er tijdens de lijdenstijd dagelijks korte kerkdiensten, maar deze kunnen nu niet doorgaan. We kwamen tot de conclusie dat WhatsApp wel eens de oplossing kon zijn. We hebben 7 regio-gebonden WhatsApp groepen gemaakt en voor iedere groep 2 discussieleiders online getraind. Vooraf maakten we de inschatting dat per groep maximaal 20 leden zich zouden aanmel-

den. Tot onze grote verwondering hebben zich meer dan 850 mensen aangemeld, waarvan er dagelijks zo'n 100 actief zijn! Regelmatig hebben we grafieken gedeeld om een beeld te geven hoe actief de groepen zijn.

De opzet is heel eenvoudig gehouden: Iedere morgen wordt er een Bijbelgedeelte met een korte uitleg gedeeld. 's Avonds is er een online Bijbelstudie van 1 à 2 uur. Er wordt geopend met een getypt of ingesproken gebed. Soms wordt er een lied gedeeld. De leden stellen vragen of maken opmerkingen. Aan het eind wordt er met gebed afgesloten. Door het gebruik van WhatsApp kunnen veel mensen meedoen en het geeft een gevoel van verbondenheid. Ze willen er zelfs mee doorgaan na de lijdenstijd.

Er komen wezenlijke vragen aan bod, zoals rond de schepping en de zorg die we hiervoor moeten hebben. Een reactie van een deelnemer naar aanleiding van het thema "vergeven": "Ik heb het verlangen dat God mij in staat stelt te vergeven en de liefde van God te hebben. God blijft ons onderwijzen en in ons wonen. Ik heb echt profijt van deze bijeenkomsten!"

## In dit nummer:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Tieners cruciaal       | 2 |
| Renovatievirus         | 2 |
| Wegwijs in 't onderwys | 3 |
| Cycling (16)           | 3 |
| Van het thuisfront     | 3 |
| hART voor anderen      | 4 |
| Gebedspunten           | 4 |

Om dit project te steunen, ga naar:

<https://www.gzb.nl/projecten-werkvelden/project/?id=500>

## Tieners cruciaal

Vanwege de coronacrisis is er al een heel jaar geen tienerclub. Het idee ontstond om alle tieners die bij ons thuis komen een envelop te geven met daarin een pen, een schrift en een brief. In de brief bevoedigen we hen om elke dag te werken aan hun relatie met God door te lezen in hun pas gekregen jeugdbijbel en te bidden. In het schrift kunnen ze hun dankpunten en vragen opschrijven. Sommige tieners hebben ondertussen al twee schriften vol geschreven. Anderen betrekken hun familieleden in hun Bijbelstudie of ze vertellen een Bijbelverhaal aan de kinderen. Tieners zijn cruciaal in Gods netwerk!



Sinds februari 2018 is de kerk van onze collega Raymond gesloten. De kerk voldeed niet aan de eisen van de overheid. Afgelopen juli

kwamen daar nog meer eisen vanwege het coronavirus bij. Het is een arme gemeente, daardoor lukt het niet om alles aan te schaffen zodat de kerk weer open kan. Dit betekent dat 61 gezinnen al drie jaar lang geen kerkdiensten meer hebben. Toch zijn Raymond en zijn gemeenteleden dankbaar. Hoe dat kan?



In Raymonds gemeente zijn veel tieners. Het bracht ons op het idee om hetzelfde te doen als bij de tieners in de St. Etienne kathedraal. Naast de tieners wilden we graag de hele gemeente bereiken. Zodoende maakten we voor alle ge-



zinnen een envelop klaar met een brief, kleur- en schrijfgerei en een jeugdbijbel. Raymond ontmoet nu Bijbellezende en biddende families. Gemeenteleden roepen elkaar op om samen de kerk en de tuin eromheen te onderhouden. Ze delen hun zorgen en noden en bidden er samen voor. Onderlinge relaties worden verbeterd en geheeld. Iedereen weet zich gezien en dan is de kerk nog niet eens open.



## Renovatievirus

Al maanden is ons woonterrein een groot bouwterrein. Het begon met de renovatie van één gebouw. Ondertussen is er geen enkele plek meer op het terrein waar bouwvakkers, stratenmakers en schilders niet aan het werk zijn.



Zelfs de buitenkant van ons huis was niet veilig. Het was het idee om ook binnen in ons huis te verven, maar dat leek ons beter om nu even niet te doen. De straatklinkers worden ter plekke gemaakt en gedroogd.

In deze coronacrisis moeten we zoveel mogelijk thuiswerken. We hadden nog niet bedacht om dan maar meer in ons kantoor te gaan werken



of ook onze kantoren moesten eraan geloven. Vooral Martins kantoor en de naastgelegen toiletten worden flink onderhanden genomen. Het zal een verademing zijn om geen last meer te hebben van lekkages, ondergelopen vloeren, natte papieren en beschimmelde muren. Toch kijken we verlangend uit naar een nieuw normaal met vooral veel rust om ons heen.

## Wegwijs in 't onderwijs

Sinds begin maart mag Marleen met haar team van het onderwijsdepartement de scholen weer bezoeken. Direct zijn ze in de auto gestapt om de laatste van de 15 materialenkisten af te leveren. Vorig jaar was het alleen mogelijk om trainingen te geven aan de kleuterleerkrachten in bijbel- en spelgericht onderwijs en het vertellen van een Bijbelverhaal. We waren erg benieuwd hoe de leerkrachten de trainingen weten om te zetten in de praktijk van elke dag. We treffen leerlingen spelend aan met de materialen uit de materialenkist. De leerkrachten delen hun eerste ervaringen met de spelmateria-



len en de Kijk-bijbel. Het is ronduit bemoeidigend.

Veel scholen hebben nieuwe leerkrachten gekregen. Dit gegeven en de lockdowns dagen ons uit om door te gaan met trainen, maar met een andere aanpak. Zo willen we scholen gaan clusteren. Elkaar ontmoeten is dan gemakkelijk. Bovendien kunnen getrainde leerkrachten nieuwelingen trainen. Deze aanpak kan ook werken voor de coördinatoren van bijbelonderwijs.

We zijn erg onder de indruk van wat God doet rondom bijbelonderwijsactiviteiten in de scholen. Zo deelde een coördinator dat hij door de training nu duidelijk het verschil ziet tussen een Bijbelverhaal vertellen en het vak godsdienst geven. Het ene



gaat over leerlingen bij Jezus brengen en het andere gaat over kennisoverdracht. Wat mooi is het dan om door te kunnen geven dat door beide manieren leerlingen tot geloof kunnen komen. Allebei de manieren geven de Heilige Geest de mogelijkheid om hun hart te raken, zodat zij hun leven aan Jezus geven.

Om deze projecten te steunen ga naar:

<https://www.gzb.nl/projecten-werkvelden/project/?id=501>

of:

<https://www.gzb.nl/projecten-werkvelden/project/?id=502>

## Cycling (16); Nog steeds met mondkapje op fietsen

Tijdens de lockdown in januari was buitensporten niet toegestaan, behalve tussen 6 uur en 9 uur 's morgens in je eigen wijk. Van fietsen kwam dus even niets.



In februari kwamen er versoepelingen, maar de stad mochten we nog niet uit. Ook samen sporten was uit den boze. Op dit moment mag dat weer, maar met 2 meter onderlinge afstand en nog altijd met een mondkapje op.



Dat laatste blijft een uitdaging!

Ik ben er zelf alweer een paar keer alleen op uit getrokken, Vanwege de grote hoeveelheden regen van de laatste maanden is het bij wat korte tochtjes gebleven.

Omdat fietsen niet altijd mogelijk is, lopen Marleen en ik wat vaker voor de ontspanning. We doen samen de boodschappen in de wijk en bij goed weer maken we ook een zondagmiddagwandeling.

## Van het thuisfront

Martin en Marleen hebben voor de Sionskerk een video gemaakt over hun werk en leven in Rwanda.

De video staat op hun YouTube kanaal Hart4Rwanda teens:

<https://www.youtube.com/watch?v=6yJ6ulwj5wl>

### Moederdag

Voor Moederdag organiseren we een bloemen afhaalactie. U kunt één of meer boeketten bestellen. Daarnaast zijn er ook losse rozen te koop. Meer informatie volgt o.a. op de Facebook pagina Hart4Rwanda.



## GZB

Postbus 28  
3970 AA Driebergen  
0343-512444  
info@gzb.nl  
[www.gzb.nl](http://www.gzb.nl)

U kunt een gift overmaken naar  
IBAN  
NL91 INGB 0690 7624 45  
t.n.v. GZB Driebergen  
o.v.v. Hart4Rwanda



## Colofon

Martin en Marleen zijn in juni 2016 door de GZB vanuit de Hervormde Gemeente van Veenendaal (Wijkgemeente 4 - Sionskerk) uitgezonden naar Rwanda. Ze werken voor de Anglicaanse Kerk in Kigali. Hun kennis en ervaring van IT en onderwijs willen ze van harte delen om elkaar zo te dienen in Gods Koninkrijk.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken.

Hartelijk dank voor uw onmisbare steun!

Meeleven?

[www.gzb.nl/hart4rwanda](http://www.gzb.nl/hart4rwanda) | [facebook.com/hart4rwanda](https://facebook.com/hart4rwanda) |  
YouTube: Hart4Rwanda Teens

Mail:

[Martin.t.hart@solcon.nl](mailto:Martin.t.hart@solcon.nl) | [marleen.t.hart@solcon.nl](mailto:marleen.t.hart@solcon.nl)

Post adres:

Anglican Church of Rwanda, Kigali Diocese,  
PO box 61, Kigali, Rwanda



## hART voor anderen

Al een tijdje bakken elke zaterdag een stel jongens de pannenkoeken. Dit doen ze inmiddels ze ook thuis voor hun familie. Nu hebben ze het plan opgevat om een appeltaart te leren bakken. Een



zelfgemaakte appeltaart zal een prachtig cadeau zijn voor een jarige moeder. Ook al hebben ze thuis geen oven, ze zijn vastbesloten om deze uitdaging in onze keuken aan te gaan. Het is flink schakelen: Theorie praktisch inzetten en activiteiten doen die ze nog nooit gedaan hebben. Appels schillen en in stukjes snijden, hoe gaat dat? En hoe werkt een oven of een weegschaal eigenlijk? Reken maar dat hun hersens kraken!



Voorlopig zijn we verzekerd van taart op zondag, zodat we na de kerkdienst met een klein groepje tieners heerlijk kunnen smullen. Tijdens deze smulpartij komen ze gemakkelijk met vragen over hun dagelijks leven en wat de Bijbel hiervan zegt. Verder zijn er al heel wat stukken taart meegenomen naar huis of uitgedeeld aan mensen om ons heen.



## Gebedspunten

We zijn dankbaar:

- Dat we na een jaar de scholen weer kunnen bezoeken
- Dat de leerkrachten in de praktijk proberen te brengen wat ze in de verschillende trainingen van het afgelopen jaar hebben geleerd.
- Voor uw financiële steun ten behoeve van de voortgang van ons werk in de GZB projecten
- Voor de mooie ontwikkeling van tieners. We houden groepsdiscussies over de Bijbel en een Christelijke levensstijl.
- Voor het WhatsApp-project wat boven verwachting goed ontvangen is. De deelnemers weten zich enorm gezegend en verrijkt.

Wilt u bidden voor:

- Onze woon- en werkomstandigheden. De bouwwerkzaamheden geven veel onrust.
- De uitdagingen die tieners hebben. Denk hierbij aan: stress, ongelukken, het ontbreken van schoolgeld en de aanstaande examenperiode.
- Blijvende mogelijkheden om coronaproof tieneractiviteiten te organiseren.
- De vele kerken in Rwanda, die nog steeds dicht zijn.
- Een goede voortzetting van de financiële ondersteuning van zendingsorganisaties, werkers en projecten, ondanks de coronacrisis

Hartelijk dank voor uw gebed!

*Gezegende paasdagen!*