



## Verlof: Ook tieners in beeld

Tijdens ons verlof hebben we in verschillende gemeenten presentaties gegeven over ons werk. Jong en oud hebben we zo kunnen betrekken bij het werk wat we mogen doen in Rwanda. In onze thuisgemeente, de Sionskerk, konden we zelfs een Rwandees, die in Nederland studeert, wat laten vertellen over zijn land. Voor hem brachten wij een stukje Rwanda naar Nederland, voor de Sionskerk bracht hij Rwanda een stukje dichterbij.

In de vorige nieuwsbrief schreven over het in beeld brengen van tieners. We zijn hier tijdens ons verlof ook mee aan de slag gegaan. We hebben verschillende keren aan Nederlandse tieners laten zien wat wij met en voor de tieners in Rwanda doen. Een video die door de tieners in Rwanda gemaakt is over hun wijk maakte veel indruk. De verschillen tussen een gemiddelde wijk in Nederland en die waar tieners in Rwanda leven is groot!

De Rwandese tieners hebben ons ook brieven meegegeven voor de tieners in Nederland. In deze brieven hebben ze hun eigen verhaal, favoriete Bijbelverzen en wat de tienerclub voor hen betekent opgeschreven. Nederlandse tieners hebben als reactie daarop ook hun verhaal op papier gezet. Het was bijzonder om te zien hoe zij aan de slag gingen met hun Bijbel. Ook de smartphone werd nuttig gebruikt om de vertaling naar het Engels te maken. Er werd ook beloofd dat er een video gemaakt wordt van hun woonplek voor de tieners in Rwanda.

Met de brieven en de belofte van de video zijn we teruggegaan naar Rwanda. We hopen dat de contacten tussen de tieners blijven en mogelijk verder uitgebouwd worden. Ons gebed is dat beide tiengroepen elkaar tot zegen mogen zijn in het leven met God. We zijn benieuwd wat het gaat het uitwerken in de kerk van Rwanda en in de kerk van Nederland.

## In dit nummer:

Vakantiebijbelclub	2
ICT ontwikkelingen	2
Wegwijs in 't onderwijs	2
Cycling (9)	3
Van het thuisfront	3
hART voor anderen	4
Gebedspunten	4

## Vakantiebijbelclub



Het is vakantie. Elke woensdag staan de deuren van de school open. Langzaam druppelen de kinderen van de bovenbouw van de basisschool binnen. Samen met Modeste, Christine, Anselme en een aantal tieners vormen we een sterk team. We beginnen de club met gebed en een lied. Dit jaar gaan we op reis door de boeken van het Oude Testament. Modeste vertelt kort wat de kinderen gaan doen. Daarop gaan de kinderen onder leiding van een tiener in groepjes naar de verschillende lokalen. Christine en Anselme begeleiden de tieners.

Rustig, maar enthousiast werken de kinderen op hun werkbladen. De Bijbel gaat open en verzen worden gelezen om zo de juiste antwoorden te vinden. Aarzelend pakken kinderen een kleurpotlood om iets te kleuren of te tekenen. Ze zijn gewend om veel te schrijven en als ze mogen tekenen doen ze dat met de pen. Ze komen pas echt los, als ze verhalen uitspelen. De blinde Izak, een kokende Jakob en een



Hagar, die ten einde raad is; ze komen allemaal herkenbaar voorbij.

Tijd voor een pauze kennen ze niet. Aan het eind van de ochtend genieten ze pas

van de limonade en het koekje. Ondertussen wordt alles opgeruimd en sluiten we de morgen af.



's Middags is het de beurt voor de tieners. Deze vakantie willen we dieper nadenken over de tien geboden van God. Jezus heeft het samengevat: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Is onze tijd met God alleen voor Hem of gaat onze aandacht ook uit naar andere dingen, zoals een smartphone? Het zijn confronterende middagen, maar het doet wat met tieners. God raakt hen aan!

## ICT ontwikkelingen

### ICT in het onderwijs

De druk vanuit de overheid om een computerlokaal te hebben neemt toe. Zonder computers in de school bestaat de kans dat de school gesloten wordt. In tegenstelling tot de gesubsidieerde kerkscholen moeten de vier privé-kerkscholen zelf voor de computers zorgen. In de vakantietijd komen we daarom met het onderwijsdepartement en de directeuren van deze scholen bij elkaar om plannen te maken om computers aan te schaffen, hoe de leerkrachten te trainen en ze te begeleiden bij het gebruik in de klas.



### ICT op het terrein van de kerk

Na de veiligheidsregels voor de kerken gelden er nu ook extra regels voor hotels en guesthouses. Dit heeft ook gevolgen voor het guesthouse van de kerk. Onder andere moeten er brandblussers aanwezig zijn en ook een verzamelpunt voor calamiteiten. Voor ons is dit heel logisch. Daarnaast moeten er verplicht bewakingscamera's geplaatst worden, waarbij iemand dag en nacht de beelden in het oog houdt. Als adviseur heb ik me hier de afgelopen weken zijdelings mee bezig gehouden. Zo heb ik advies



gegeven over de leverancierskeuze en heb ik de uitvoering van de werkzaamheden in de gaten gehouden.



Vorige week deed ons internet thuis het plotseling niet meer. Dat komt wel vaker voor. Soms is de stroom in het guesthouse weggevallen, een andere keer heeft iemand de stekker van de internetverbinding eruit getrokken. Dat bleek deze keer allemaal niet aan de hand te zijn. Terwijl ik aan het zoeken was, kwam de tuinman naar me toe met de melding dat er vuur was geweest. En ja hoor, iemand had vlak onder de buitenkabel een vuurtje gestookt, met alle gevolgen van dien! Inmiddels heb ik het weer provisorisch aan elkaar geknoopt in afwachting van een nieuwe kabel.

## Wegwijs in 't onderwijs

Afgelopen jaar hebben we veel werk kunnen verzetten voor de scholen van de kerkregio. Ons kantoor was met 4 medewerkers ruim bemand. We bezochten alle scholen voor de 2<sup>e</sup> keer sinds ons bestaan als onderwijsdepartement. Het is mooi om de voortgang die de scholen maken te zien. Ook geeft het ons de gelegenheid de leerkrachten te steunen in hun uitdagingen zoals strategisch plannen, het oplossen van conflicten en het plannen van bouwprojecten.

Halverwege het jaar heeft Alex, de leider van ons team, zijn baan ingewisseld voor een nieuwe baan op een universiteit. We zijn erg blij

voor hem, maar nu al missen we zijn kennis, ervaring en energie.



Gelukkig konden we in september Bosco verwelkomen als nieuwe leider. Net als Alex is hij directeur van één van onze scholen en werkt hij parttime bij ons. Afgelopen maand heeft de bisschop hem ook tot predikant bevestigd. Het is voor

hem dus een hele uitdaging om tegelijk leider van het onderwijsdepartement, schooldirecteur, man, vader in zijn gezin en ook nog eens predikant te zijn.

Verder hebben we in november afscheid moeten nemen van onze enige fulltimer: Karen. Na een jaar bij ons geweest te zijn, gaat zij weer terug naar haar thuisland Groot-Brittannië.

Alles bij elkaar kunnen we niet anders zeggen dat God ons rijk gezegend heeft. Als nieuw samengesteld team kijken we dan ook vol verwachting en vol vertrouwen uit naar het nieuwe schooljaar.

## Cycling (9)

Na weer een paar rondjes in Nederland te hebben gefietst, heb ik ook hier de fiets weer van stal gehaald. Omdat we in het regensei-



zoen zitten zijn de afstanden nog niet groot. Helaas is het niet gelukt om weer met het groepje te gaan fietsen. Iedereen is druk. Augustus en december zijn DE trouwmaanden en tussendoor valt er te veel regen.

Om voldoende beweging te krijgen, proberen Marleen en ik tegenwoordig op dinsdag samen een rondje te fietsen.



## Van het thuisfront

Vanwege het succes van voorgaande jaren verkoopt de TFC ook dit jaar weer heerlijke oliebolletjes en appelbeignets. Bestellen kan door een e-mail naar de TFC sturen:

tfchart4rwanda@gmail.com

U kunt uw bestelling ophalen op D.V. maandag 31 december van 10.00-12.30 in de Ark van de Si-  
onskerk. Let op, u kunt alleen met contant geld afrekenen. Martin en Marleen hopen dan via een skype-verbinding aanwezig te zijn om u te groeten .



*In Rwanda moeten ze de oliebolletjes zelf bakken*

*U kunt Martin en Marleen ook steunen door een (extra) gift over te maken voor hun missie. Doet u dat nog voor 31 december, dan kunt u het bedrag nog aftrekken bij uw aangifte begin volgend jaar.*



## GZB

Postbus 28  
3970 AA Driebergen  
0343-512444  
info@gzb.nl  
[www.gzb.nl](http://www.gzb.nl)

U kunt een gift overmaken naar  
IBAN  
NL91 INGB 0690 7624 45  
t.n.v. GZB Driebergen  
o.v.v. Hart4Rwanda



## Colofon

Martin en Marleen zijn in juni 2016 door de GZB vanuit de Hervormde Gemeente van Veenendaal (Wijkgemeente 4 - Sionskerk) uitgezonden naar Rwanda. Ze werken voor de Anglicaanse Kerk in Kigali. Hun kennis en ervaring van IT en onderwijs willen ze van harte delen om elkaar zo te dienen in Gods Koninkrijk.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken. Hartelijk dank voor uw onmisbare steun!

Meeleven?

[www.gzb.nl/hart4rwanda](http://www.gzb.nl/hart4rwanda) | [facebook.com/hart4rwanda](https://facebook.com/hart4rwanda)

Mail:  
martinthrt@gmail.com | marleenthart@gmail.com

Post:  
Anglican Church of Rwanda, Kigali Diocese,  
PO box 61, Kigali, Rwanda



## hART voor anderen: Tienertoer

Hoe komen Rwandese tieners in contact met Nederlandse tieners?

Allereerst zijn de tieners aan de slag gegaan om kaarten te schrijven in het Engels over wie ze zijn. Al snel kwamen we op het idee om verschillende tieners thuis te bezoeken en dat vast te leggen op video. Zo zijn we op een zaterdagmorgen met een stel tieners de wijk ingegaan. Wat is er leuker om hen aan het woord te laten en dat zichzelf alles laten zien. Onze telefoons en ons fototoestel hebben we daarom hen in handen gegeven. Alles is vervolgens op soms creatieve wijze vastgelegd. De tieners hebben ons rondgeleid en onze hand vastgehouden als het nodig was. We beklommen steile hellingen met zandzakken, we balanceerden over half kapotte bruggen. Voor ons een hele toer, voor hen de dagelijkse gang om vanuit de wijk naar de doorgaande weg te gaan.

We hebben hun moeders, broers en zussen ontmoet. Een enkele keer kon een tiener zelf niet mee op pad, omdat het huishouden gerund moest worden.

Het was een onvergetelijke tienertoer. Nog lang niet alle tieners zijn bezocht. Dus op naar de volgende tienertoer!



## Gebedspunten

We zijn dankbaar voor:

- Een goede verlofperiode in Nederland, waarbij we onze (klein)kinderen, ouders, familie en vrienden konden ontmoeten
- We zijn ook dankbaar voor de goede gesprekken tijdens de presentaties over ons werk in diverse gemeenten
- Het warme welkom wat we kregen bij onze terugkomst in Rwanda

Wilt u bidden voor:

- Het vakantiebijbelwerk en voor een groot team die actief leiding kan geven
- De kinderen en tieners die komen op de bijbelclub. Dat ze door God aangeraakt worden
- De kerken, scholen, guesthouses, Dat ze kunnen voldoen aan de regelgeving van de overheid
- De tieners en studenten die begin januari aan een nieuw schooljaar beginnen

Hartelijk dank voor uw gebed!

## Kerst en nieuwjaarswens

Vanuit Rwanda wensen we u en jullie allen goede en gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2019.