



Tieners in beeld?

Tieners staan niet graag in het middelpunt van de belangstelling. Tijdens de kerkdienst zitten ze vaak achterin verstopt tussen de kerkgangers. In het gebed voor de kinderen worden de tieners vergeten. Als het zondagsschoolkoor zingt zien we ineens een paar tieners alles regelen.

Als leiders van de zondagsschool willen Faith en ik, Marleen, oog en oor hebben voor de tieners. Daarom hebben we met ze afgesproken dat er elke week zondagsschool is, wat er ook gebeurt.

Meer en meer ontdekken we waar onze tieners uithangen. Elke dag zie ik er wel een paar zitten in of bij de kerk. Ze zitten achter het keyboard of ze zijn druk bezig met hun mobieltjes. Zelfs zijn ze te vinden bij de poort van onze woonplek. Het zijn de plekken waar ze gratis wifi hebben. Ook op facebook zijn ze present onder de meest vreemde namen. Met een beetje zoeken is het eenvoudig om contact met ze te maken.

Verschillende tieners moeten vaak thuis

zijn om het huishouden draaiende te houden. Soms komen tieners met jongere kinderen in onze zondagsschoolklas. Ze zijn in staat om jonge kinderen te begeleiden. Daarom hebben wij ze gevraagd om ons te helpen bij de vakantieactiviteiten voor kinderen. Wat zien we ze groeien in geloof, in relaties en in leiderschap!

Het team van het jeugddepartement is enthousiast over de vakantiebijbelclub en de inzet van tieners. Ze vroegen of ik dit kan promoten in de kerken waar zij zondagsschooltrainingen geven. Daar heb ik gelijk "ja" op gezegd.

Zo ben ik samen met het team, gewapend met foto's en een werkboek, naar verre uithoeken van de diocese (classis) gegaan om daar vakantiebijbelclubwerk te promoten. Zondagsscholen kampen met een tekort aan leiding. Hoe kunnen we dan ook nog activiteiten in de vakantie organiseren voor de jeugd? Mijn antwoord is stevast: Zet tieners in. Breng ze in beeld!

In dit nummer:

| | |
|--------------------------|---|
| Jongeren helpen jongeren | 2 |
| ICT ontwikkelingen | 2 |
| Wegwijs in 't onderwijs | 2 |
| Cycling (8) | 3 |
| Van de TFC | 3 |
| hART voor anderen | 4 |
| Gebedspunten | 4 |
| Verlof | 4 |

Jongeren helpen jongeren



Voortdurend horen we verhalen van studenten die op zoek zijn naar geld om hun studie te betalen. Studenten en ouders vragen om financiële support bij familie, vrienden en bekenden. Soms kloppen ze ook bij de kerk aan. Ze gaan net zo lang door tot ze het benodigde bedrag bij elkaar hebben. Overigens geldt deze werkwijze ook voor medicijnen en ziekenhuisbehandelingen.

Zowel in het "Prince of Peace Choir" als bij de tieners op de zondagschool is er regelmatig het verzoek om hiervoor te bidden. Als het benodigde geld er is, wordt God gedankt. Iedereen is blij met degene die het geld voor de studie binnen heeft.

Wat is het dan mooi om te zien dat jonge mensen hun eigen fonds oprichten om anderen ook een kans te geven om te kunnen studeren. De één doet het meer in het verborgen dan de ander. De één spaart geld uit



door heel zuinig te leven of door op een Bijbelstudiegroep en bij vrienden en bekenden geld te werven. De ander organiseert "worship events" met verschillende koren en verkoopt foto's die gemaakt zijn.



De opbrengst van hun acties is niet groot. Het is meestal niet eens genoeg om één student een half jaar te laten studeren. Toch zijn ze hoopvol en blijven trouw doorgaan. Ze leggen wat ze hebben in de handen van God. Ze verwachten van Hem een overvloedige zegen, allereerst voor het geestelijk welzijn van jongeren.

ICT ontwikkelingen

ICT in het onderwijs



Afgelopen maand ben ik, Martin, op een basisschool geweest om te

kijken hoe de laptops gebruikt worden die de overheid uitdeelt op de overheidsscholen. Tot voor kort werden ze nauwelijks gebruikt, maar nu er een paar directeurs om deze reden ontslagen zijn, worden ze ingezet bij de lessen. Groep 8 leerde een word document te maken. In de gesprekken daarna met de leerkrachten blijkt dat ze eigenlijk nauwelijks weten hoe de laptops werken en wat er met de geïnstalleerde programma's allemaal kan. Er is heel veel behoefte aan training en begeleiding. De overheid komt daar (nog) niet aan toe. Per school is één leerkracht opgeleid die de andere leerkrachten moet trainen.

Een stagiair



Voor de universiteiten is de vakantieperiode aangebroken. Het is de tijd om stage te lopen. Omdat al langer de wens bestaat om het archief van de diocese te digitaliseren, is er een 3e-jaars student van de opleiding Business en IT bereid gevonden om dit te doen. Hij is ook voorzitter van de Anglicaanse studentenvereniging en heeft dus het een en ander in huis.

Zijn opdracht is om de archiefmappen te scannen en om met een advies te komen voor een structuur. Ik merk wel aan diverse kleine dingen dat het onderwijssysteem gebaseerd is op nazeggen wat de docent voor de klas vertelt en niet op inzicht.

Een aardig voorval waar we samen aan gewerkt hebben, is een printerstoring. Het papier voerde scheef in.

Na wat onderzoek bleek er een muntstuk in de papierbaan te zitten. Eindelijk een printer die geld oplevert!



Het Evangelie verspreiden met ICT

Ik maakte me zorgen over het gebruik van de telefoons nu er zoveel kerken gesloten zijn. In de vergadering met het ICT team, die vooral uit jongeren bestaat, maakte ik daar een opmerking over. De eensluitende reactie was: Het is een zegen! De predikanten kunnen ons juist door de telefoon nog bereiken. We ontvangen informatie en we worden bemoedigd.



Wegwijs in 't onderwijs

Op onze schoolbezoeken, als team van het onderwijsdepartement, merkten we dat scholen worstelen om een goede invulling te geven aan christelijk onderwijs. Voor onze kerk-scholen is christelijk onderwijs gemakkelijker te realiseren dan voor onze scholen die subsidie van de overheid krijgen. De overheid stelt op de laatstgenoemde scholen de leerkrachten aan. Dat kan betekenen dat er in het lerarenteam ook moslims en niet-gelovigen kunnen zitten. Alleen voor het aanstellen van de directeur heeft de kerk invloed. Verder is de plaatselijke predikant, als vertegenwoordiger van de kerk, cruciaal om het christelijk onderwijs vorm te geven.

Voor alle scholen in Rwanda geldt dat er elke week religie op het programma staat. De inhoud van deze lessen gaat voornamelijk over het christendom, maar ook de islam komt aan bod. Scholen krijgen extra ruimte in hun weekplanning voor een eigen invulling. Daar liggen dus mo-

gelijkheden voor christelijk onderwijs.



Op het onderwijsdepartement zijn we voortdurend op zoek naar partners die onze scholen op één of andere manier kunnen helpen. Zo hebben we een hulporganisatie gevonden die al jaren werkt met Rwandezes en bekend is met de manier van werken op de scholen hier. Samen met hen gaan we aan de slag om de christelijke identiteit te verstevigen.

We startten met een seminar voor directeuren en predikanten over diennend leiderschap en wat er in de school verandert als Christus cen-

traal staat. Deze dag werd door iedereen goed ontvangen.

Omdat veel scholen ver van Kigali liggen, besloten we om het trainingstraject met twaalf scholen te beginnen. Ik, Marleen, ging samen met Agaba van de hulporganisatie op stap. In een paar dagen tijd onderzochten we wat er zoal gedaan wordt om het christelijk onderwijs gestalte te geven. Er gebeurt al veel zoals vieringen in de kerk, een gebed aan het begin van de dag en pastorale zorg. Het is een goed begin, maar we gaan voor meer.



Cycling (8)

Inmiddels bestaat de fietsgroep uit vier personen. We hebben ook een eigen Whatsapp-groep. De regentijd is voorbij. Het droge seizoen is de tijd van de vele bruiloften. Het lukt daardoor maar zelden om met de hele groep te fietsen.

Er is duidelijk progressie: Er worden fietsen aangeschaft, de afstanden worden groter en we klimmen ook meer. Ook het schakelen naar een



lage versnelling is inmiddels geleerd. Deze wekelijkse fietstochten zijn een welkome afleiding van de dagelijkse bezigheden. De conditie verbetert en relaties verdiepen.



Van de TFC

De TFC is inmiddels een bekende verschijning bij de Sionskerk op Koningsdag. De verkoop van broodjes worst verloopt goed. Hoewel dit nog maar de tweede keer is, denken veel bezoekers dat we er al jaren staan met onze kraam. Op de gemeente dag in juni is een dienstenveiling gehouden. De opbrengst was voor Martin en Marleen en een ander zen-

dingsechtpaar uit de Sionskerk-gemeente. Het enthousiasme van de gemeenteleden was groot. De veiling heeft een mooi bedrag opgeleverd. Daarnaast werkt het heel verbindend voor gemeenteleden onderling. Diensten aanbieden en afnemen brengt nieuwe contacten met zich mee. Als TFC werken we graag mee aan dit stuk gemeentezijn.



GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken naar
IBAN
NL91 INGB 0690 7624 45
t.n.v. GZB Driebergen
o.v.v. Hart4Rwanda



Colofon

Martin en Marleen zijn in juni 2016 door de GZB vanuit de Hervormde Gemeente van Veenendaal (Wijkgemeente 4 - Sionskerk) uitgezonden naar Rwanda. Ze werken voor de Anglicaanse Kerk in Kigali. Hun kennis en ervaring van IT en onderwijs willen ze van harte delen om elkaar zo te dienen in Gods Koninkrijk.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken. Hartelijk dank voor uw onmisbare steun!

Meeleven?

www.gzb.nl/hart4rwanda | facebook.com/hart4rwanda

Mail:

martinthrt@gmail.com | marleenthart@gmail.com

Post:

Anglican Church of Rwanda, Kigali Diocese,
PO box 61, Kigali, Rwanda



hART voor anderen!

De gemeente Herwijnen wilde het winterwerk afsluiten met een dag "Hartelijk ontmoeten". Om ons werk te sponsoren was er voor de kinderen een sponsorloop. Op verzoek maakten wij samen met de kinderen van het zondagsschoolkoor een filmpje. Om in dezelfde sfeer te blijven hielden wij naast een interview een hardloopwedstrijd. Natuurlijk hebben we uitgelegd wat een sponsorloop was. De kinderen liepen zo hard ze konden. Ze waren duidelijk teleurgesteld toen het afgelopen was.

De week erop kwamen we het terrein van de kerk oplopen en we wisten niet wat we zagen: de kinderen waren zelf hardloopwedstrijdjes aan het organiseren. Vol enthousiasme renden ze hun rondjes. Normaal hangen ze een beetje rond en vervelen ze zich. Ze hebben absoluut geen weet van de tijd en komen naar de kerk. Ze zien wel wanneer de koorrepetitie begint. Nu verzinnen we elke week (muzikale) spelletjes waarbij we gebruik maken van bekertjes, doppen, bakjes en andere "waardeloze" materialen. Zaterdag is nu een kinderfeestje geworden.

Loop je je te vervelen in de vakantie? Wees creatief! Verzamel wat "waardeloze" materialen. Zoek anderen op en verzin en speel spelletjes met elkaar. Succes en veel plezier!



Wat een sponsorloop in Herwijnen al niet teweeg brengt: Een flinke financiële support, warme hartelijke ontmoetingen en elke zaterdagmiddag actieve kinderen in Kigali. Wat een overvloed aan zegeningen van God: Hij zij geprezen!!

Gebedspunten

We zijn dankbaar voor:

- Voor de 2 jaar die we nu hier in Rwanda zijn. We voelen ons hier thuis.
- De verlenging van onze werkvergunningen met opnieuw 2 jaar.
- Het gebruik van de smartphones door de pastors juist nu veel kerken gesloten zijn.
- Een zondagsschoolklas vol tieners.

Wilt u bidden voor:

- Verdere training en nazorg voor het telefoonproject.
- Nieuwe mogelijkheden om ICT in te zetten
- Voor de vele kerken die nog altijd gesloten zijn. In het bijzonder voor de predikanten die hierdoor geen inkomen meer hebben. Mentaal is het voor sommigen erg zwaar.
- Voor de tieners en studenten, zodat er voldoende geld is om het schoolgeld te betalen.

Hartelijk dank voor uw gebed!

Verlof

Vanaf eind september hopen we een paar weken in Nederland te zijn voor verlof. Wilt u meer weten over ons werk in Rwanda? Neem dan contact op met de GZB: 0343-512444. Zij kunnen met u kijken naar de mogelijkheden voor een presentatie voor uw kerk, vereniging of club.