



Houd het vuur brandend!

Aangestoken en geïnspireerd door jeugdleiders uit Nederland, organiseerden we een 'coronaproof' Paaschallenge voor onze tieners. Aan de hand van foto's zochten kleine groepjes tieners hun weg door de wijk. Onderweg stopten ze regelmatig om een opdracht te doen die met de lijdensweg van Jezus te maken had. Ongemerkt spraken ze over Jezus' lijden en sterven. Dat was fijn. Minder fijn was, dat de tieners opvielen door hun 'vreemde' gedrag; ze liepen met een kruisje van takken wat de lachlust van mensen opwekte. Later vertelde er één, dat ze nu werkelijk begrepen heeft wat het is om zichzelf te verloochenen en haar kruis op te nemen en Jezus te volgen. Aan het eind van de tocht heeft iedere tiener zijn opgeschreven beleden zonden op het kruis gespijkerd (Kol.2:14). Terwijl de tieners genieten van een heerlijk maal sluiten we de tocht af met het Paasevangelie: Het kruis is leeg, want Jezus leeft. Leef met Hem!

Na 14 maanden mochten we onverwacht de zondag voor Pinksteren weer tienerclub houden. Als tienerleiders waren we ontzettend blij en we keken ernaar uit om de tieners te ontvangen. Het was even slikken toen er op die zondag één tiener

op kwam dagen. Met spanning keken we uit naar Pinksteren. Het is een prachtig Pinksterfeest geworden. Met dertien tieners gingen we "on Fire" net als vele tieners in Nederlandse kerken. Samen lazen we het Pinksterverhaal uit de Bijbel. Daarna deden ze allerlei opdrachten rond het thema "Houd het vuur brandend". De week erop diepte Modeste het thema verder uit met een Bijbelstudie uit Leviticus 6 over de opdracht voor een priester om het vuur altijd brandend te houden. In 1 Petrus 2:9 worden wij als priester opgeroepen om dat te doen. Bovendien zouden onze lichamen de echte zuivere offergaven op het altaar moeten zijn. (Rom12:1) Tieners waren in staat om openlijk, diep en eerlijk te delen hoe ze als christen een verschil maken onder vrienden. Ook vertelden ze over hun uitdagingen en zwakheden. Ze werden geraakt door de Bijbelwoorden. Ze toonden hun behoefte om meer te bidden voor kracht en moed, zodat ze het Goede Nieuws aan hun vrienden durven brengen in plaats van zich aan te passen aan de verkeerde manieren van deze wereld!

Dank aan de Heilige Geest voor de geweldige tijd met tieners!

In dit nummer:

ICT als verbindende factor	2
Actief met wereldkids in Rwanda	2
Tel je zegeningen	2
Wegwijs in 't onderwijs	3
Cycling (17)	3
Van het thuisfront	3
hART voor anderen	4
Gebedspunten	4

ICT als verbindende factor

ICT kom je overal tegen, ook in Rwanda. Welke jongere heeft er geen WhatsApp, Facebook, Instagram of Snapchat op zijn telefoon? Hier in Rwanda is het niet anders. Een predikant, met een verslavingsverleden, noemde de telefoon bij de tieners de grootste verslaving van deze tijd.

Om aandacht te geven aan de positieve én de negatieve kanten van sociale media hebben verschillende departementen hun krachten gebun-



deld. In mei hebben we een dag georganiseerd voor de jeugdwerkleiders en ook een met de predikanten. Storytelling is een terugkerend onderwerp. Als je iets wilt delen op sociale media, moet het opvallen tussen de vele andere berichten. Marleen maakte storytelling deze keer praktisch voor het vertellen van een



Bijbelverhaal, over je huis bouwen op de rots of op het zand. Met als thema 'samen bouwen'. Met allerlei materiaal werd een toren gebouwd. De jongeren en de predikanten ontdekten hierbij dat een goed fundament niet mag ontbreken.

Door de snelle stijging van het aantal coronagevallen kunnen we geen trainingen meer plannen. Zodra dit weer mag gaan Martin en Anselme, samen met de andere departemen-



ten, de 22 gemeenten, die in het programma van de GZB zitten, verder trainen op het gebruik van sociale media. Het is mooi om te zien dat Anselme steeds zelfstandiger de trainingen kan geven!

Eerdere sessies hebben geleerd dat het ICT-kennisniveau van de predikanten erg ver uiteenloopt. Het is daarom de bedoeling dat iedere gemeente een media team, onder leiding van de predikant, gaat vormen. Hiermee wordt de predikant ontlast en willen we de samenwerking tussen predikant en jongeren versterken.



Dit project steunen? Ga naar:

<https://www.gzb.nl/projecten-werkvelden/project/?id=500>

Actief met Wereldkids in Rwanda

Ken jij het speciale kinderprogramma 'Wereldkids' al? In dit ontzettend leuke programma vind je allerlei activiteiten om samen met kinderen bezig te zijn met zending. Leuk om te doen op bijvoorbeeld de club, de (zondags)school of op een gemeentedag. Zelfs is het mogelijk om inspiratie op te doen om thuis of op de camping ermee aan de slag te gaan. Iedere 'Wereldkids' bestaat namelijk

uit allerlei losse onderdelen. Je kan dus zelf kiezen welke activiteit(en) je wil doen.

Neem dus een kijkje op www.gzb.nl/wereldkids of tip de jeugdwerkleiding hierover. Er zijn 'Wereldkids' uit verschillende landen. Als je meer wil weten over Mpano, Claire en andere kinderen in Rwanda? Klik dan op 'Wereldkids in Rwanda'. Geef je ervaringen aan ons door!



Wereldkids Rwanda
'Geef het door'

Tel je zegeningen

Ruim drie jaar is de kerk van collega Raymond gesloten geweest. Met Pinksteren ging de kerk eindelijk weer open.

Ds. Raymond en Jeannette mogen sinds kort deze kerk als echtpaar dienen.



God verbond ons, samen met anderen uit Nederland, met deze kerk op een berg net buiten de stad. Zo kunnen we Hem dienen en elkaar steunen.

Dank U Heer voor al Uw goede gaven! Aan U komt alle lof en eer toe!

Wegwijs in 't onderwijs

Lezen is studeren. Lezen gebeurt op school. Thuis zijn er geen boeken. Als er al een boek is, dan is het een Bijbel. Elke school heeft een bibliotheek waar voornamelijk methodeboeken in de kasten staan. Gelukkig komen er steeds meer leesboeken bij. Verder zijn er leesprogramma's om 'lekker lezen' te bevorderen. In de klas zijn er niet of nauwelijks methodeboeken te vinden. Zodoende geeft de leerkracht les, gebruikmakend van



zijn eigen aantekeningen en ideeën. De leerlingen zijn gewoon die aantekeningen over te schrijven. Studeren

doen ze in de bibliotheek. Alle methodeboeken kunnen overigens wel gedownload worden van de webpagina van het ministerie van onderwijs. Daarvoor moet dan wel een goede internetverbinding zijn en er moeten computers of smartphones beschikbaar zijn. Op dit moment laat dat nog te wensen over.



Deze situatie bracht de coördinatoren "bijbelonderwijs" ertoe om Bijbels te vragen voor hun scholen. Toen de schoolbezoeken weer mochten, zijn Marleen en haar team van het onderwijsdepartement direct aan de slag gegaan om scholen in de kerk-

regio van een kist met Bijbels te

voorzien. Ook in de spelmateriaalkisten voor de kleuterscholen zit naast prentenboeken een Kijkbijbel. Bid dat lezen leidt tot een leven met God.



Deze projecten steunen? Ga naar:

<https://www.gzb.nl/projecten-werkvelden/project/?id=502>
of:

<https://www.gzb.nl/projecten-werkvelden/project/?id=501>

Cycling (17); Stof en Spaakbreuk

Het droge seizoen is weer aangebroken. Inmiddels is het al weer een aantal weken kurkdroog. Al fietsend waait er dus veel stof op. Al weken probeer ik met Albert af te spreken.



Om diverse redenen lukte dat steeds niet en werd de fietsplanning omgegooid. De ene keer omdat er plotseling een vergadering is. Een andere keer gooit een plotseling bezoek roet in het eten. Uiteindelijk lukte het om samen op de fiets te stappen en toen stak er ineens een spaak uit het wiel. Gelukkig hadden we reserve materiaal bij ons en konden we onze weg vervolgen.

De zaterdagse fietstocht, met op de terugweg even boodschappen halen

bij de Nederlands bakker "Brood", vraagt een enorme inspanning door het vele klimmen, maar het helpt enorm voor de ontspanning.



Van het thuisfront

Door de coronamaatregelen was het voor de TFC lastig om sponsoracties te houden, gelukkig kon de moederdag-bloemen-afhaalactie wel doorgaan! We zijn dankbaar dat veel gemeentelieden een boeket of losse rozen voor moederdag bestelden! Martin en Marleen waren via skype 'aanwezig' en er werd volop gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om contact met elkaar te onderhouden.



Ook de zendingscommissie in Linschoten heeft een bloemenactie gehouden terwijl in Nieuwland een bestelactie gehouden werd. Ook in deze gemeenten is enthousiast gereageerd.



Dienstenveiling

Op dit moment is de TFC, samen met de TFC van Thomas en Coby Roest, bezig met de voorbereiding van een dienstenveiling, die begin oktober gepland staat. De ervaring van de afgelopen jaren is dat deze actie een mooi bedrag oplevert en de onderlinge banden in de gemeente verstevigt. Dat mes snijdt dus aan twee kanten.

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt een gift overmaken naar
IBAN
NL91 INGB 0690 7624 45
t.n.v. GZB Driebergen
o.v.v. Hart4Rwanda



Colofon

Martin en Marleen zijn in juni 2016 door de GZB vanuit de Hervormde Gemeente van Veenendaal (Wijkgemeente 4 - Sionskerk) uitgezonden naar Rwanda. Ze werken voor de Anglicaanse Kerk in Kigali. Hun kennis en ervaring van IT en onderwijs willen ze van harte delen om elkaar zo te dienen in Gods Koninkrijk.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken.

Hartelijk dank voor uw onmisbare steun!

Meeleven?

www.gzb.nl/hart4rwanda | facebook.com/hart4rwanda |
YouTube: Hart4Rwanda Teens

Mail:

Martin.t.hart@solcon.nl | marleen.t.hart@solcon.nl

Post adres:

Anglican Church of Rwanda, Kigali Diocese,
PO box 61, Kigali, Rwanda



hART voor anderen

Is je haar weleens gesneden met een scheermesje of geknipt met een kinderschaartje? Het is mij, Marleen, overkomen. De coronacrisis zorgt ervoor dat veel mensen in de financiële problemen komen. We kennen ze, omdat ze bij ons in de kerk komen of in de buurt wonen.

Je zoekt hoe je hen kan helpen? Durf ik als blanke mijn haar te laten knippen bij de plaatselijke kapster, die alleen geleerd heeft om haar van Afrikanen te knippen? Geef ik haar een kans om te leren het haar van blanken te knippen?

Ik besluit haar die kans te geven. Wat is ze trots als ik bij haar de kapsalon binnenstap. Normaal gesproken gaan blanken naar goed opgeleide Engelssprekende kappers. Ze haalt letterlijk alles uit de kast om mijn haar zo goed mogelijk te knippen. Het is een hele kunst om het wat krullende gladde haar van een blanke vrouw te knippen. Uren later verlaat ik blij en dankbaar de kapsalon, wetend dat ik een bijdrage heb geleverd aan het betalen van de hoge huishuur of het schoolgeld van haar kinderen. En de volgende keer ga ik gewoon weer.



Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper

Gebedspunten

We zijn dankbaar:

- Dat we de laatste tijd weer bijeenkomsten konden houden en de scholen konden bezoeken.
- Dat scholen kisten met bijbels ontvangen om te gebruiken in het bijbelonderwijs. We bidden dat het gebruik ervan mag leiden tot een leven met God.
- Dat we de voorbereidingen om predikanten en jongeren te trainen hebben afgerond.
- Dat er steeds meer kerken toestemming krijgen om weer kerkdiensten te houden.

Wilt u bidden voor:

- Een verbetering in de situatie van de coronapandemie. Het aantal coronabesmettingen stijgt per dag onverwacht snel en de ziekenhuizen lopen vol.
- Mogelijkheden om weer trainingen te organiseren.
- De tieners die hun tentamenperiode hebben afgerond en voor hen die in juli eindexamen moeten doen.
- Mogelijkheden om 'coronaproof' tieneractiviteiten te organiseren vooral nu de lange zomervakantie aanbreekt.
- Meer kracht van de Heilige Geest, zodat niet alleen tieners, maar ook wij, vol vuur het Evangelie uitdragen en zo het vuur brandend houden.

Hartelijk dank voor uw gebed!