

Nieuws uit Namibië

Willem-Henri en Ditteke den Hartog



9E JAARGANG / NR. 1

Beste lezer,

“Dit is echt heel goed voor ons”, zei Salomon. “Als ik vroeg waarover de preek ging, dan konden ze dat niet vertellen”. Salomon komt vanwege zijn werk maar af en toe naar de diensten die we eens per maand voor de Bushmen / San (ze noemen zichzelf Bushmen) organiseren. De diensten worden gehouden bij een lodge, die zich ten doel heeft gesteld de Bushmen op een hoger plan te brengen.



Wij hadden zelf ook al het vermoeden dat een gewone preek niet effectief was. Een deel van de Bushmen is ongeletterd. Hun traditie kenmerkt zich door orale communicatie, waarbij verhalen een belangrijke rol spelen.

Dankzij een collega van de GZB kwamen we op het spoor van de methode *Simply the Story*.

Hierbij vertel je (bijna) letterlijk een verhaal uit de Bijbel, wat je je van te voren eigen hebt gemaakt.

Wij hebben het verhaal over de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren eerst drie keer achter elkaar verteld. Daarna vertelden de luisteraars het verhaal na aan hun buurman of buurvrouw. Vervolgens vertelden wij het verhaal opnieuw, en tenslotte moesten twee aanwezigen het verhaal voor de groep navertellen. Op deze manier horen ze het verhaal 8 keer.

Voor sommigen was het iets teveel gevraagd om voor een groep een verhaal te vertellen. Maar het was voor ons bijzonder hoeveel degenen die wél durfden, konden navertellen van het bijbelgedeelte.

Tenslotte bediscussieerden we de inhoud aan de hand van vragen, en vroegen we naar de boodschap voor ons vandaag. “Bij elkaar komen en de boodschap doorgeven”. Een prima antwoord natuurlijk. De deelnemers kregen de opdracht om het verhaal verder te vertellen aan anderen.



Ons adres:
P.O. Box 9378
Eros, Windhoek
Namibia

Telefoon:
+264814053022
+264811487240

E-mail:
willemhdenhartog
@gmail.com;
dittekedenhartog
@gmail.com;



COLOFON

Ditteke en Willem-Henri den Hartog zijn in september 2008 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente van IJsselstein uitgezonden naar Namibië. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken voor het werkersfonds van Willem-Henri en Ditteke of voor andere onderdelen van het wereldomvattende werk waarbij de GZB betrokken is. Het IBAN-nummer is NL91 INGB 0690 7624 45. We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun, zodat het werk kan voortgaan en zelfs kan groeien. Voor afmeldingen voor deze nieuwsbrief, adreswijzigingen en overige informatie: info@gzb.nl

Een bijkomend voordeel van deze methode vonden we de toegenomen interactie tijdens de dienst. Hierdoor leren wij hen ook beter kennen en kan er wederzijds een sterkere band ontstaan.

Bisschop of onderwijsdirecteur NETS?

Ds. Katenda is een predikant in de Anglicaanse kerk. Hij wordt als gerespecteerd kerkleider in Namibië regelmatig door de media naar zijn mening gevraagd. Ds.



Katenda was eind vorig jaar in de race om bisschop te worden. Hoewel hij de meerderheid van het kerkvolk achter zich kreeg, haalde hij geen tweederde meerderheid bij de voorgangers, waarschijnlijk omdat hij nog erg jong is en voor sommigen te evangelicaal.

Dankpunten:

- De nieuwe onderwijsdirecteur en bibliothecaris (vrijwilliger) bij NETS.

Maar God had ook blijkbaar een ander plan in gedachten. Naast het feit dat ds. Katenda een overtuigd volgeling van Jezus is, is hij ook academisch sterk. Hij behaalde een Master of Theology van een seminarie in de Verenigde Staten. Daarnaast heeft hij, dankzij zijn voormalige functie bij het kerkelijk bureau van de Anglicaanse kerk, veel ervaring in de vorming van theologiestudenten evenals uitstekende administratieve vaardigheden. Begin mei is hij bij NETS gestart als onderwijsdirecteur.

Pastor Gaingob

In het verleden schreven we over pastor Eliah Gaingob: Van een liefhebber van de fles werd hij een vriend van Jezus. Vorig jaar studeerde hij af bij NETS. Ook vond hij via Imago Dei een donator die voor hem zijn kindertehuis uitbreidde. Een lokale aannemer bouwde een prachtig multipurpose centrum, die toch niet zo erg uit de toon valt in een krottenwijk. Zie foto.

Hartelijke groeten,

Ditteke en Willem-Henri

Graag uw gebed voor:

-Ontwikkeling van een nieuw businessmodel bij NETS
-Meer (plaatselijke) donoren voor NETS en Imago Dei



De allerarmsten

In de afgelopen 7 jaar hebben we Namibië enorm zien ontwikkelen. Het aantal vierkante meters aan winkeloppervlakte in Windhoek is verdubbeld. Er zijn blijkbaar voldoende klanten. Helaas trekt de aantrekkende economie ook veel 'gelukzoekers' aan. Mensen die zonder enige opleiding van het platteland naar de stad trekken om snel 'rijk' te worden. Echter, om bijv. in een van de winkels te werken moet je behoorlijk Engels kunnen spreken. Imago Dei ondersteunt projecten die deze 'nieuw ingekomen' hoop bieden. Via het project Women at Work krijgen ongeschoolde dames van het platteland de mogelijkheid het vak van interieurverzorgster, koffiejuffrouw e.d. te leren.

