

OverSea

Sijmen & Annelies
Daniel, Benj en Marie

in Thailand



Nieuwsbrief oktober 2017

Beste lezer,

Terwijl in Nederland het herfstweer is begonnen, hopen wij op het einde van het regenseizoen. De rivieren staan hoog, regelmatig lopen rijstvelden onder water en een aantal huizen in Manchakhirie heeft ook weer genoeg onder water gestaan. En daarnaast zien de rijstboeren uit naar een laatste goede groei van de rijstaren, voordat deze begin november wordt geoogst.

Gemeente in Manchakhirie

Nu hebben de rijstboeren het nog rustig en daarmee ook de meeste gemeenteleden. Genoeg tijd om erop uit te gaan, tussen het controleren van de waterstand op het rijstveld door. In september heeft de gemeente in Manchakhirie een medische kliniek georganiseerd. Wij hebben dit al vaker georganiseerd, maar nu hadden de gemeenteleden de meeste zorg van de organisatie op zich genomen. Vanuit Bangkok (en Amerika) kwam een team van doktors, tandarts en verpleegkundigen om zorg te leveren waar nodig. Daarnaast werd ook kort verteld over de Here Jezus. Daar waar interesse was, zijn de gemeenteleden achteraf langs geweest. We waren dankbaar voor het welkom dat we kregen in dit dorp, want dit is één van de dorpen waar we hopen en bidden dat een nieuwe groep ontstaat.

De vrouw Nie, een bekende van zuster Djoem, woont in dit dorp. In augustus gaf ze aan gedoopt te willen worden, maar na verder dooponderwijs, vond ze het christelijk geloof toch een te radicale stap. Toch komt ze er niet los van en blijft ze contact onderhouden met zuster Djoem met vragen over de Here Jezus. Bidden jullie mee voor geloof voor Nie en anderen in het dorp



Strategisch denken

In september waren we aanwezig bij een bijeenkomst van OMF. Tijdens deze 5-daagse bijeenkomst werd nagedacht over de toekomst van zending (wat zijn trends waar we rekening mee moeten houden?). Het was een zinvolle bijeenkomst, maar één opmerking is me bijgebleven met betrekking tot strategisch denken in het kerkplantingswerk. Ook nu ik weer opschrijf dat we hopen en bidden dat we een nieuwe groep kunnen starten in dit ene dorp. Tijdens één sessie verscheen op het scherm: 'We moeten ongelovigen niet zien als objecten van bekering, maar als medereizigers op deze wereld.' Onze plannen zijn ambitieus en we gunnen iedereen zó een leven met de Here God, maar het gaat niet om aantallen en 'de allerbeste manier'. Niet alleen wij, maar iedereen die we tegenkomen heeft een verhaal en daar wil de Here Jezus bij aansluiten én kan Hij ook aan-

sluiten, want Hij kent de harten van mensen. Op de plekken waar we mogelijkheden hebben om over de Here Jezus te vertellen, is ons gebed dat de Here God zichtbaar wordt als een God die hoort en redt – wat het leven ook gebracht heeft, brengt en zal brengen.

Afgelopen week werden gemeenteleden geïnterviewd over hun leven met de Here God. Eén van de vragen ging over de middelen die zij gebruiken bij evangelisatie. Het antwoord van zuster Niam was: 'de Bijbel. Ik luister naar de verhalen van de mensen, wat ze meemaken en waar ze mee bezig zijn en dan probeer ik een bijpassend Bijbelverhaal op te zoeken'. We danken God voor haar luisterend oor en liefde voor de Here Jezus.

Isaan team

In augustus zijn onze collega's David en Grea van der Lee naar Nederland verhuisd. Zij hebben een kleine gemeente in ons team achtergelaten. We zijn dankbaar dat de gemeente blijft samenkomen. Dit is nu de 3e gemeente binnen ons team die vrijwel zelfstandig functioneert. Een aantal andere gemeenten wordt steeds zelfstandiger, waaronder de gemeente in Manchakhirie. Andere collega's hebben nog geen vaste groep gelovigen of nog geen leiders in de gemeente. Op deze plekken wordt het gemeente-zijn verder vormgegeven en gezocht naar christenen en geïnteresseerden om een leven met de Here Jezus te introduceren.

De afgelopen periode zijn de leiders van de verschillende kerken officieel gestart met het opzetten van een regionaal kerkverband. Het is bemoedigend om te zien dat dit opbouwende bijeenkomsten zijn geweest. Wel is dit voor veel van de leiders een nieuwe stap waar iedereen ook weer zijn weg in moet vinden. Bidden jullie mee voor Gods leiding hierin?

Op dit moment kijken de meeste gemeenten uit naar het jaarlijkse regionale kerkkamp. Van 20-22 oktober komen we bij elkaar om over het thema 'Wonderlijke Liefde' na te denken.

We zijn ook dankbaar dat het Isaanteam zich de komende tijd verder uitbreidt. Op dit moment studeren er twee gezinnen en een jonge vrouw de Thaise taal en hopen in 2018 naar Isaan te komen. Bidden jullie mee dat we met elkaar geschikte plekken om te wonen en te werken vinden?

Gebed voor Isaan

Er zijn nog vele Isaners die nog niet of nauwelijks met het goede nieuws van de Here Jezus in aanraking zijn geweest. Daarnaast merken we ook veel tegenstand en desinteresse. We zijn daarom blij dat een aantal zendingen een gebedsboekje heeft geschreven voor Isaan. In 30 dagen worden verschillende aspecten van het Isaanse leven weergegeven met daar aangekoppeld gebedspunten. Naast het Engels en het Thai is het boekje inmiddels ook in het Nederlands verkrijgbaar. Neem gerust contact met ons op als je interesse hebt en mee wilt bidden voor Isaan.

OverSea

We zijn dankbaar dat het goed gaat met ons en de kinderen. Het afgelopen jaar zijn verschillende Nederlandse gezinnen uit ons team vertrokken, die rond dezelfde periode als wij in Isaan kwamen. We merken dat vooral Daniel en Benj het lastig vinden dat hun vrienden weg zijn, ook nu er wat vriendjes uit de buurt verhuisd zijn. Gelukkig zijn er nog andere (Nederlandse) gezinnen binnen ons team en ontmoeten we die regelmatig. Daarnaast is er in Manchakhirie een kunstvoetbalveldje geopend, waar we Daniel en Benj wekelijks mee naar toe nemen en ze zo weer nieuwe vaardigheden en vrienden opdoen!

Marie groeit en bloeit goed. Als we thuiskomen na een dag school wil ze graag met Preew haar vriendinnetje spelen – ze delen samen hun liefde voor dieren en poppen.

Inmiddels is (meester) Leander bij ons gearriveerd en ook al vrijwel direct aan de slag gegaan. We zijn dankbaar voor zijn komst en goede eerste dagen met elkaar.

Hartelijke groet en Gods zegen,

Sijmen en Annelies

en een high five van Daniel, Benj en Marie

