

Dit is de nieuwsbrief van Sijmen, Annelies, Daniel, Benj en Marie den Hartog. Hier lees je de laatste nieuwtjes over ons werk en leven in Isaan, Thailand.

Digitaal te lezen via: <http://eepurl.com/bPOPxT>



Nieuwsbrief februari 2016

Beste Nieuwsbrieflezer,

We wonen ruim 5 jaar in Manchakhirie. Leren we dan nog nieuwe mensen kennen? Of kennen we iedereen wel zo'n beetje in 't dorp? De kerk is een aantal keer verhuisd en wijzelf twee keer, dus we zijn redelijk bekend in de meeste wijken. Maar toch, gezichten worden aardig bekend, maar echt kennen?

En ja, als gemeentestichters denken we niet alleen aan ons eigen dorp, maar aan het hele district. Nu we niet alleen als gemeentestichters werken, maar ook het team leiden, kunnen we niet meer zoveel op pad om nieuwe mensen zelf op te zoeken. Maar het is een zegen dat God mensen op ons pad brengt. Zo hebben we de afgelopen weken een aantal mensen beter leren kennen. Zo komt er een bankmedewerkster regelmatig eind van de middag langs om Marie even gedag te zeggen zonder of mét hond – dit laatste tot vreugde van de jongens. Ze woont vlakbij ons in de buurt, maar we kenden haar nog niet. Sinds de kerstperiode hebben we een nieuwe huishoudhulp, die samen met een andere buurvrouw komt. En na schooltijd hebben we regelmatig twee tieners over de vloer, die juf Corine (de juf van Daniel eind 2015) heeft leren kennen. We genieten van bestaande en nieuwe contacten en bidden dat niet alleen wij elkaar verder leren kennen, maar dat we ook samen Jezus kennen! Bidden jullie mee voor interesse in de Here Jezus bij deze mensen?



Gemeente

We danken God voor de gemeenteleden die Jezus hebben leren kennen en dag-in-dag-uit met Hem leven!

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over twee nieuwe gezinnen die zich toegevoegd hebben. Sindsdien hebben we met kerst kleinschalige evangelisatieacties gehouden bij de gemeenteleden thuis. Ook horen we hoe de gemeenteleden getuigen van hun geloof naar familieleden en burens. Maar we merken wel dat het tijd kost voordat mensen tot geloof komen, nadat ze voor het eerst over het christelijk geloof hebben gehoord. Het christelijk geloof, een relatie met God hebben, staat haaks op het Boeddhistische geloof waarin hier in Thailand animisme (geestenverering) een grote rol speelt.

Op maandag en dinsdag heeft Sijmen Bijbelstudie bij gemeenteleden thuis. Hier zijn regelmatig mensen bij die mee komen luisteren. Daarvoor of daarna bezoeken ze meestal mensen die ergens een keer interesse hebben getoond. Bidden jullie mee dat Gods gemeente in Manchakhirie zal groeien in aantal, waaronder mensen met leiderschapscapaciteiten? We merken dat de ouderling van de gemeente in krachten afneemt door de ziekte Parkinson. We bidden voor zijn gezondheid, maar ook voor nieuwe mannelijke gemeenteleden die de gemeente kunnen leiden.



IJV Team

Een hoogtepunt afgelopen tijd was de retreat met het Isaan Joint Venture Team. Met 40 volwassenen en 30 kinderen hebben we drie dagen opgetrokken. De meeste zendelingen wonen op zichzelf in een district, dus om met elkaar te zijn is gaaf!

Het IJV-team bestaat uit zendelingen van de OMF/GZB en twee andere zendingsorganisaties. Daarnaast waren een aantal mensen aanwezig, die interesse hebben om zich ook met hun organisatie bij de IJV te voegen. We bidden dat daarvoor de juiste beslissingen worden genomen de komende tijd en we elkaar én Gods koninkrijk tot zegen zijn.

Een onderdeel van de retreat was de getuigenis van collega's over hoe God aan het werk is. Mooie verhalen over mensen die gedoopt zijn, nieuwe bijbelstudiegroepen, nieuwe mogelijkheden om over Jezus te vertellen. En ook de minder rooskleurige ervaringen over jonge gelovigen die afhaken, kerken waar het leiderschap niet overgedragen kan worden, strubbelingen in de kerken. 't Is goed om met elkaar God te danken, elkaar te steunen, met elkaar te bidden en van elkaar te leren. In ons team zitten niet alleen kerkplanters. Christina Sutter, een Zwitserse collega, heeft 'Fountain Ministry' opgezet. Met een aantal Thaise vrouwen wordt hulp geboden aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Onze Filipijnse collega's starten op dit moment een studentencentrum om studenten te bereiken met het evangelie. Mark en Anne-Marie Bak zetten zich in voor kinderwerk binnen ons team en de wijdere kerk in Isaan.

Met deze veelzijdigheid aan nationaliteiten en activiteiten wordt ons werk nooit saai en proeven we af en toe een beetje hemel op aarde. Dat smaakt naar meer :-). Bidden jullie mee voor ons team en meer zendelingen om Isaan te bereiken?

District-adoptie

De afgelopen maanden heeft **Sijmen voorwerk gedaan om het project 'district-adoptie' te starten.**

De bedoeling van deze adoptie is dat gemeenten in Isaan een district adopteren waar nog geen kerk is. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden: gebed, onderzoek (naar mogelijke christenen), evangelisatie-acties, starten van een bijbelstudiegroep en/of waar de ingang er is, een gemeente starten. In Isaan zijn nog ruim 90 districten (zo'n dorpen) zonder kerk. We zouden op zendelingen kunnen wachten, maar we hopen en bidden dat de bestaande lokale gemeenten hiervoor enthousiast raken – én vooral met elkaar. In ons eentje is het een grote berg. Elkaar ondersteunend verlicht dat mogelijk het harde werken!

Afgelopen najaar heeft **Sijmen** een Thaise voorganger ontmoet, die enthousiast raakte van dit adoptie-plan. Samen met deze voorganger zijn ze een werkgroep gestart om dit district-adoptieplan bij de Isaanse gemeenten te brengen. In mei staat er een bijeenkomst gepland, waarbij we hopen dat er 100 kerkleiders aanwezig zijn om over dit plan te horen. Bidden jullie mee voor deze 100 kerkleiders?

Thuisfrontcommissie SeA:

t.a.v. Jessica Kiefté

Fortuinstraat 9

2611 LW Delft

tfc-oversea@hotmail.com

Rekening: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB

Onder vermelding van: code 00063 TFC-
bijdrage **Sijmen en Annelies den Hartog**

Ons adres:

Sijmen en Annelies den Hartog

451 Mu 3 t. Kutkhauw

a. Manchakhirie

c. Khon Kaen 40160

Thailand

seadenhartog@hotmail.com



Gezin

De nieuwe contacten waarin we aan het begin van deze nieuwsbrief schreven zijn vooral ook leuk, omdat Annelies door het lesgeven en zorg voor de kinderen wat meer aan huis gebonden is. Het was een gebedspunt van Annelies dat ze door het lesgeven niet in een klein wereldje terecht zou komen met onze leuke kinderen, maar met meerdere (leuke) mensen. En God heeft dat gegeven.

Annelies geniet ervan om in en rond het huis zo iets van God te kunnen delen. De kinderen groeien en bloeien goed. Na schooltijd loopt Benj meestal naar de kippenren om de 'kippen te verzorgen' – hij heeft er al een paar tam gekregen. Marie eet nu niet meer uit de zandbak, maar speelt erin. En Daniel begint spelletjes leuk te vinden. We spelen regelmatig 'Stratego' of 'Yatzee' en leren ze ook aan zijn vriendjes.

Dit was weer een kleine greep uit ons leven. **Hartelijk dank voor jullie trouwe steun, door gebed, financiën, een kaart of mail!** We vinden het altijd leuk om te weten hoe het met jou, jullie gaat - laat het ons weten!

Hartelijke groet en Gods zegen in alles,

Sijmen en Annelies

Daniel, Benj en Marie