

Beste Nieuwsbrieflezer,

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over een mogelijk huis om eind mei naartoe te verhuizen. We zijn God dankbaar dat we deze nieuwsbrief kunnen verzenden vanuit dat nieuwe huis! Eind mei zijn we inderdaad verhuisd naar Udon Thani met prettige hulp van Thaise bekenden en zendingen. We wonen nu aan de rand van de stad in een dorpje – uitzicht op de rijstvelden, burendichtbij, maar de voordelen van de stad in de buurt.



We konden eind mei nog geen afscheid nemen van de kerk in Manchakhirie, want bijeenkomsten werden toen nog niet gehouden. Inmiddels kunnen kleine groepen weer bij elkaar komen en zijn we afgelopen zondag 21 juni terug gegaan om het leiderschap van de kerk officieel over te dragen in Thaise handen. We zijn dankbaar voor zuster Niam en zuster Djoem, die de kerk leiden. Samen met de voorzitter van het regionale kerkverband, broeder Peter, hebben we voor hen gebeden. Ook de gemeente van broeder Peter was er, wat het een feestelijke dienst maakte. Terwijl wij 's middags weer terug naar ons huis in Udon reden, waren we dankbaar voor Gods werk - Zijn kerk, die is ontstaan met levendige gelovigen. Dat de kerk en gemeenteleden niet op zichzelf staan, maar onderdeel van het kerkverband zijn, is fijn om te zien en maakt het minder kwetsbaar.



Dat kwam mooi tot uitdrukking de laatste tijd, want zuster Djoem en zuster Niam zijn de afgelopen tijd op pad geweest met onze Zwitserse collega Christina. Christina werkt voor Fountain ministry, die vrouwen in nood en ongewenste zwangerschap helpt. Tijdens de Corona-crisis heeft Fountain ministry geadverteerd op Facebook om melk uit te delen aan jonge kinderen. Deze actie kreeg enorm respons in de regio. Christina heeft de handen ineengeslagen met de plaatselijke kerken en zo kwam ze ook in Manchakhirie terecht. Samen met zuster Djoem en zuster Niam is ze een paar dagen onderweg geweest om melk uit te delen en het evangelie te delen. Daar waar interesse is voor het evangelie gaan zuster Niam en zuster Djoem terug, daar waar meer hulp nodig is voor moeder en kinderen neemt Christina het op. Een gezegende samenwerking!



Het werk in en voor de gemeente in Manchakhirie kunnen we nu achter ons laten, al zullen we af en toe op een zondag terug gaan om de dienst bij te wonen en een luisterend oor te bieden.

De komende maanden gaan we ons oriënteren op de stad en omgeving van Udon Thani. Dit doen we heel direct met onze collega's Ab en Clarine Mol, die voor hetzelfde werk en de internationale school naar Udon zijn verhuisd. Ook zullen we in contact zijn en samenwerken met onze regionale leiders, Rina en Pui Renthlei, die ook in de stad wonen.

De eerste weken in Udon zijn we samen met hen en een Thaise gelovige, zuster Tie en haar kinderen, bij elkaar gekomen op zondag. Bijzonder mooi was dat de moeder van zuster Tie tijdens één van deze diensten gedoopt is in het meer achter ons dorp! De moeder was onder de indruk van het veranderde leven van haar dochter en zoon door de Here Jezus en wil Hem ook volgen.



Nu een aantal weken verder zijn we aan het ontdekken of zuster Tie zich aansluit bij een bestaande kerk in de stad. Ook wij gaan ons oriënteren op de verschillende kerken, voorgangers ontmoeten, ontdekken waar nog onbereikte dorpen en districten zijn en waar mogelijk samenwerking met kerken mogelijk is. We bidden voor Gods leiding en wijsheid!

Voor Daniel, Benj en Marie zit het thuisonderwijs zit erop, al zullen ze nog wat Nederlandse les krijgen. Begin augustus gaat de internationale school open, waar ze alle drie naar uitzien. De verhuizing bracht de nodige emoties met zich mee. Vooral Daniel en Benj hadden een mooie vriendengroep in Manchakhirie. Met elkaar kijken we terug op de mooie tijd, laten we tranen en maken weer nieuwe vrienden en maken weer een thuis in Udon Thani. We danken God voor een aantal jongens die nu ons huis in Udon weten te vinden en daarnaast is het ook gezellig spelen met de kinderen van de familie Mol. We hebben ook de parken in de stad ontdekt en zijn daar op de fiets en met het skateboard te vinden. Nu in de zomerperiode gaan we op vakantie om daarna weer verder aan de slag te gaan. We danken en bidden voor Gods aanwezigheid, Zijn kracht en Zijn vrede.



Dit bidden we ook voor jullie, want we zijn ons ervan bewust dat de Corona-tijd voor een aantal van jullie gevolgen heeft. We zijn met jullie verbonden in gebed en mail ons gerust hoe het met jullie gaat en waar we voor kunnen bidden!

Een hartelijke groet en Zijn zegen,

Sijmen en Annelies
Daniel, Benj en Marie