



## OVERSEA – OVER ONS LEVEN EN GODS WERK IN THAILAND

Nieuwsbrief

Beste Nieuwsbrieflezer,

juni 2021

Eind mei woonden we een jaar in de stad Udon Thani. We danken God voor Zijn aanwezigheid en leiding. De kinderen hebben een goed eerste jaar op de internationale school gehad. We voelen ons thuis in en om ons huis, in het dorp waar we wonen en de stad vlakbij. We zijn dankbaar voor goede samenwerkingen met collega's dichtbij. We zijn de Heer ook dankbaar voor de lokale kerk waarmee we kunnen samenwerken. We danken God dat we mensen tot Hem zagen keren. We danken God hoe Hij Zijn Koninkrijk verder uitbreid en tegelijkertijd zo betrokken is bij elk individueel leven.



Zo hebben we afgelopen maanden Boo (Bamboo) ontmoet. Zij kwam via een gemeentelid op eens elke zondag naar de kerk. Boo is 10 jaar geleden tot geloof gekomen, toen ze in Amerika was om een jaar Engels te leren. Na haar jaar in Amerika heeft ze niet zoveel mogelijkheden gehad en genomen om verder te groeien in haar geloof. Ze heeft de afgelopen 10 jaar in veel verschillende landen gewoond, zelfs 3 maanden in Utrecht! Door Corona kwam ze weer in Thailand, in Udon Thani, bij haar ouders terecht. Ze ontmoette een gemeentelid en kwam vervolgens wekelijks naar de kerk. Inmiddels doet Annelies, samen met deze twee vrouwen ook wekelijks Bijbelstudie. Een gezellige en gezegende tijd. Lerend over Abraham werden we aangeraakt dat wij gezegend worden door God om daarna weer tot zegen te zijn voor anderen. Boo kijkt uit naar wie God op haar pad zal brengen!

Sinds onze nieuwsbrief in maart is ook in Thailand een derde golf van het Coronavirus gestart. Hierdoor konden onze evangelisatie-activiteiten niet meer doorgaan, Annelies gaat niet meer naar de Fitness en de internationale school startte met online lessen. De Bijbelstudies waar Sijmen bij betrokken is, konden meestal doorgaan. Daar waar we al bekend waren, was vertrouwen. Voor de nieuwe plekken bidden we en wachten af tot maatregelen afnemen.



Bij de 2 bijbelstudiegroepen waar Sijmen bij betrokken is, zien we zowel groei als ook terugval naar oude (niet vruchtbare) gewoonten. Bid voor groei naar God toe voor deze mensen. Mooi om te zien, is dat verschillende mensen over de Here God hebben verteld aan familieleden. Door Corona konden we deze nieuwe mensen en dorpen nog niet bezoeken. Het is een mooi vooruitzicht dat we in de toekomst weer op pad kunnen gaan. Bid mee dat Gods Geest door (onze) beperkingen heen werkt.

In de gemeente helpen we mee om de gelovigen te helpen om het evangelie te delen en Bijbelstudies te leiden. De gemeenteleden die we zo'n half jaar geleden hebben getraind, zien we nu vol zelfvertrouwen de aandacht van de groep vasthouden, terwijl ze het evangelie duidelijk uitleggen. Het is mooi om met elkaar op pad te gaan en het geleerde in praktijk te brengen.

In de maand april hebben we een echtpaar uit de kerk ontmoet. Zij waren betrokken bij een kerkopbouw van een andere zendeling, maar nu weer terug in de kerk. Zij willen graag een groep starten in hun dorp, 30 minuten buiten de stad. Een aantal mensen uit dit dorp tonen interesse in het evangelie. Dit echtpaar wist niet zo goed hoe ze deze groep konden opstarten. De voorganger van de kerk gaf Sijmen ruimte om dit echtpaar op weg te helpen. Zij leiden deze groep nu zelf, waarbij een aantal gemeenteleden en Sijmen om de week aanwezig zijn voor ondersteuning. We danken God dat we hier op de achtergrond kunnen aanmoedigen en richting geven, maar een groep zien ontstaan, die direct geleid wordt door Thaise christenen.

Het is ook mooi om te zien dat onze directe collega's, Ab en Clarine Mol, mogelijkheden hebben in samenwerking met weer een andere kerk en in hun buurt - evangeliseren en hulp bieden bij het starten van een nieuwe groep buiten de stad.

Onze kinderen hebben 2 maanden online onderwijs gevolgd. De school heeft een goed online programma. Op één van de dagen stond Marie achter haar laptop gymoefeningen te doen live met haar klas, Benj was voor handvaardigheid aan het weven, live met zijn klas en Daniel zat met een vriend huiswerk te maken. Mooi om te zien! Nu zijn we dankbaar dat de kinderen de laatste 2 weken van het schooljaar naar school konden gaan en klasgenoten en leerkrachten weer konden zien.



In juli hopen we met elkaar naar het Thaise strand te gaan voor vakantie om daarna het werk weer verder op te pakken.

Blijf bidden dat de Covid-19-situatie in Thailand goed onder controle komt en degenen die mensen verliezen aan dit virus getroost worden.

We sluiten deze brief af met de belofte uit Zacharia 14:9: De Heer zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de Enige zijn en Zijn Naam de enige.' Te midden van het wel en wee in de wereld en ons leven bidden we dat we God zien zoals Hij is en Hem naleven.

Verbonden in Hem - Gods zegen op de plek waar jullie zijn - laat ons gerust weten hoe het met jullie gaat!

Een hartelijke groet,

Sijmen en Annelies

Daniel, Benj en Marie