



Beste lezer,

In deze brief brengen we u op de hoogte van een grote verandering die op handen is. Maar eerst het verhaal van een "passion killer".

Domineesdochter

In 1969 zag Mavis het levenslicht in Windhoek. Ze had een vrij zorgeloze jeugd als dochter van een baptistendominee. Na het afronden van de middelbare school vond ze werk in een kledingwinkel. Later kwam ze te werken als een administratieve kracht in de gezondheidszorg. In die tijd kreeg ze verkering met Darell Adams. Hij was een opticien. "Darell was een gescheiden man, had een zucht naar drank en tijdens onze verkering verloor hij ook nog eens zijn werk Maar toch zie ik achteraf de hand van de Heere hierin". De jeugd van Darell was minder warm als die van Mavis: "Zijn moeder was Jehova getuige, maar zelf deed hij nergens aan. Darell had een enorm trauma. Als 13 jarige was hij met zijn broertje gaan joy-rijden. Ze hadden een auto gestolen. Een eindje buiten Windhoek crashte het broertje de auto waarbij hij om het leven kwam. Darell's moeder gaf Darell de schuld van dit alles en zei dat ze hem nooit zou vergeven. Darell had een enorm litteken op zijn ziel. Als gevolg hiervan ging hij aan de drank. "We wilden trouwen maar ik wilde geen alcoholist trouwen.

Hij beloofde dat, als we zouden trouwen, hij nooit meer zou drinken.

Van kwaad tot erger

Maar eenmaal getrouwd dronk Darell alles waar maar alcohol in zat. Gelukkig vond hij een baan als opticien in het Noorden van Namibië. Mavis vond een baan bij de OK Supermarkt. "Ik ging naar de kerk, maar ons huwelijk was een hel" zegt Mavis. "Door de drank werd Darell agressief naar mij toe. Soms ging hij 's ochtends dronken met de auto naar zijn werk toe. En ik maar bidden of hij geen ongeluk zou krijgen." Op een gegeven moment reed hij bijna met het hele gezin onder een truck. In paniek belde Mavis haar schoonmoeder op en deelde haar schrik. Ze reageerde: 'het enige dat ik Darell kan toewensen is een koud graf'. Haar woorden kwamen een week later helaas uit. "Darell was erg agressief naar me. Ik voelde me zo bedreigd dat ik met een mes het huis uitvluchtte. Ik rende naar de garage en stapte in de auto." Maar zonder sleutel kwam ze niet ver. "Ik ging de auto uit en kwam Darell tegen. In het handgemeen wat volgde, prikte ik hem met het mes in zijn nek. Hij bloedde als een rund. Ik bracht hem met de auto naar het ziekenhuis. In de auto vroeg Darell 'kan je me vergeven'. Ik zei ja en ik vroeg dezelfde vraag aan hem. Hij vergaf me ook. We waren verzoend.



Ons adres:
P.O. Box 9378
Eros, Windhoek
Namibia

Telefoon:
+264814053022
+264811487240

E-mail:
willemhdenhartog
@gmail.com;
dittekedenhartog
@gmail.com;



Mavis Adams

COLOFON

Ditteke en Willem-Henri den Hartog zijn in september 2008 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente van IJsselstein uitgezonden naar Namibië. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief. Hartelijk dank

voor uw meelevens en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken voor het werkersfonds van Willem-Henri en Ditteke of voor andere onderdelen van het wereldomvattende werk waarbij de GZB betrokken is. Het IBAN-nummer is NL91 INGB 0690 7624 45. We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun, zodat het werk kan voortgaan en zelfs kan groeien. Voor afmeldingen voor deze nieuwsbrief, adreswijzigingen en overige

Ik hoorde een geraas van vleugels in de auto zonder dat er iemand anders was. Darell zei ook 'Dit is mijn vrouw Mavis Adams.' Achteraf zie ik dat engelen hem kwamen halen en dat hij tegen deze hemelwezens sprak. Op de operatietafel in het ziekenhuis werd hij doodverklaard. De toegesnelde politie arresteerde me."

Gevangenis

Mavis belandde voor 8 jaar in de Oluno gevangenis in het Noorden van Namibië. Daar was ds. David Greeff, een docent van NETS bezig met het onderwijzen van de NETS afstandscursus. David kon via de GZB diverse beurzen voor gevangenen beschikbaar stellen. Mavis schreef zich in voor de cursus. "Ds. Greeff had op een gegeven moment een les over het verbond", herinnert Mavis zich. "Die les veranderde mijn leven. Ik leerde dat God met mij in een verbondsrelatie wil treden. Ik vernieuwde mijn verbond met God. Ik voelde me een kind van de allerhoogste God. Ik kreeg vrede van God over alles wat er gebeurd was."

In de gevangenis maakte Mavis de NETS cursus af en in oktober 2009

ontving ze uit handen van Willem-Henri haar diploma. Ondertussen hoopte Mavis dat ze vrij zou komen. Helaas was haar dossier zoek. Mavis moeder kaartte deze vermissing aan bij de vrouw van de minister van gevangenen die ze 'toevallig' tegen kwam in de winkel waar ze werkte. De minister vond eigenhandig het dossier terug. Mavis: "Op een maandagmorgen voelde ik dat ik vrij zou komen. Ma belde me diezelfde morgen op:

De minister had haar opgebeld met de mededeling dat ik gratie kreeg."

Nadat Mavis vrij was, volgde ze een cursus om kleuterjuffrouw te worden bij Amos Meercat Schools. Ze ging verder in deze 'professie' en begon haar eigen kleuterschool. Mavis' talent bleef niet onopgemerkt. Amos Namibië vroeg haar om regiomanager van Amos in het Noorden te worden. "In januari 2016 leerde God me dat ik terug naar Windhoek moest gaan", vertelt Mavis. "Ik belde met de directeur. Ze zei dat ze een andere baan had en vroeg of ik haar wilde opvolgen. Nu ben ik verantwoordelijk voor alle Amos kleuterscholen in Namibië. God is goed voor me. Door de NETS cursus heb ik geleerd dat ik bijzonder ben ik Zijn ogen. Ik geef Hem alle eer."

Hartelijke groeten,
Ditteke en Willem-Henri



De Minister van Hoger onderwijs die het NCHE certificaat van registratie aan Willem-Henri overhandigd. NETS is een van de eerste particuliere onderwijs instituten die deze overheidserkenning krijgt.

Verhuizing

We zijn deze maand acht jaar in Namibië. We hebben het heel goed gehad in Namibië. We hebben met plezier gewerkt bij NETS en Imago Dei. We mochten ons gedragen weten door de Heere God, ons werk mocht vrucht dragen en we hebben veel geleerd. We zijn dan ook dankbaar dat we onze kennis en ervaring mogen gebruiken in een land in de buurt. In januari hopen we te verhuizen naar Malawi. De GZB heeft Willem-Henri benoemd als regio coördinator voor Zuidelijk Afrika. Daarnaast zal hij deeltijds betrokken zijn bij theologisch onderwijs. Ditteke hoopt weer passend werk te vinden in Malawi.

In de nieuwe rol zal Willem-Henri verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de relaties met de GZB partners en begeleiding van de uitgezonden werkers in Malawi, Mozambique, Zimbabwe en Namibië. De komende maanden hoopt Willem-Henri ds. Lukas Katenda in te werken als de nieuwe acting-principal van NETS. Ditteke is ook al langzaam maar zeker bezig haar werk over te dragen. Daarnaast zullen we druk zijn met het inpakken van onze spullen en het afscheid nemen van onze studenten, kerk, vrienden en collega's.

We zijn dankbaar voor:

- Een record aantal studenten en onderlinge eenheid bij NETS
- Steeds meer erkenning van Imago Dei 's werk.

Graag uw gebed voor:

- Het afronden van ons werk
- De verhuizing naar Malawi
- Het inwerken van ds. Katenda
- Een opvolger voor Ditteke
- De vele reizen die nog wachten.