

# Liefde voor Malawi

Nieuwsbrief 1, december 2014

Hans en Gerrie Kasbergen



## Aankomst in Malawi

Na een voorspoedige lange vlucht zetten we uiteindelijk voet op de rode stoffige grond van Malawi. Je kunt wel gelijk merken waarom het droog en stoffig is. De zon schijnt hoog aan de hemel, geen wolkje te zien en met een stevige wind is het ongeveer 30 graden. Nadat we onze koffers van de bagageband hadden gepakt en in de juiste auto hadden geladen, ging we onze reis verder over land. De hoofdweg is goed begaanbaar. Na een vijf uur lange rit kwamen we tenslotte in het donker in Mzuzu aan.

Helaas, ons huis is nog niet klaar. Er is geen licht en het lekt hier en daar water.

“Dit zullen we eerst oplossen, zolang mogen jullie bij mij slapen”, zegt Diane. Diane is de coördinator van het kleuteronderwijs, met wie Gerrie gaat werken.

In een klein kamertje, met eigen douche en toilet, konden we heerlijk uitrusten van onze lange reis.

We zijn God dankbaar dat Hij ons veilig hier heeft gebracht.

Terwijl ons huis in orde wordt gemaakt, hebben wij tijd om dingen te regelen zoals: telefoon, vervoer enzovoort. Mzuzu is geen grote stad maar toch duurt het even voordat je weet waar je bepaalde dingen kunt vinden.

Ons huis ligt zes kilometer buiten de stad, in een bergachtig

landschap. Het eerste stuk uit Mzuzu is een mooie, gladde, asfaltweg, wel druk met voetgangers, fietstaxi's en auto's. Het laatste stuk in de bergen is een zanderige, hobbelige weg vol kuilen en bulten. Echt oppassen als je daar rijdt met je auto.

In het begin kijken de mensen je vreemd en onwennig aan, maar als je dan zwaait komt er een glimlach op hun gezicht en zwaaien ze terug. De kinderen roepen dan Mazungu (blanken) en blijven lachen en zwaaien. Van die witte mensen zien ze niet veel.

De omgeving is mooi en rustig. In onze tuin groeien mooie bloemen, struiken en een hele grote boom met paarse bloemen. Ook staan er vruchtbomen in de tuin zoals: papaja, mango en avocado.

Doordat er een poosje geen mensen meer in dit huis gewoond hebben is er wel wat onderhoud nodig in de tuin. Werk aan de winkel dus.....

## Wonen in Malawi

In het huis is dit ook merkbaar. Verschillende dieren hebben hun intrek genomen zoals spinnen, kakkerlakken, salamanders en allerlei andere vliegende en kruipende insecten. Na vele schrikreacties en de nodige gillen is het huis inmiddels met bezemen gekeerd. Onze spullen uit Nederland zitten nog steeds op de boot en zijn nog niet gearriveerd, dus even improviseren. De luchtbedjes opgeblazen



(gelukkig hadden we die in onze koffer gestopt), klamboe opgehangen en ons bed is klaar. De meeste Malawianen slapen op de grond. Een koelkast en een gasfornuis aangeschaft, wel handig om te koken en wat dingen koel te houden. De houten stoelen die in het huis stonden hebben we voorzien van kussens. Van de verpakking van de koelkast hebben we een bureau gemaakt. Gordijnen gemaakt en opgehangen en ook alle slingers van de kinderen hangen in het huis, nu ziet het er al gelijk veel gezelliger uit. Bij kleine timmerwerk-plaatsen langs de kant van de weg hebben we een tafel en eetkamerstoelen laten maken. Met wat geleende pannen en potten is het nu goed leven in ons huis. Maar wat zal het heerlijk zijn als de andere spullen uit Nederland komen.

Ook in de omgeving is bekend dat wij hier zijn komen wonen. Daar niet alle mensen in Malawi werk hebben, komen er dagelijks mensen aan de poort met de vraag "Mogen wij bij u komen werken?"

Ze willen van alles doen: bewaker zijn of tuinman of in huis werken. Sommige mensen spreken slecht of geen Engels en komen met een brief aan, geschreven door een ander, dat ze werk willen en betrouwbaar zijn. Op een zondagmiddag komt er een moeder van twee kleine kinderen aan de poort. Ze is weduwe. "Mag ik alstublieft hier komen werken, ik kan wassen, strijken, in de tuin werken, ik kan alles doen. Ik wil mijn kinderen bij mijn familie brengen."

Bij ons op het terrein is familie Kampala komen wonen. Een vader en moeder van zeven kinderen en inmiddels zeven kleinkinderen. Doordat hij hier nu werkt kunnen zijn kinderen naar school en kan hij voor ze zorgen. Kinderen en kleinkinderen wonen ergens anders.



### Vorbereiden op ons werk

Hans heeft inmiddels kennis gemaakt met collega Jimm, met wie hij zal gaan samenwerken. Jimm woont al jaren in Malawi en heeft al vele waterputten gemaakt. Ze bezoeken de werkplaats waar dingen worden voorbereidt. Ook gaan ze bij verschillende waterputten kijken, sommige dichtbij andere ver weg. Als er problemen zijn proberen ze die gelijk op te lossen. Het is erg droog op dit moment, veel putten vallen droog omdat het waterpeil laag is. De mensen verlangen naar regen en bidden ervoor.



Gerrie heeft inmiddels met Diane verschillende kleuterscholen bezocht. Soms zitten de kinderen in een kerkgebouw, waar een aantal stoelen aan de

kant zijn gezet zodat ze plaats hebben om te spelen. Een zak met wat doosjes, lege flessen en wat ander speelgoed wordt omgekeerd, wat matten op de grond gelegd en de kinderen kunnen spelen.

Andere hebben een gebouwtje met heel weinig of geen ramen waar ze spelen. De hoeken in de klas hebben bijna geen speelgoed. Ook de speelplaats is vaak een kale vlakte met hier en daar een boom. In sommige plaatsen was de school gesloten omdat er een



## **Bidden en Danken**

Wilt u/jij danken voor:

1. De kracht en gezondheid die God ons geeft.
2. Het meeleven wat veel mensen doen door middel van gebed, post en mail.
3. Het goede contact met de buren wat erg fijn is.

Wilt u/jij bidden voor:

1. Mensen die geen werk hebben, en daardoor niet weten hoe ze hun gezin moeten onderhouden.
2. Regen, mensen wachten in deze tijd op regen zodat de maïs weer kan gaan groeien.
3. Wijsheid en liefde zodat we steeds weer vol van de Heilige Geest op pad mogen gaan.

## **Contactgegevens**

### *Postadres*

PO Box 112  
Mzuzu  
Malawi

### *Website*

[www.liefdevoormalawi.blogspot.com](http://www.liefdevoormalawi.blogspot.com)

### *Skype*

omehans\_bab

### *E-mailadressen*

[hans.kasbergen@gmail.com](mailto:hans.kasbergen@gmail.com)  
[gerrie.kasbergen@gmail.com](mailto:gerrie.kasbergen@gmail.com)

### *Telefoonnummers*

Hans: +265996030134  
Gerrie: +265996090135

### **Gift overmaken**

NL22 RABO 0187 6853 47 t.n.v.  
diaconie Hervormde Gemeente  
Bergambacht o.v.v. Hans en Gerrie  
Kasbergen

### **Contactgegevens TFC**

[tfchansengerrie@gmail.com](mailto:tfchansengerrie@gmail.com)

begravenis juf moest kunstmest halen voor  
in het dorp  
was of de

haar eigen tuin. Want de regen komt er bijna aan en dan moet de  
maïs gezaaid worden, zonder kunstmest groeit het bijna niet (van  
levensbelang dus).

Bij een andere school was een vrachtwagen langs gekomen, alle  
kinderen waren erachter aan gerend en kwamen niet meer terug.  
De juf ging de deur maar sluiten en ook naar huis. Speelplaatsen  
zijn niet omheind. Nu hebben ze kerstvakantie, drie weken lang.

Kerstfeest wordt niet heel groot en uitbundig gevierd. Aan het  
eind van het jaar hebben veel mensen

honger. Op school is er soms ook geen eten

meer voor de kinderen, er is ook weinig water. Moeilijk feestvieren  
als je honger en dorst hebt.

Toch is de komst van de Heere Jezus voor alle mensen. Gods liefde  
is voor de hele wereld.

**KERSTFEEST VOOR IEDEREEN.**

Wij wensen een ieder goede en gezegende kerstdagen

En Gods zegen in het nieuwe jaar.

*Hans en Gerrie*



Kleurplaat voor de kinderen