

Liefde voor Malawi

Hans en Gerrie Kasbergen

Nieuwsbrief 5, december 2015

'Hoog' bezoek

Bezoeken brengen we veel hier in Malawi, dichtbij maar soms ook ver weg.

Hans bezoekt met zijn groene truck, over smalle hobbelige paadjes, plaatsen waar mensen graag een waterput willen hebben. Hij bekijkt of de grond geschikt is en of de put goed bereikbaar is voor veel mensen. Ook wie er voor deze put kan zorgen, onderhoud geeft, zodat de pomp blijft draaien. Vervolgens geeft hij de getrainde boorders en lassers de opdracht om op die plaats een put te boren en een pomp te plaatsen.

Zo zijn er al vele pompen geplaatst.



Toch blijft het bezoeken belangrijk, want toen we laatst een rondje reden langs een aantal gemaakte waterputten bleek dat er bij sommige putten toch nog wel wat onderhoud of reparatie nodig was om voldoende water voor de mensen te krijgen. Vooral in November, aan het einde van het droge seizoen zijn waterputten erg belangrijk. Het is heel warm en de mensen verlangen naar water en bidden om regen. Inmiddels zijn de eerste regenbuien gevallen en nu maken ze hun grond klaar en starten ze met het zaaien van maïs. In deze periode van honger hopen ze dat God het maïs wil laten groeien zodat er volgend jaar weer voldoende maïs zal zijn.

Op 15 September zijn we weer opa en oma geworden van onze mooie, nieuwe kleindochter Ilse.

Dat is ook wel een bezoek waard. Jammer genoeg niet voor beide. Hans moet het met plaatjes en praatjes op zijn laptop volgen. Ik ben in het vliegtuig gestapt en op Schiphol warm onthaald door onze kinderen en kleinkinderen, zussen en zelfs mijn moeder van 82 was daar, die nog nooit op het vliegveld geweest was.



Ik heb genoten van dat nieuwe kleine wondertje. Lekker geknuffeld, in bad gedaan, trots rond gelopen achter de kinderwagen. Ook heerlijk gespeeld en boekjes gelezen met de andere kleinkinderen. Eerst bleven ze naar me kijken achter de rok van hun moeder, maar na een paar dagen stonden ze bij de buitendeur al te roepen als ik aankwam "oma, oma". Ook was het geweldig om weer face to face bij onze kinderen te zijn. Heerlijk om weer vrienden en familie te ontmoeten. De dagen waren vol bezoekjes. Het was ook heel fijn om weer in onze gemeente God te loven en te prijzen, gewoon in je eigen taal, in je eigen dorp. Het was dan ook wel heel moeilijk om na een maand weer afscheid te nemen.

Na een voorspoedige reis zijn we 'gelukkig' samen in Malawi. God is goed.



Bidden en Danken

Wilt u/jij **danken** voor:

1. Gerrie's goede reis en terugkomst na een maand in Bergambacht te zijn geweest. Om te helpen bij en te genieten van onze kleindochter Ilse.
2. Voor rust en vrede in ons hart, die we steeds weer ontvangen. Ook na een lastig afscheid van familie, vrienden.
3. Voor de enthousiaste en lieve mensen om ons heen die gemotiveerd met ons willen samenwerken en aan wie we trainingen mogen geven.

Wilt u/jij **bidden** voor:

1. Goed onderwijs voor de kinderen, niet alleen een mooi gebouw maar ook de middelen om te spelen en te leren.
2. Een zegen over de trainingen die we mogen geven. En voor de voortgang van de trainingen die gepland staan.
3. Bidden voor de bevolking die honger heeft. Er is niet voldoende voedsel, de prijzen zijn hoog.

Contactgegevens

Postadres

PO Box 112
Mzuzu
Malawi

Website

www.liefdevoormalawi.blogspot.com

Skype

omehans_bab

E-mailadressen

hans.kasbergen@gmail.com
gerrie.kasbergen@gmail.com

Telefoonnummers

Hans: +265996030134
Gerrie: +265996090135



Hans en Gerrie Kasbergen zijn in 2014 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Bergambacht uitgezonden naar Malawi.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op rekeningnummer NL22 RABO 0187 6853 47 t.n.v. Hervormde Gemeente Bergambacht, o.v.v. Hans en Gerrie Kasbergen. Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

TFC tfchansengerrie@gmail.com
GZB Postbus 28 | 3970 AA Driebergen
| T 0343-512444 | E info@gzb.nl |
W www.gzb.nl

In de 'week van het onderwijs' kwam er hoog bezoek, de Minister of Gender (van onderwijs) kwam langs om een nieuwe kleuterschool te openen. Alles werd in orde gebracht. Op het allerlaatste moment probeerden ze de weg naar de school nog wat op te knappen zodat de minister niet te vaak haar hoofd zou stoten in de auto over al die hobbels en kuilen. De kinderen stonden in de warme zon in lange rijen te zingen en te dansen om de minister te verwelkomen. Het is een heel mooi gebouw, met mooie schilderijen op de wand. Maar helaas is er voor de kinderen niets om mee te spelen. Ze zitten met z'n allen op matten op de grond. Na een bezoek aan de school hield de minister een toespraak tot de ouders: "Het is voor jonge kinderen heel belangrijk om naar school te gaan, te spelen, te leren en te ontwikkelen in plaats van altijd maar op die rug van de moeder te zitten. Door goede educatie hebben kinderen kans op een betere toekomst." Na alle toespraken en uren van wachten gaven de kinderen nog een voorstelling van wat zij geleerd hadden op school.



Twee dagen later belde Lucy, de zondagsschool juf: "Ik lig in het ziekenhuis." Lucy is een oma, weduwwrouw van 50 jaar, die altijd druk is. Ze werkt bij gehandicapte kinderen hier in Mzuzu, ze past op haar kleinkinderen, zorgt voor haar burens, regelt dingen in de kerk. Ze is altijd bezig voor een ander.

Nu is ze ziek, in het ziekenhuis, dus maar even op bezoek. Samen met een collega van de zondagsschool zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Al lopend door de lange rijen met ziekenhuisbedden zagen we dat haar bed leeg was. Ze was begin van de middag naar huis gegaan. De koorts was weg en met medicijnen mocht ze naar huis. Waarschijnlijk Malaria. Thuis zagen we de half zieke juf zitten op een bankje in haar kleine donkere kamertje. "Het gaat al een stuk beter hoor", zegt ze, "ik heb geen koorts meer. Het is fijn." We hebben met elkaar God gedankt, en gevraagd voor verder herstel.

Nu in de adventstijd bereiden wij ons voor om de komst van Jezus naar deze wereld te gedenken.

De herders kwamen Hem aanbidden, de wijzen gingen op zoek naar Koning Jezus. Gaan wij ook op bezoek? Laat Zijn licht in en door ons schijnen, zodat alle volken de glorie van onze Heer zullen zien.

**Een gezegend kerstfeest en een goed en
gezegend 2016 toegewenst.**

Hans en Gerrie