

# Liefde voor Malawi

Nieuwsbrief 9, december 2016  
Hans en Gerrie Kasbergen

## Een wereld van verschil

De maanden januari t/m april 2017 worden er meer dan 3000 kinderen gevoed met één maaltijd per dag op kleuterscholen die ik, Gerrie, heb bezocht. De hongersnood komt eraan.

Na een paar drukke weken van voorbereiding voor dit noodhulpprogramma zijn we op het vliegtuig naar Nederland gestapt. Wat hadden we daarnaar uitgekeken. Zeker Hans, hij was twee jaar niet meer in Nederland geweest.

Wat een verschil: meer dan 30°C toen we instapten en rond het vriespunt als je aankomt in Nederland. Je stapt uit een wereld met kinderen zonder speelgoed en met honger en je komt in een land waar mensen aan het winkelen zijn met tassen vol spullen en waar thuis de kinderen struikelen over het speelgoed. Hoe ga je daar nu mee om?

## Taxfree

Een toverwoord is taxfree. In Londen sta ik te kijken hoe mensen in luxe winkels parfums van meer dan € 100,= en horloges van meer dan € 1000,= kopen. Wel taxfree natuurlijk... maar ja hoeveel kinderen kunnen eten van één horloge? Het dringt door dat we in een andere wereld zijn gekomen en we weten dat rijkdom zelf niet verkeerd is maar wat een wereld van verschil.



We zijn bijzonder blij dat onze kinderen en kleinkinderen ons opwachten op Schiphol. Heerlijk om ze weer te zien en te knuffelen. Ook zijn we erg dankbaar onze moeders weer te zien. Het is ook heel fijn om weer in de kerk te zijn met alle mensen van de gemeente. Ook hier God te loven en te prijzen want God is overal. We hebben heel veel presentaties gegeven in het land. Het waren warme en goede ontmoetingen met veel lieve mensen. Samen werken in Gods Koninkrijk verbindt.



### **Wilt u/jij danken voor:**

- De veilige reis naar Nederland
- Onze TFC die alles perfect had geregeld
- Het weerzien van onze kinderen, kleinkinderen en familie
- De fijne ontmoetingen tijdens onze presentaties

### **Wilt u/jij bidden voor:**

- Vrienden en mensen die achtergebleven zijn in Malawi
- De komende hongersnood in Malawi en de mensen die nu al honger hebben
- Een gezegend kerstfeest hier en in Malawi als we Zijn eerste Komst herdenken, en bidden voor Zijn wederkomst
- Een veilige terugreis begin januari



Heer, wat een voorrecht  
om in liefde te gaan,  
schouder aan schouder  
in uw wijngaard te staan,  
samen te dienen, te zien wie U bent,  
want uw woord maakt uw wegen  
bekend.

**We wensen iedereen gezegende  
kerstdagen en de vrede van God  
voor 2017**

Hans en Gerrie

## **Contactgegevens**

### *Postadres*

PO Box 112  
Mzuzu  
Malawi

### *Skype*

omehans\_bab  
*Telefoonnummers*  
Hans: +265996030134  
Gerrie: +265996090135

### *E-mailadressen*

hans.kasbergen@gmail.com  
gerrie.kasbergen@gmail.com

### *Website*

www.liefdevoormalawi.blogspot.com

Hans en Gerrie Kasbergen zijn in 2014 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Bergambacht uitgezonden naar Malawi. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op rekeningnummer NL22 RABO 0187 6853 47 t.n.v. Hervormde Gemeente Bergambacht, o.v.v. Hans en Gerrie Kasbergen. Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

TFC tfchansengerrie@gmail.com

GZB Postbus 28, 3970 AA Driebergen | T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl

