



# Liefde voor Malawi

Nieuwsbrief 16, december 2018

Hans en Gerrie Kasbergen

## Weer even in Nederland

Onze laatste nieuwsbrief van 2018 is vanuit Nederland. Als we op 9 November voet op Nederlandse bodem zetten staan een paar van onze kinderen ons al op te wachten op Schiphol. Wat een heerlijk weerzien en fijn om elkaar weer in de armen te sluiten. Ja, als eerste onze kinderen en kleinkinderen weer te zien, dat was ons verlangen. "Ha opa en oma", roepen ze al uit de verte. De twee jongste kleinkinderen moesten eerst een poosje de kat uit de boom kijken. Wie zijn die mensen in ons huis, zag je ze denken, maar na een uurtje zaten ze al op de rug van opa en reden een rondje door de kamer.



## Ons rondje in Nederland

Van de ene kerk naar de andere zendingscommissie. Overall mochten we vertellen over ons werk, hoe de Heere God ons leidt en elke dag nieuwe kracht en energie geeft. Niet dat altijd alles een succes is natuurlijk, maar het is fijn om te kunnen laten zien hoe het water bij ziekenhuizen veranderd, mensen nu schoon drinkwater hebben. Kinderen op de kleuterscholen kunnen nu spelen met de spelletjes die de juffen hebben gemaakt. De juffen, die na de training nu weten welke lessen ze aan de kinderen moeten geven. Kleuterscholen zijn totaal veranderd en waarbij de ouders steeds meer kinderen naar school sturen.

Het is echt hartverwarmend als je na twee jaar bij de gemeente wordt uitgenodigd en je weer de mensen echt ziet die je lief zijn geworden. Wat is er veel gebeurd in die twee jaar. Bij ons bezoek op de basisschool in Bergambacht viel het ons ook op. In twee jaar verandert er veel bij kinderen en zij beleven dingen ook op hun eigen manier. Kinderen die ik (Gerrie) jaren geleden in de klas had gehad zitten nu al in groep 6, 7 en 8. Ze waren geïnteresseerd in wat we doen in Malawi en na ons filmpje en ons praatje vroegen we: "Wie heeft er nog een vraag?" Je denkt, ze willen nog iets weten over Malawi, maar de vraag was: "Juf heeft u uw haar geverfd?" Wat mooi als kinderen zo eerlijk en open reageren.

## Bidden en Danken

- » Wilt u danken voor de fijne ontmoetingen die we mogen hebben met onze (klein)kinderen, familie en vrienden en samen met hen het Kerstfeest mogen vieren? En daarmee tegelijk ook bidden voor het afscheid dat weer wacht in januari en de reis terug?
- » Wilt u danken voor het intens meeleven van diverse gemeenten met ons werk in Malawi?
- » Wilt u danken voor de zegen die we zien over ons werk: de veranderingen op scholen, de betere leefomstandigheden van mensen met schoon drinkwater. Wilt u bidden om kracht en gezondheid om dit werk weer op te gaan pakken?
- » Wilt u bidden voor de mensen in Malawi die in deze tijd van het jaar honger lijden?



### Het werk in Malawi

Situaties veranderen, wij veranderen maar we genieten enorm van de blijdschap van de juffen in Malawi als ze teruggaan naar de scholen met een doos vol zelf gemaakte spelletjes van lokale materialen. Het is heerlijk te zien dat kinderen voor het eerst kunnen spelen met spelletjes, hoe kinderen en de scholen veranderen. Het is een zegen om te zien hoe mensen, ziekenhuizen en in dorpen schoon drinkwater krijgen en veel minder ziek zijn. Dankzij uw steun was dit mogelijk. Lieve mensen bedankt voor alles, op welke manier u/jij betrokken was. Meebidden, meeleven, meegeven HARTELIJK DANK!

Eén van de kerndoelstellingen van de GZB is 'werken aan missionaire en inclusieve gemeenten'. Dit heeft niet alleen een organisatiewijziging in Nederland tot gevolg maar organisatie-breed waarbij op een meer programmatische manier gewerkt wordt en waarin op basis van meerjarige afspraken samengewerkt wordt met partnerorganisaties. In ons geval de kerk in Malawi (CCAP). Met diverse afdelingen binnen die kerk zijn er besprekingen geweest wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij voor mensen in Malawi en de kerk van Malawi voor de kerk in Nederland. Er wordt in beperkt gebied gezocht naar mogelijkheden om daar een samenwerking aan te gaan voor een langere periode.

Aan ons is gevraagd nog vier jaar met dit werk door te gaan. Onder Gods leiding en met hulp van u / jou willen we dit graag doen.

*Wij willen u een **blij en gezegend Kerstfeest** toewensen en voor het nieuwe jaar kracht, liefde, gezondheid maar bovenal veel heil en zegen.*



Hartelijke groet,  
*Hans en Gerrie*

Hartelijk dank voor uw steun! Met uw financiële ondersteuning, gebed en meeleven wordt dit werk mogelijk gemaakt!

### Contactgegevens

Postadres  
PO Box 112  
Mzuzu  
Malawi

Skype  
omehans\_bab  
Telefoonnummers  
Hans: +265996030134  
Gerrie: +265996090135

E-mailadressen  
hans.kasbergen@gmail.com  
gerrie.kasbergen@gmail.com  
Website  
www.liefdevoormalawi.blogspot.com

Hans en Gerrie Kasbergen zijn in 2014 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Bergambacht uitgezonden naar Malawi. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op rekeningnummer NL22 RABO 0187 6853 47 t.n.v. Hervormde Gemeente Bergambacht, o.v.v. Hans en Gerrie Kasbergen. Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

TFC tfchansengerrie@gmail.com

GZB Postbus 28, 3970 AA Driebergen | T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl

