



Liefde voor Malawi

Nieuwsbrief 20, december 2019
Hans en Gerrie Kasbergen

December

Tijdens December denken we aan gezelligheid en aan mensen die ons lief zijn. We denken aan cadeautjes en aan lekker eten. Alle winkels zijn versierd, kerstsfeer alom.

Je kunt genieten van nieuwe kleren of de gezelligheid om je heen, of genieten van een mooi concert. Kortom de decembermaand is toch wel speciaal in Nederland, hoe anders is dat in Malawi.

Jaren geleden vroeg ik mijn jonge buurman "Waar denk je aan bij kerst?". Hij antwoorde direct met "aan kip, natuurlijk". Iedereen wil graag met kerst een kip eten. Helaas had hij toen geen geld voor een kip. Mijn pastorale gesprek kreeg een andere wending dan ik dacht. Inmiddels weet ik dat al onze burens zich nauwelijks druk maken om kerst of andere Christelijke feestdagen. Waarom niet? Het wordt ze niet bijgebracht en ten tweede omdat ze aan het overleven zijn. Men is hier dagelijks bezig met voedsel verbouwen, dat bepaalt hun ritme. Niet zozeer het leven van feestdag naar feestdag, wat je in Nederland veel meer ziet.

Retraite

We zijn met andere GZB zendingswerkers uit zuidelijk Afrika naar een retraite geweest, een conferentie waar we elkaar ontmoeten. Het is sowieso fijn om weer eens gewoon Nederlands te praten en met elkaar van hart tot hart te spreken en elkaar te bemoedigen. Iedere zendingswerker vertelde iets over zijn of haar werk en daarna werd er met elkaar gebeden voor het werk van deze zendingswerker.

Het waren fijne momenten. Ook was er zeker tijd voor ontspanning, de jonge kinderen van de zendingswerkers zochten elkaar op en genoten van een kinderprogramma en spelletjes.

Op zaterdag bezochten we het Apartheid Museum en werden stil gezet bij de verdeeldheid en de gebrokenheid van de wereld. Wat is het goed om te weten, dat eens blank en zwart uit alle landen Hem zullen loven en prijzen.



Bidden en Danken

» Bid en dank voor de fijne tijd die we mochten hebben met onze collega zendingswerkers; lief en leed delen, elkaar bemoedigen om vol vertrouwen weer terug te gaan naar de plaats waar we mogen werken in Gods Koninkrijk. Ook al moeten wij afscheid nemen van het noorden van Malawi, wat we met pijn in ons hart doen, omdat er nog zoveel werk te doen is.

» Bid dat God nieuwe deuren opent waar we onze talenten mogen inzetten.

» Dank voor de regen en bid dat God alles wil laten groeien en bloeien, zodat de nieuwe oogst voldoende mag zijn voor het komende jaar.

» Dank dat we Kerst mogen vieren met alle mensen over de hele wereld. Dank dat onze Zaligmaker geboren is in Bethlehem. We mogen uitkijken naar onze Redder, die zal komen om de wereld te redden en zalig te maken. Geprezen zij de allerhoogste God!



Tijdens de Retraite hebben we ook met het management van de GZB gesproken over de ontstane situatie tussen de plaatselijke kerk in het noorden van Malawi en de GZB. Nadat de GZB directie in september dit jaar was gekomen om de situatie te bespreken is er helaas geen verbetering gekomen vanuit Malawi. Dit is teleurstellend. De projecten worden niet goed uitgevoerd en de zorg voor de GZB zendingswerkers is onvoldoende gewaarborgd hier in het noorden van Malawi. Er is in overleg met de GZB besloten dat ook wij hier uit het noorden gaan vertrekken. We zijn samen met de mensen die om ons heen staan biddend bezig geweest voor een uitkomst in deze erg lastige situatie. Het heeft (te) lang geduurd maar daarom zijn we blij dat we, met pijn in ons hart, een punt kunnen zetten hier in het noorden. Ons diepe verlangen is mensen in nood te helpen en bij de Heere Jezus te brengen, daarom kijken we uit naar de toekomst. Waarin we vertrouwen dat God ons leidt.

*Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand.
Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.*

We wensen iedereen goede kerstdagen en een gezegend 2020

Warme groet,
Hans en Gerrie



Contactgegevens

Postadres

PO Box 112
Mzuzu
Malawi

Skype

omehans_bab
Telefoonnummers
Hans: +265996030134
Gerrie: +265996090135

E-mailadressen

hans.kasbergen@gmail.com
gerrie.kasbergen@gmail.com

Website

www.liefdevoormalawi.blogspot.com

Hans en Gerrie Kasbergen zijn in 2014 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Bergambacht uitgezonden naar Malawi. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op rekeningnummer NL22 RABO 0187 6853 47 t.n.v. Hervormde Gemeente Bergambacht, o.v.v. Hans en Gerrie Kasbergen. Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

TFC tfchansengerrie@gmail.com

GZB Postbus 28, 3970 AA Driebergen | T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl