

# Liefde voor Malawi

Hans en Gerrie Kasbergen

Nieuwsbrief 3, juni 2015

*Romeinen 8 : 6b Maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede.*

We zijn alweer ruim een half jaar in Malawi. In het begin is alles nieuw en vreemd. Je weet geen regels en gewoontes, je kent niemand. Inmiddels zijn we aardig ingeburgerd. We weten de weg in de stad, we kennen onze burens en in onze tuin bloeien de bloemen en groeien de groenten.

## Over ons werk: Gerrie

Naast het werk op kantoor bezoek ik scholen. Ik ga observeren, kijken en vragen wat nodig is op de school. Samen met de juf proberen we zoveel mogelijk spullen te verzamelen waar de kinderen mee kunnen spelen. Zo heb ik klei gehaald bij de rivier, heerlijk om te zien hoe ze hiermee spelen. Bij de timmerman allemaal stukjes afvalhout gevraagd en die geschuurd. Bij de bakker op de hoek doppen van frisdrank-flesjes gehaald.



Als ik aankom op school vragen de kinderen al 'Waar is de gitaar?', want zingen en muziek maken met lege blikjes en flesjes vinden ze geweldig.



## Hans

Na een aantal trainingen gegeven te hebben zijn vijf bedrijfjes op pad gegaan. Zij hebben in totaal 10 nieuwe waterputten geboord en pompen erop geplaatst. Het is mooi om te zien dat wat je mensen geleerd hebt, ze dat ook in de praktijk gaan uitvoeren. De mensen in die omgeving zijn heel blij met het water. Nu hoeven ze geen vervuild water meer te drinken of lang te lopen met emmers water op hun hoofd.



## Gods Geest werkt door

We hebben hier ook pinksterfeest mogen vieren. In de kerk en op school wordt weinig of geen aandacht besteedt aan het pinksterfeest, De mensen hier missen daardoor een belangrijk stuk van het evangelie en we vonden het persoonlijk ook erg moeilijk om op zo'n feestdag hier te zijn.

## Bidden en Danken

Wilt u/jij **danken** voor:

1. De gaven en talenten die God ons geeft om hier ons werk te doen.
2. Het meeleven en gebed van zoveel enthousiaste mensen in Nederland en hier.

Wilt u/jij **bidden** voor:

1. Doorwerking van de Heilige Geest in de harten van kinderen.
2. Uitbreiding van Gods Koninkrijk wereldwijd.

## Contactgegevens

### *Postadres*

PO Box 112

Mzuzu

Malawi

### *Website*

[www.liefdevoormalawi.blogspot.com](http://www.liefdevoormalawi.blogspot.com)

### *Skype*

omehans\_bab

### *E-mailadressen*

[hans.kasbergen@gmail.com](mailto:hans.kasbergen@gmail.com)

[gerrie.kasbergen@gmail.com](mailto:gerrie.kasbergen@gmail.com)

### *Telefoonnummers*

Hans: +265996030134

Gerrie: +265996090135



Hans en Gerrie Kasbergen zijn in 2014 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Bergambacht uitgezonden naar Malawi.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op rekeningnummer NL22 RABO 0187 6853 47 t.n.v. Hervormde Gemeente Bergambacht, o.v.v. Hans en Gerrie Kasbergen. Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

TFC [tfchansengerrie@gmail.com](mailto:tfchansengerrie@gmail.com)

GZB Postbus 28 | 3970 AA

Driebergen | T 0343-512444 |

E [info@gzb.nl](mailto:info@gzb.nl) | W [www.gzb.nl](http://www.gzb.nl)

Elke laatste zondag van de maand houden wij hier in onze tuin een sing-in voor kinderen uit de buurt. De eerste keer waren er zo'n 20 kinderen maar de laatste keer wel meer dan 60! Niet alleen kinderen maar ook ouders en opa's en oma's komen zingen.



Naast het samen zingen en God loven en prijzen wilden we deze keer ook aan de hand van flanelplaten het pinksterverhaal vertellen. Omdat Engels een tweede taal is voor de kinderen, is het voor hen soms best moeilijk om te volgen. Een jongeman die al even buiten het hek had staan kijken, was de tuin in gekomen en had wat geluisterd en meegezongen. 'Ik kan het wel vertalen', zei hij. En zo heeft Gerrie samen met die jongeman het verhaal van de uitstorting van de Heilige Geest vertelt aan de kinderen. Ze luisterden aandachtig en oma's zaten te knikken. Het was een geweldige ervaring om zo met een wildvreemde jongeman, door God hier gebracht, Gods boodschap door te geven. (Het lijkt wel op de geschiedenis van Filippus die gezonden werd op de eenzame weg van Jeruzalem naar Gaza om de Moorman te ontmoeten.) Gods Geest spreekt alle talen en geeft ons zo toch een mooie taak om kinderen te vertellen over de Heilige Geest. Na een koekje en een bekertje limonade, hebben ze allemaal nog een windmolentje gemaakt met de afbeeldingen van pinksterfeest erop. Heel blij en trots gingen ze na afloop naar huis. De Geest van God werkt door!!!

### **Ons gebed**

Zegen ons waar we in geloof voor leven,  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God zegen ons tot in eeuwigheid!

*Hans en Gerrie*

