

Liefde voor Malawi

Hans en Gerrie Kasbergen

Nieuwsbrief 7, juni 2016



*Maak ons tot een stralend licht,
Voor de mensen om ons heen,
Tot de wereld ziet
Wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen*

Noodtoestand

Malawi roept in april de noodtoestand uit maar dit is een half jaar te laat! Terwijl steeds duidelijker werd dat de voedselhulp van het Wereldvoedselprogramma veel hongerenden niet bereikte, zoals we zelf kunnen horen en zien. Terwijl de distributie van gesubsidieerde maïs door de overheidsorganisatie ADMARC stagneerde en zich voor haar magazijnen steeds langere rijen vormden. Terwijl gesubsidieerde maïs intussen onderhands aan commerciële handelaren werd verkocht.

'Niemand in Malawi zal van honger sterven', verzekerde de president vorig najaar. Dat bleef hij herhalen. In april, toen hij de noodtoestand afkondigde, zei hij het opnieuw: 'Niemand is van honger omgekomen.' Terwijl één op de vijf Malawianen afgelopen jaar was aangewezen op voedselhulp. Het kan slechter, er wordt dit jaar verwacht dat 8 miljoen mensen (50% van de bevolking) afhankelijk zullen zijn van voedselhulp. Mislukte oogsten en honger in een prachtig mooi land, een schrijnend contrast.

Hoe is het om in een land te leven waar mensen hongerlijden? We ervaren de dagelijkse leiding van onze Heere God, maar soms raakt het ons enorm. Zeker als er kinderen honger hebben. Toch mogen we ons werk met veel vreugde en plezier doen. We ontmoeten veel vriendelijke en dankbare mensen. Dankbaar en blij zijn de mensen die een waterput hebben gekregen door de opgeleide mensen van het Smart Center waar Hans werkt. Ze hebben niet alleen water, maar ze hebben ook geleerd hoe de pomp te onderhouden zodat ze er heel lang water van zullen hebben.

Speelgoedboxen

Als je denkt dat het in Malawi altijd warm is, heb je het mis.

Soms zitten de kinderen met dikke jassen, mutsen en wanten aan in de klas. In de donkere klassen waait het want glas zit er niet in de ramen. Door de kleine openingen komt licht naar binnen, toch is het vaak nog erg donker in de klas. Dat niet alleen, er is ook bijna geen speelgoed om mee te spelen. Een paar lege blikjes en flessen, een kapotte lappenpop en soms wat blokken is het enige speelgoed wat er is. Ouders, maar ook de juffen weten niet dat kinderen heel veel leren als ze spelen. De kinderen leren hier het alfabet opzeggen, tellen tot 20, herhalen van kleuren en vormen. Dit moeten de kinderen weten als ze naar groep 3 gaan, dus daar beginnen ze mee zodra de kinderen op school komen. Ook al zijn de kinderen nog maar 2 of 3 jaar oud. Dit herhalen ze elke dag totdat ze naar groep 3 gaan.

Bij veel scholen die ik heb bezocht wordt je verdrietig. Kinderen zitten vaak op een mat in plaats van lekker te spelen. Er is ook niets waar ze mee zouden kunnen spelen. Dit bracht mij op het idee om speelgoedboxen aan de scholen uit te lenen. Van veel mensen uit Nederland heb ik spelletjes, boeken, auto's en poppen gekregen! SUPER BEDANKT!



Bidden en Danken

Wilt u/jij **danken** voor:

1. De kracht en de mogelijkheden die we krijgen om mensen en kinderen in Malawi te helpen.
2. Voor jullie grote betrokkenheid, meeleven en gebed. We voelen ons gesteund en gedragen door God.

Wilt u/jij **bidden** voor:

1. De geestelijke en lichamelijke nood van de mensen in Malawi

Contactgegevens

Postadres

PO Box 112
Mzuzu
Malawi

Website

www.liefdevoormalawi.blogspot.com

Skype

omehans_bab

E-mailadressen

hans.kasbergen@gmail.com
gerrie.kasbergen@gmail.com

Telefoonnummers

Hans: +265996030134
Gerrie: +265996090135



Hans en Gerrie Kasbergen zijn in 2014 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Bergambacht uitgezonden naar Malawi.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op rekeningnummer NL22 RABO 0187 6853 47 t.n.v. Hervormde Gemeente Bergambacht, o.v.v. Hans en Gerrie Kasbergen. Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

TFC tfchansengerrie@gmail.com
GZB Postbus 28 T 0343-512444
3970 AA E info@gzb.nl
Driebergen W www.gzb.nl



Dit speelgoed heb ik in grote plastic boxen gedaan, maar er is wel uitleg bij nodig. De juffrouw zelf heeft nog nooit een puzzel gemaakt of een memorie spel gespeeld. Dus heb ik eerst een training georganiseerd voor de juffen, om uit te leggen hoe de spelletjes gespeeld moeten worden (domino en lotto) en wat kinderen leren als ze ermee spelen.

De juffen genieten hier zichtbaar van en zijn heel blij als ze bijvoorbeeld twee dezelfde memory kaartjes vinden. Een puzzel maken is ook moeilijk voor hen, aangezien het vaak de eerste keer is dat ze een puzzel zien. Een puzzel van 9 stukjes krijgen ze bijna niet gemaakt. Dit hebben ze nooit gedaan en ze weten niet waar ze op moeten letten. Als ik de boxen op de scholen breng dan geef ik nog een keer uitleg hoe er mee gespeeld kan worden en wat de educatieve meerwaarde is van speelgoed. Drie maanden lang mogen ze nu de spelletjes doen met de kinderen. Dan haal ik de box op, controleer alles, repareer waar het nodig is en geef de scholen dan weer een nieuwe box met andere spelletjes en boekjes.

Het is geweldig dat ik al na 3 maanden vooruitgang zie. Kinderen maken een puzzel, helpen soms de juf erbij. Ze spelen met elkaar een memory spel. Ze bouwen met blokjes en genieten van de auto's en de dieren erbij. Kralen rijgen vinden ze enorm leuk. Meer dan 400 kinderen spelen nu al met de spelletjes uit deze boxen. We willen dit graag uitbreiden naar meerdere plaatsen in het noorden van Malawi.

We zijn altijd blij met mensen die speelgoed over hebben.

Een hartelijke groet in verbondenheid met onze Heere Jezus Christus,

Hans en Gerrie

