



Liefde voor Malawi

Nieuwsbrief 14, juni 2018
Hans en Gerrie Kasbergen

Malawi, een land met een lach en een traan

“Wil je me alsjeblieft helpen?” vraagt buurvrouw Anja die bij ons snikkend aan tafel zit. Dit is geen ongewone vraag hier, maar nu is het anders. Je ziet de angst en paniek in haar ogen. “Tijdens mijn werk ben ik beroofd en heb 300.000 Kwacha verloren (300 euro).” Anja werkt in Mzuzu in een klein telefoon kraampje waarbij je geld over kunt maken naar anderen. Onderweg naar een ander kraampje om geld te wisselen is ze het kwijt geraakt. Het is niet haar eigen geld maar van haar werkgever en je kunt praten als brugman, maar er is hier geen pardon. “Wij moeten dat geld van jou hebben”, eist haar werkgever en gaat direct naar de politie. “Waar moet ik het vandaan halen? Ik heb alleen maar 10.000 Kwacha gespaard (10 euro). Mijn man is net weer begonnen met werken, maar heeft ook geen geld. Huilend klopt Anja bij ons aan: “Help me alsjeblieft anders moet ik 6 jaar de gevangenis in.” Een jonge moeder met 3 kinderen thuis, wat gaat er met hen gebeuren als hun moeder 6 jaar de gevangenis in gaat?

Er is geen pardon en dezelfde avond is ze opgepakt en in de politiecel gestopt. De gevangenis is overbevolkt, er zitten zoveel mensen in dat je niet kunt liggen om te slapen. Zittend in een lange rij slapen de mensen. Het stinkt er vreselijk. In een hoek van de cel is een gat in de grond, daar doet iedereen zijn behoeften in. Een keer per dag krijg je een klein beetje eten. Het is verschrikkelijk en echt inhumain om daar te zijn. Wat doen we? 300 euro is in onze ogen niet zoveel geld, maar voor hier is het een enorm bedrag. We zijn naar de gevangenis gegaan, hebben het geld betaald en nu is ze vrij. Ze is zo blij, ze huilt van blijdschap. Buurvrouw Anja komt elke week vertellen hoe het nu gaat, ze kan haar geluk niet op, samen danken we God voor wat hij voor ons betekend.

Een heerlijk jong is ons buurjongetje Didi, altijd lachend, zwaaiend en pratend. Het maakt Didi niet uit of we hem wel helemaal verstaan, hij kakelt er altijd vrolijk op los. Thuis bij Didi is het minder prettig, vader is werkloos en moeder maakt bier wat ze naast het huisje opdrinkt samen met wat klanten, en Didi's vader is de grootste klant. Er is geen aandacht voor Didi en z'n zusje, maar vandaag is het anders. Plots komt zijn moeder ons erf op rennen. “Gerrie kom eens kijken, bij Didi. Hij is in het vuur gevallen, zijn hele knie is derdegraads verbrand. Het is helemaal open, de vellen hangen erbij, vliegen zitten erop en zwermen eromheen.



Hij heeft enorm veel pijn. Het is gisteren al gebeurd, maar wat moet ik hieraan doen?” Ik pak m'n telefoon en app naar een vriendin die verpleegkundige is bij een ziekenhuis in Embangweni voor advies. Maak het schoon met zoutwater, doe er speciale crème op (had ik gelukkig in huis), dek het af met een parafine gaas en verband, en ga dan naar het ziekenhuis voor een tetanusinjectie. Zogezegd, zo gedaan. De volgende morgen zijn we met Didi en z'n vader naar het overheidsziekenhuis gegaan. In de auto vergat Didi zijn pijn een beetje want als kind zit je hier nooit in een auto. Aan het eind van de dag kwam vader lopend met het kind op zijn arm terug, ze hebben er niets aan gedaan want er waren geen medicijnen in het ziekenhuis. De volgende dag stopte Hans weer bij hun huisje: “Stap in, ik breng jullie nu naar een privé ziekenhuis.” “Sorry, daar moeten we voor betalen en we hebben geen geld.” “Stap maar in, ik zal het voor jullie betalen.” Daar kreeg hij een tetanus injectie, ze maakten de wond schoon en hebben het opnieuw ver-

Bidden en Danken

- » Wilt u bidden en danken voor het werk dat Hans en Gerrie in Malawi mogen doen? Dat God kracht en middelen geeft om mensen te helpen
- » Wilt u bidden voor mensen die leven in grote armoede, dat de corruptie mag verminderen en iedereen zijn deel krijgt
- » Wilt u bidden voor meer aandacht voor jonge kinderen, door hun eigen ouders en andere volwassenen
- » Wilt u danken voor de goede afronding van de training en bidden dat de juffen blijvend geïnspireerd worden om hun lessen ook toe te passen op de scholen



bonden. Over 2 dagen terugkomen was het advies. Je begrijpt het al, daar is geen geld voor en ze gaan niet terug. Regelmatig ga ik even kijken bij Didi. De eerste keer neem ik een autootje voor hem mee, dat vind hij zo mooi, hij laat het niet meer los. Als ik de volgende dag weer kom, wil hij fruit gaan eten (kwava) maar liggend op zijn rug is dat heel lastig en gevaarlijk. Ik zet hem overeind. Hij vraagt een groot mes aan zijn zus van 7 en schilt zijn kwava af, waarna hij het opeet. Vader en moeder zitten erbij en kijken ernaar. Hoezo gevaarlijk, dat doet hij altijd. Hij strompelt nu rond, de wond geneest, maar lopen doet nog heel veel pijn. Wat moet er van deze kinderen terecht komen? Op de volgende sing-in in onze tuin brengt moeder Didi en zet hem op een kled, hij wil zo graag komen. God is onze hoop, Hij kan uitkomst geven.

De training van kleuterjuffen is afgelopen. Blij met alles wat ze geleerd en gemaakt hebben, gaan ze terug naar hun eigen school. Als beloning kregen ze een certificaat en hadden we een klein feestje.

Nu hopen en bidden dat ze hetgeen ze geleerd hebben ook zullen blijven toepassen in de klas. Dan ontvangen veel kinderen beter kleuteronderwijs en hebben zij een goede start voor een betere toekomst. Iedereen die meegedaan heeft om deze training te verwezenlijken zowel financieel, materieel of met gebed HEEL ERG BEDANKT!



Een lieve groet, met een lach en een traan,

Hans en Gerrie

Contactgegevens

Postadres
PO Box 112
Mzuzu
Malawi

Skype
omehans_bab
Telefoonnummers
Hans: +265996030134
Gerrie: +265996090135

E-mailadressen
hans.kasbergen@gmail.com
gerrie.kasbergen@gmail.com
Website
www.liefdevoormalawi.blogspot.com

Hans en Gerrie Kasbergen zijn in 2014 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Bergambacht uitgezonden naar Malawi. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op rekeningnummer NL22 RABO 0187 6853 47 t.n.v. Hervormde Gemeente Bergambacht, o.v.v. Hans en Gerrie Kasbergen. Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

TFC tfchansengerrie@gmail.com

GZB Postbus 28, 3970 AA Driebergen | T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl

