



*Hallo jongens en meiden,*

Jullie zijn vast allemaal weer naar school gegaan. De juf of de meester heeft het lokaal mooi gemaakt, de boeken en schriften opgezocht en de lessen voorbereidt.

Misschien vond je het wel spannend omdat je voor het eerst naar school ging, of omdat je naar een nieuwe klas ging met een andere juf of meester.

Zo ook hier in Malawi. De klaslokalen zijn gedweild, de mat ligt weer op de grond of de bankjes staan weer in de rijen.



Speelgoed is er nog heel weinig. Maar vanuit Nederland heb ik heel veel spelletjes gekregen. Die heb ik in een grote plastic bak gedaan. Samen met de juf van de school heb ik deze spelletjes gedaan zodat ze weet hoe je ermee moet spelen. Nu mogen de kinderen ermee spelen en kunnen hierdoor heel veel leren. Het was een hele klus voor de juf om alle spelletjes te doen. Een puzzel van 12 stukjes is nog erg moeilijk voor de juf. Maar we gaan het proberen, want proberen is leren.



Ook deze drie meiden gingen voor het eerst naar een andere school. Heel spannend!

Het zijn Brenda (8 jaar), Beauty (9 jaar) en Angela (12 jaar). Brenda en Beauty zitten in groep 3 en Angela in groep 5.

Ze hebben een tas gekregen van kinderen uit Nederland, en ook schriften want die moet je zelf meenemen en een pen en een potlood.

Ze wonen samen met opa en oma in een klein huisje in onze tuin.

Oma is naar haar familie in het dorp om op het land te werken. Opa moet voor de kinderen zorgen.

"Wat moeten we eten voor we naar school gaan", vragen ze.

"Hier neem maar wat limonade", zegt opa.

"Wat kunnen we meenemen om tussen de middag te eten, opa?"

"Neem ook maar wat limonade mee (zit suiker in, geeft energie) en hier heb je 20 cent om wat kaakjes te kopen met elkaar."

's Morgens om half 7 vertrokken we lopend naar school (ik ging met hen mee). Het is een half uurtje lopen en om 7 uur begint de school. Onderweg vertelden ze dat ze alleen maar wat gedronken hadden en ook voor de lunch alleen maar limonade bij zich hadden en wat geld om kaakjes te kopen. Zonder eten kun je niet goed leren. Toen we onderweg langs een winkeltje kwamen hebben we voor 60 cent een brood gekocht. Elk hebben ze twee droge boterhammen lopende weg opgegeten. De andere boterhammen zijn voor tussen de middag. "Oh fijn."



Op school aangekomen moesten we eerst geld betalen voor een uniform, dat is hier verplicht.



Na de opening op het schoolplein met alle kinderen ging ieder naar zijn klas.

Spannend, 'Waar is de klas?', 'Wie worden mijn vriendjes?'

Maar 's middags kwamen ze heel enthousiast thuis. "Tante Gerrie," want zo noemen ze mij, "het was leuk!"

"Ik had o fout met rekenen".

"En we hebben ook nog Engels en Chichewa gedaan."

"En ook nog hoe we op het land moeten werken."

"We hebben heel veel geleerd."

En met plezier kijken ze uit naar de volgende dag.

Ik hoop van jullie ook. Veel plezier!

*Groetjes van juf Gerrie en ome Hans*

