

Kerstavakantie in Malawi



“Wakker worden”, zegt Brenda tegen haar twee zusjes.

Ze slapen met z'n drieën in een klein kamertje op smalle bedjes. Vroeger sliepen ze op de grond op een mat. Ze wonen niet bij hun papa en mama, maar bij opa en oma. Dus het zijn ook geen echte zusjes maar nichtjes. “Vandaag hebben we onze laatste testen van Engels en rekenen voor ons rapport. Het is al licht en we moeten op tijd op school zijn.” Het is net 5 uur geweest en de pannen worden schoongemaakt. “Ik ga vast hout hakken voor het vuur dan kunnen we snel nsima koken.” zegt Angela van 12 jaar oud.



Ingepakt in plastic zakken vertrekken ze op tijd naar school, want het regent pijpenstelen.

“Auntie Gerrie, (zo noemen ze mij) vandaag hebben we ook geoefend voor de ‘closing day’, dat is de laatste schooldag voor de vakantie. Iedereen mag komen, u ook.” “Ik mag dansen”, zegt Angela. En ze begint meteen te dansen. Beauty zegt: “Ik mag zingen, ‘I have the love of Jesus down in my heart’, dat lied hebben we van u geleerd.” De laatste dagen wordt er veel geoefend op school. Op vrijdag voor de kerstavakantie ga ik met opa naar school. Oma is niet thuis, ze is op bezoek bij haar familie.

Alle kinderen zitten vol spanning te wachten. Met opa kom ik om 8 uur op school aan. Er waren nog maar een paar ouders. Om 9 uur gaat het echt beginnen. Groep 3 begint met een lied, daarna groep 5 met de dans, een andere groep voert een sketch op. Langzamerhand komen alle ouders op het plein. Dan mag Beauty zingen. Ze is wel zenuwachtig om helemaal alleen te zingen voor al die mensen. Als alle klassen iets gedaan hebben is er een groot applaus.



Dan komt het spannendste nog. “Nu krijgen we ons rapport, zal ik genoeg punten hebben gehaald voor alle testen?” Per klas worden alle kinderen opgenoemd. Wie de meeste punten heeft wordt het eerst genoemd en krijgt zijn rapport. Als je te weinig punten hebt en gezakt bent word je pas helemaal aan het eind opgenoemd en krijg je je rapport. De dag die zo blij begon voor Angela eindigt in tranen. Ze heeft heel goed haar best gedaan, maar ze

had niet voldoende punten. Dat betekent dat ze nog beter haar best moet doen, want ze blijft wel gewoon in dezelfde klas en ze krijgt dezelfde lessen als alle kinderen.

In de vakantie zegt oma 's morgens om vijf uur: "opstaan we gaan allemaal naar het land, er is veel werk te doen. Spitten, maïs poten, elke maïsplant een lepeltje kunstmest geven. Kom we gaan nu, het is nu nog niet warm." Overal zie je hele families op het land aan het werk. Tegen de middag, als het buiten erg warm is, bijna 30 graden, komen ze naar huis en gaan ze met elkaar nsima eten. Dit is de eerste keer dat ze eten vandaag. Dit gebeurt dagen achter elkaar.



"Fijn," zeggen die meiden tegen elkaar, "morgen hoeven we niet te werken op het land maar hebben we feest van de zondagschool. We gaan de hele dag spelletjes doen en lekker eten." Iedereen komt met taxibusjes naar de plaats waar de spelletjes worden gedaan. Ze starten met zingen en dansen, dan gaan alle 150 kinderen in de rij staan voor het eten. Een paar vrouwen van de kerk waren 's morgens al vroeg begonnen met koken. Na een poosje zat iedereen te smullen van een bord nsima met kip. Als je klaar bent was je je eigen bord af, dat is zo gedaan, bestek hoeft je niet te wassen want je eet gewoon met je vingers. Daarna start het levend ganzenbordspel. In groepjes zoeken de kinderen het spel waar ze moeten beginnen. Alle 70 spelletjes staan verspreid door de tuin. Dat is wel even zoeken om je spel te vinden. Zaklopen, doel schieten, blik gooien, klompen race, ski lopen



en nog veel meer spelletjes waren er. "Juf, ik heb alle blikken in 1 keer omgegooid", zegt een kind. De kinderen genieten enorm, na elk spel rennen ze weer naar de dobbelsteen om te zien welk spel ze mogen doen. Van touw trekken en kruitwagen race krijgen ze geen genoeg. Aan het eind van de dag krijgen alle kinderen een flesje drinken en wat te snoepen. Ook krijgen ze nog iets lekkers mee naar huis. Heel blij en met een volle buik gaan ze naar huis. Het was een feest en als je even geen honger hebt kun je ook blij worden van het kerstfeest. Het feest dat Jezus geboren werd voor jou en mij. Niet in een paleis of een mooi groot huis werd Hij geboren, maar in een stal. Misschien was de stal nog wel kleiner dan jouw huis, en de huisjes waar deze kinderen in wonen. Hij kwam voor iedereen.

Vandaag is de laatste vakantiedag. "Auntie Gerrie, wilt u ons haar nog scheren? Want als we morgen weer naar school gaan moeten onze haren geschoren zijn, anders mogen we niet op school komen." Dus een aantal buurkinderen zitten in een rij te wachten tot ze aan de beurt zijn. Zo, klaar om morgen weer naar school te gaan.

Groetjes van juf Gerrie en ome Hans