

Liefde voor Malawi

Hans en Gerrie Kasbergen

Nieuwsbrief 2, maart 2015

Dagelijks werk

Hier is weer een nieuwsbrief van ons uit Malawi. Door het heerlijke weer en de overvloedige regenbuien groeit alles heel goed. De maïs groeit, de bomen hangen vol met vruchten. Hier in het noorden hebben we geen problemen met wateroverlast. **“Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft,”** Horen wij elke morgen als onze ‘wekker’ afgaat en dat ervaren wij ook zo.

Wijs onderwijs?

Om kleuterjuf te worden hoef je geen opleiding te doen. Je wordt gekozen door de kerk. Vaak proberen ze wel iemand te zoeken die na de lagere school nog een vervolgopleiding heeft afgerond.



Helaas zijn die mensen soms in het hele dorp niet te vinden. Dan nemen ze maar iemand die alleen de lagere school gedaan heeft. De juf krijgt ook geen salaris, het is een vrijwilligersbaan. Soms krijgt ze een kleine vergoeding van de kerk. Maar je begrijpt, als de maïs geplant moet worden of kunstmest gehaald moet worden voor de tuin, blijft de school gewoon een dag gesloten.

De kerk heeft hier veel taken die bij ons in Nederland door de overheid wordt opgepakt. Zo heeft de kerk scholen, ziekenhuizen, ontwikkelingswerkers enz. Hier in het noorden van Malawi heeft de kerk 521 scholen, die liggen verspreid over een groot gebied.

Als team van Early Childhood Development (ECD) waar ik ook bij werk, trainen wij mensen

uit verschillende districten. We trainen ze in educatie en teamwork. Ook geven we ze voorbeelden hoe ze met beperkte middelen toch een goede les kunnen voorbereiden. Een stukje van de training wordt door mij gegeven, namelijk de praktische lessen.



Op de scholen zijn er heel weinig spelletjes, nu heb ik een sorteerspel gemaakt wat gebruikt kan worden in de scholen. Een ander onderdeel is **een les geven** zoals je dat doet in een kleuterklas. Elke deelnemer had de opdracht een les voor te bereiden rond hetzelfde thema. De één een kringactiviteit, de ander een muzikles, een rekenles, een taalles, een werkles, of een les in de bouwhoek. Ook ik had voor al deze activiteiten een les gemaakt en gegeven. Zo krijgen ze heel veel ideeën over hoe ze lessen kunnen geven aan kleuters. Na afloop van de training kwamen er velen naar mij toe en zeiden: “Ga hier alsjeblieft mee door. We leren hier heel veel van, krijgen veel ideeën voor het werken in de scholen. Dit helpt ons echt.”



Ik vind het heel leuk om dit werk te doen. In het bijzonder ben ik heel blij en dankbaar dat de Heere God mij helpt om dit werk te doen in het Engels. Van te voren had ik nooit gedacht dat ik dit ooit zou kunnen. Maar ik vermag al deze dingen in Hem die mij kracht geeft.

Bidden en Danken

Wilt u/jij **danken** voor:

1. Dat Gerrie's moeder weer thuis is en dat ze haar gedachten steeds beter onder controle krijgt;
2. Voor de mogelijkheden die we hebben om veel mensen schoon drinkwater te geven;
3. Dat we mogen vertellen over het levende water dat God geeft.

Wilt u/jij **bidden** voor:

1. Dat de mensen door ons werk heen de liefde van de Heere Jezus mogen zien;
2. Dat de getrainde mensen goed hun werk kunnen doen;
3. Dat er nog veel waterpompen gemaakt of gerepareerd kunnen worden zodat iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater.

Contactgegevens

Postadres

PO Box 112
Mzuzu
Malawi

Website

www.liefdevoormalawi.blogspot.com

Skype

omehans_bab

E-mailadressen

hans.kasbergen@gmail.com
gerrie.kasbergen@gmail.com

Telefoonnummers

Hans: +265996030134
Gerrie: +265996090135



Hans en Gerrie Kasbergen zijn in 2014 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Bergambacht uitgezonden naar Malawi.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op rekeningnummer NL22 RABO 0187 6853 47 t.n.v. Hervormde Gemeente Bergambacht, o.v.v. Hans en Gerrie Kasbergen. Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen | T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl | TFC | tfchansengerrie@gmail.com

Loop naar de pomp

Dat is niet leuk als dat gezegd wordt. Maar als de pomp hier in Malawi niet meer werkt heb je hier echt een probleem. Er is een vraag gekomen van een hoofdmeester, de school heeft 475 kinderen en de waterpomp doet het al 4 weken niet meer. We zijn vroeg opgestaan en gaan er vandaag op uit die pomp te repareren. We stoppen regelmatig om mensen mee te nemen die langs de weg lopen. Met veel mensen achter op de truck is het best gezellig en het heeft nog een voordeel, ze kennen de omgeving. We weten de naam van de school en de naam van de hoofdmeester, dus dat moet het probleem niet zijn. Het antwoord is steeds hetzelfde: "Een klein stukje die kant uit", zeggen ze wijzend in één of andere richting. Inmiddels weet ik dat je de richting die men aanwijst best kunt vertrouwen alleen ze overschatten de snelheid van de auto. We zijn om 5 uur vertrokken dus om 8 uur heeft iedereen wel trek in een ontbijt. We stoppen bij een restaurant waar alles dezelfde kleur heeft omdat overal een laag vuil aankleeft. De zakken maïs liggen in de hoek en we nemen plaats op een paar gammele stoelen. We bestellen een heerlijk broodje en krijgen rook thee... Al het water wordt op een houtvuur gekookt en smaakt naar rook... Nou ja met wat suiker erbij smaakt het niet eens slecht. De barvrouw gaat staan, veegt haar handen aan haar smoezelige schort af en vraagt even een moment stilte, alle gasten worden even stil en hardop gaat ze voor in gebed. Ook al versta ik er niets van, het raakt me. Heel heel ver weg van huis, in de meest afgelegen gebieden van Afrika spreekt een vreemde vrouw met dezelfde God die ik dagelijks mag prijzen en eren. Echt, dan wordt je stil.



Na een aantal uren werken hebben we de pomp gerepareerd en heeft iedereen weer drinkwater. We danken God voor Zijn hulp. Wat hebben ze al die tijd dan gedronken vraag ik me af. "Nou gewoon daar beneden is een waterpoel daar halen we water en dan koken we het voordat we het drinken", vertelt de meester me. Het is het goede antwoord maar alleen zie ik dat dat niet gebeurt. Kinderen hebben vieze bekers en flesjes en vullen die en drinken er gewoon van, ze vertellen me dat het vies is en dat ze veel liever water van de pomp hebben. We danken onze God dat Hij ons de mogelijkheid geeft om deze mensen te helpen. Om mensen op te leiden om zelfstandig dit werk van ons over te nemen in de toekomst.

Hans en Gerrie

Rebus



- V
- K



H = V
+ D



- S



- S