



Liefde voor Malawi

Nieuwsbrief 13, maart 2018
Hans en Gerrie Kasbergen

Lieve familie en vrienden,

Hier is weer onze eerste nieuwsbrief van 2018.

Familie

Dit jaar startte op een bijzondere manier. Op 2 Januari kreeg mijn moeder een hersenbloeding en kwam in het ziekenhuis terecht.

Wat was dat een moeilijke tijd. Zij zo ziek en wij zover bij haar vandaan. Gelukkig hebben onze broers en zussen goed voor haar gezorgd. Toen er complicaties kwamen zijn wij naar Nederland gegaan. Daar zij niet meer kon spreken en kijken, was er toch een blijk van herkenning. Ze besepte dat wij er waren. We hebben haar nog even in onze armen kunnen sluiten en psalmen gezongen. Op haar manier zong ze nog mee. De volgende dag is zij overleden. Dankbaar dat zij nu Thuis is, verlost van pijn en verder lijden.

Doordat we in Nederland waren konden we ook onze nieuwe kleindochter Juliette bewonderen en knuffelen, die op 5 december geboren was. Wat een knipoog van God: ondanks het verdriet van mijn moeder, even genieten van onze kinderen en kleinkinderen (die we echt missen).



Training kleuterjuffen

Eind februari zijn we gestart met de training voor kleuterjuffen. Onze huiskamer is omgebouwd tot een leslokaal. Negen juffen komen van negen verschillende kleuterscholen elke dag vol enthousiasme naar de training. Ruim voor tijd kloppen ze al aan de poort. Ze willen graag nieuwe dingen leren, om beter les te kunnen geven.

De eerste les ging over "Christen zijn". Hoe kunnen we kinderen helpen om de Heere Jezus te leren kennen. Een onderdeel daarvan is verhalen vertellen uit de bijbel. Omdat er helaas op geen enkele school een kinderbijbel is tekenen ze platen na uit onze kinderbijbel en aan de hand daarvan vertellen ze het verhaal. Maar o, wat zagen ze daar tegen op: "We kunnen niet zo goed tekenen". Door wat oefenen en instructies hadden ze op het laatst allemaal mooie tekeningen over hun bijbel verhaal en trots dat ze waren! Maar dan nog het verhaal vertellen. Een juf las het verhaal in de kinderbijbel en zei: "Dat is mooi, het staat hier zo eenvoudig, in de gewone bijbel is het soms zo moeilijk. Dan weet ik niet goed hoe ik het moet vertellen."

Bij de meeste juffen is de Bijbelkennis beperkt maar ze genieten als ze de verhalen horen en lezen.



Bidden en Danken

» Wilt u danken voor de lessen die ik (Gerrie) mag geven en het enthousiasme van de juffen? Wilt u bidden voor een goed verloop van de rest van de training?

» Er is een nieuwe dominee in de kerk. Wilt u bidden dat hij Gods woord oprecht mag verkondigen en de Heere Jezus centraal mag staan in zijn prediking en bij alles wat er in de gemeente gebeurt?

» Wilt u bidden voor onze nieuwe burens? Zij zijn erg arm, maar we zijn blij dat hun dochttertje naar de maandelijkse Sing-in komt en daar over de Heere Jezus hoort en we zo een relatie met hen kunnen opbouwen.

» Wilt u danken dat steeds meer mensen het Smart Centre weten te vinden en er zo steeds meer mensen bereikt worden met schoon water?

Voor de leeshoek hebben we verschillende soorten boeken gemaakt en letter- en woordspelletjes. Natuurlijk kan een pop in de poppenhoek niet ontbreken.

Het is wel lastig hoor als je thuis nooit knipt met een schaar en hier allemaal materialen moet knippen. Ook hier zien we na enkele weken al goede vooruitgang. Trots en heel blij met alle spullen die ze hadden gemaakt gingen zij terug naar hun school, om het daar te gebruiken met de kinderen. Totaal duurt de training 4 maanden, we hopen en bidden dat ze enthousiast en gemotiveerd blijven.

Bid je mee?



SMART Centre

Er komen heel veel vragen binnen bij het SMART Centre om assistentie voor het boren naar water. De getrainde mensen gaan ver het binnenland in om naar water te boren. De nieuwe bedrijven ondervinden best nog wel eens moeilijkheden en kunnen dan altijd terugvallen op hun trainingsschool, het SMART Centre. Niet iedereen is even succesvol maar het is mooi om te zien hoe de kleine ondernemers hun gezin en hun personeel kunnen onderhouden. Doordat sommige erg gemotiveerd zijn en niet snel opgeven als het tegenzit bouwen ze echt iets op. Onderlaatst kwam er nog iemand naar ons kantoor om te laten zien dat hij zelf wat nieuw gereedschap heeft gekocht en dus niet alles meer hoeft te lenen bij het SMART Centre. Klinkt vrij logisch denk je... en dat is het in onze ogen ook, maar voor hier in Malawi zijn dit echte veranderingen.

In diverse Afrikaanse landen zijn ook SMART Centres opgericht, zoals in Zambia, Tanzania, Mozambique, Ethiopia. Allemaal met het zelfde doel, mensen voorzien van schoondrinkwater en goed sanitair. Afgelopen week zijn we bij elkaar gekomen en hebben we veel geleerd van elkaar. We mochten iedere ochtend beginnen met een stukje uit Gods woord en gebed, we zijn verwonderd dat God ons zo zegent en dat we veel mensen mogen bereiken met fris water en met het levende water.

Wij wensen ieder fijne en gezegende paasdagen!

Hartelijke groet,

Hans en Gerrie

Contactgegevens

Postadres
PO Box 112
Mzuzu
Malawi

Skype
omehans_bab
Telefoonnummers
Hans: +265996030134
Gerrie: +265996090135

E-mailadressen
hans.kasbergen@gmail.com
gerrie.kasbergen@gmail.com
Website
www.liefdevoormalawi.blogspot.com

Hans en Gerrie Kasbergen zijn in 2014 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Bergambacht uitgezonden naar Malawi. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op rekeningnummer NL22 RABO 0187 6853 47 t.n.v. Hervormde Gemeente Bergambacht, o.v.v. Hans en Gerrie Kasbergen. Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

TFC tfchansengerrie@gmail.com

GZB Postbus 28, 3970 AA Driebergen | T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl