



Liefde voor Malawi

Lieve familie en vrienden,

Bezoek

Wat is het heerlijk om je familie weer te zien en elkaar weer van hart tot hart te kunnen spreken in je eigen moedertaal. Dit hebben we deze zomer ervaren. Lieve vrienden kwamen ons bezoeken in Malawi en Lianne, de zus van Hans, met haar familie. Ook nog een paar jongens uit ons dorp, die de handen uit de mouwen wilden steken. Het was een huis vol, maar supergezellig.

We hebben met elkaar de armoede in Malawi gezien, de omstandigheden waarin sommige mensen wonen, maar ook hebben we genoten van Gods mooie schepping, de natuur, mooie vlinders, vogels, maar ook olifanten en nijlpaarden vergezeld met mooie zonsondergangen. Dan ervaar je weer hoe groot en machtig God is. Dat is weer een bemoediging als dingen wel eens tegen zitten. God heeft alles in Zijn hand. Al was het in Nederland deze zomer erg warm, in Malawi was het best koud, met af en toe regen. Je kunt het je misschien niet voorstellen, warme mutsen in Afrika, maar op scholen waar geen deur en geen glas in de ramen zit is het soms echt koud. Lianne en haar dochters hebben hard mutsen gebreid, die we uitdeelde in een klas in Mzuzu. Wat waren de kinderen blij!!!



Zondagsschool

De zondagsschool heeft geen vakantie. Elke zondag komen de kinderen aan huppelen om naar de zondagsschool te gaan. De zondagsschool wordt gehouden in de school naast de kerk. Alhoewel, in de vakantie gaan sommige kinderen naar hun familie in de dorpen. In plaats van 70 kinderen komen er in de vakantietijd rond de 50 kinderen in mijn klas.

Deze zondag zijn de klaslokalen vol, niet met kinderen maar met matrassen en potten en pannen. Een zangkoor uit Lilongwe is op bezoek en blijft hier enkele dagen slapen. "Waar gaan we dan zondagsschool houden?" "Ach, kijk maar waar je kunt zitten" is dan het antwoord. Uiteindelijk vonden we een ander leeg lokaal waar we in mochten. De grotere kinderen zouden wel buiten gaan zitten. Hele kleine kinderen van 2, 3 jaar worden al naar de zondagsschool gebracht, achter op de rug van een grotere broer of zus. Deze kinderen verstaan alleen maar Chi Timbuka, een plaatselijke stamtaal. Dat is voor mij, Gerrie, nog erg lastig. Ik weet wel een paar woordjes, maar kan geen Bijbelverhaal in die taal vertellen. Gelukkig heb ik een paar collega's op de zondagsschool die voor mij vertalen. Met alle platen en materialen die ik meeneem om mijn verhaal te vertellen is het voor deze kinderen erg moeilijk om het verhaal te begrijpen.

Bidden en Danken

- » Wilt u danken voor de fijne ontmoetingen die we mochten hebben met onze familie en vrienden
- » Wilt u danken dat God mensen beweegt om het evangelie te vertellen aan kinderen op de zondagsschool
- » Wilt u bidden of God de woorden die gezaaid worden wil doen ontkiemen en laten groeien in kinderharten



Soms mogen we als zondagsschool iets in de kerk presenteren. Dit was een mooi moment om de mensen in de kerk te informeren over het belang van zondagsschool aan deze jonge kinderen. Want zonder juf of meester gaat dat niet lukken. Mensen zijn wel bereid iets te doen voor de kerk, maar dat moet wel belangrijk zijn. Elke week een verhaal uit de bijbel te vertellen aan deze kinderen is waarschijnlijk niet zo interessant en veel mensen kennen de verhalen ook niet.

Maar dan gebeurt er iets wonderlijks, een weesjongen, Given, van 21 jaar wordt door het zingen van de zondagsschoolkinderen zo geraakt dat hij de week erop naar de zondagsschool komt om zich aan te bieden als meester.

Iedere zondag is Given op tijd bij de zondagsschool en hij vertelt met veel liefde de verhalen uit de bijbel aan deze kleine kinderen.

Sommige verhalen heeft hij nog nooit gehoord, maar hij gaat ze lezen en vertellen.

Gods werk gaat door.



Verlof

Nog even, dan hopen wij weer een klein poosje in Nederland te zijn.

Onze tickets zijn geboekt, 8 november vertrekken we richting Nederland. We kijken ernaar uit om elkaar te ontmoeten.



Een hartelijke groet, in Christus' liefde verbonden,
Hans en Gerrie

Contact

Postadres
PO Box 112
Mzuzu
Malawi

Skype
omehans_bab
Telefoonnummers
Hans: +265996030134
Gerrie: +265996090135

E-mailadressen
hans.kasbergen@gmail.com
gerrie.kasbergen@gmail.com
Website
www.liefdevoormalawi.blogspot.com

Hans en Gerrie Kasbergen zijn in 2014 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Bergambacht uitgezonden naar Malawi. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op rekeningnummer NL22 RABO 0187 6853 47 t.n.v. Hervormde Gemeente Bergambacht, o.v.v. Hans en Gerrie Kasbergen. Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

TFC tfchansengerrie@gmail.com

GZB Postbus 28, 3970 AA Driebergen | T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl

