

Liefde voor Malawi

Hans en Gerrie Kasbergen

Nieuwsbrief 4, september 2015

“Ook al gaat het anders dan we gepland hadden, de boodschap van God gaat door!”

Lieve, beste allemaal,

Hebben jullie ook van de vakantieperiode genoten? Wij in ieder geval wel.

Onze zoon Mark kwam met zijn vrouw Charlotte en onze kleinzoon Twan van 2 jaar ons bezoeken. Geweldig om hen weer te zien en te kunnen knuffelen met die kleine Twan. Na ons bijna een jaar niet gezien te hebben moest hij wel even wennen aan opa en oma. Dat is jammer als je zo ver weg woont. Naast ons huis en ons werk hebben we met elkaar mooie plekjes van Malawi gezien. We hebben genoten van elkaar en Gods mooie schepping.



Training

Hoewel de scholen gesloten waren gingen trainingen en cursussen gewoon door:

Op verschillende plaatsen zijn trainingen gegeven over hoe de kerk kan helpen om in hun dorp een goede kleuterschool te hebben.

In het noorden van Malawi zijn 10 nieuwe mensen getraind in het boren van waterputten en het maken van touwpompen. Ze gaan 50 waterputten maken in de komende maanden. Een groot project. Het was een lange cursus van bijna drie weken. Door de lange afstanden kon ik (Hans) niet elke avond naar huis en slapen we in een lodge (pension) in de buurt. Een kamer met een bed, een stoel en een koude douche. Dan verlang ik weer naar thuis, een warme douche en mijn Gerrie natuurlijk.



Ons kantoor en de werkplaats in Mzuzu is verhuisd. De inrichting van de werkplaats is bijna klaar. Dat was een hele klus.

Zondagsschool

De zondagsschool had geen vakantie. Alle kinderen bleven thuis en kwamen gewoon zondags naar de zondagsschool. Alleen in de vakantie is alle maïs geoogst en dat lag te drogen in de klaslokalen. Toen ik (Gerrie) zondag aankwam en alle lokalen vol maïs zag liggen dacht ik; wat nu? Dan maar buiten zondagsschool houden. Op zich niet erg want het is droog en warm, alleen het waaide hard. Met elkaar hebben we de schoolbankjes in een kring gezet en 65 kinderen zaten klaar voor de zondagsschool.

Ik had mijn vertelling “de schipbreuk van Paulus” voorbereid aan de hand van flanelplaten. Helaas, de platen vlogen door de lucht dus die kon ik niet gebruiken. Een oude vrouw (het hoofd van de zondagsschool) kwam langs en zei “Ik zal het verhaal wel vertalen in het Chi Tumbuka zodat de kinderen het verhaal toch kunnen verstaan.” Als je 3, 4, 5 of 6 jaar bent en je thuis geen Engels spreekt is het heeeel moeilijk om een verhaal te horen in het Engels zonder platen. Ik was dankbaar dat ze kwam.



Bidden en Danken

Wilt u/jij **danken** voor:

1. De grote liefde die we mogen ontvangen van onze hemelse Vader en dit door mogen geven aan mensen en kinderen om ons heen.
2. Voor de kleine veranderingen die we mogen brengen, die van grote waarde zijn voor de mensen hier in Malawi.

Wilt u/jij **bidden** voor:

1. Vervulling met de Heilige Geest, iedere dag weer, om zo met vreugde, verwondering en dankbaarheid ons werk te kunnen doen.
2. Beter onderwijs nu de scholen weer gaan starten. Dat de leerkrachten zich verantwoordelijk weten voor de ontwikkeling van elk kind.

Contactgegevens

Postadres

PO Box 112
Mzuzu
Malawi

Website

www.liefdevoormalawi.blogspot.com

Skype

omehans_bab

E-mailadressen

hans.kasbergen@gmail.com
gerrie.kasbergen@gmail.com

Telefoonnummers

Hans: +265996030134
Gerrie: +265996090135



Hans en Gerrie Kasbergen zijn in 2014 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Bergambacht uitgezonden naar Malawi.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op rekeningnummer NL22 RABO 0187 6853 47 t.n.v. Hervormde Gemeente Bergambacht, o.v.v. Hans en Gerrie Kasbergen. Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

TFC tfchansengerrie@gmail.com
GZB Postbus 28 | 3970 AA Driebergen | T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl



De lokalen van de zondagsschool liggen eerst vol met maïs, dan weer met koffers.

Als verwerking had ik een plakwerkje bedacht. Maar met zoveel wind waaien alle papieren weg. Wat kunnen we doen? Na wat rond gekeken te hebben wist ik het. De grond is bedekt met zand. "Jullie mogen allemaal de boot van Paulus maken in het zand", droeg ik ze op. Ze gingen aan het werk, sommigen met de vingers, anderen vonden een stokje. Iedereen maakte zijn eigen boot. Aan het eind zei het hoofd van de zondagsschool: "Volgende week kun je weer in de klas, dan kun je het verhaal nog eens vertellen met je platen en het plakwerkje maken." De volgende week toen ik kwam lag de maïs er nog steeds, en er was geen andere juf die me kwam helpen. Stond ik daar weer met mijn flanelplaten en mijn plakwerkje. Ik kon wel huilen. We hebben de bankjes weer in een kring gezet, ik heb mijn gitaar gepakt en wat muziekinstrumenten en we hebben een half uur liedjes gezongen. Toen heb ik ze naar huis laten gaan. Misschien volgende week een nieuwe kans. Toen ik de volgende zondag weer kwam, was de maïs weg maar nu lagen de lokalen vol met matrassen en koffers van koorleden die een zanguitje hadden en voor ons in de kerk kwamen zingen. Gelukkig was juf Lucy er ook vandaag en we vonden een plekje buiten uit de wind. Zo heb ik toch nog de schipbreuk van Paulus kunnen vertellen aan de hand van flanelplaten. In plaats van een plakwerkje had ik deze keer maar een kleurplaat meegebracht. Dat gaat ook al gauw buiten, alhoewel soms nog best lastig.

Ook al gaat het dan anders dan dat we gepland hadden. De boodschap van God gaat door. Hij geeft telkens nieuwe kracht en nieuwe ideeën die we kunnen gebruiken om te vertellen van Zijn grote wonderen en Zijn grote liefde, zodat Zijn Koninkrijk uitgebreid mag worden. God is goed!

Werkvakantie

In de zomer van 2016 wordt er een werkvakantie georganiseerd naar Malawi. De voorbereidingen zijn in volle gang. We zien er naar uit veel jongeren te ontmoeten en met hen het leven in Malawi te delen: het mooie landschap te zien, de armoede waarin mensen zich bevinden, en samen elkaar bemoedigen in het geloof en te dienen in Gods Koninkrijk.

Verlof

Omdat we in september een kleindochter hebben gekregen, hoop ik (Gerrie) in de maand oktober naar Nederland te komen om ons nieuwe kindje te zien en het gezinnetje te ondersteunen.

Een hartelijke groet uit het warme en stoffige Malawi,



Hans en Gerrie