

Hedel, Augustus 2014

De tijd vliegt echt!

Inmiddels ben ik alweer bijna drie maanden terug op de Filippijnen. Maar wat is er veel gebeurd! We hebben trainingen gehad, het rampgebied na “Haiyan” bezocht, vergaderingen gehad. We hebben periodes van droogte en van watersnood gehad. Dagen met en zonder stroom en met de tyfoons zijn we al bij de letter “J”. “Glenda” was degene met de meeste impact op ons. Tot nu toe (bijna drie weken na de tyfoon) zijn er nog 100.000 huizen zonder stroom, vele huizen zonder dak en is het dodental tot 100 opgelopen.

Het WK is ook weer afgelopen en vlak na een eervolle derde plaats hoorden we van de MH 17 en de ongelofelijke verhalen na afloop. Binnen een week, nog eens twee vliegtuigen die neerstorten. Dan staat ineens de wereld weer op zijn kop en zie je het relatieve van zoveel hypes. In eerste instantie toen ik het las via face book dacht ik dat het een misplaatste grap was. Ik kon niet geloven, zoals velen dat het echt gebeurd was.

Verder kreeg ik nog bezoek uit Nederland; ds. Wim Poldervaart kwam langs om het werk na de ramp te bekijken. Het was erg leuk visite te krijgen van een “Spaans sprekende”. Omdat de Filippijnen ruim 400 jaar een Spaanse kolonie was, hebben we nog best wat Spaanse woorden, die Wim makkelijk oppikte. Het nadeel was dat hij hierdoor af en toe Spaans ging praten en wij hem niet meer konden volgen. Het was leuk te zien, hoe onze GZB-leiders gewend zijn zich aan te passen aan verschillende culturen en mijn collega’s het geweldig vonden dat hij ook gewoon vis als ontbijt lustte ☺. Hieronder laat ik

Wim zelf aan het woord over zijn ervaringen hier.

Een Filipijns “Pinksteren”.

In de maand mei ben ik bij Iljo een kleine week op bezoek geweest. De reis had drie doelstellingen. Het noodhulpprogramma evalueren (zie: <http://www.gzb.nl/actueel/noodhulp-filippijnen-wat-is-er-met-uw-geld-gebeurd>), kennismaken met de organisatie ABCCOP de



organisatie waar Iljo werkt én Iljo leren kennen in haar werk- en leefomgeving. Ik ben dankbaar voor wat ik gezien heb.

“Een klein beetje Pinksteren” zo zou ik de bijzondere kerkdienst (zondag 18 mei) in Altavas (Aklan) willen noemen. In Altavas is sinds anderhalf jaar een kleine gemeente die door ABCCOP-werkers is gesticht. De gemeente heeft zich tijdens en na de tyfoon Haiyan heel betrokken ingezet voor haar stad en de slachtoffers. De dominee zelf raakte zijn huis kwijt en woont nu met andere getroffen familieleden bij zijn schoonfamilie in. Vlak voor die tijd was de kleine gemeente naar datzelfde

huis verhuisd voor de zondagse diensten. Maar nu was er geen plek meer!



Door haar positieve en betrokken houding en de inzet bij de noodhulp, voelen veel mensen zich tot deze kleine gemeente aangetrokken. "Wat hebben ze toch wat wij niet hebben!" is de gedachte. Wekelijks komen er mensen bij. Vandaag puilt niet alleen het huis uit maar is zelfs de straat, met toestemming van de burgemeester, afgezet en zit ook de 'tuin' vol. Met ruim 300 mensen wordt de Bijbel geopend (velen van hen hebben er nog geen) en ik mag het Woord bedienen. De mensen zitten net als de verlamde man uit Hand 14 (het gedeelte waar ik het Woord uit verkondig) aandachtig naar het Evangelie te luisteren. Door niets, ook niet door de warmte – het is rond de 40° Celsius - kan men worden afgeleid. Voor sommigen is het de eerste keer dat ze het Evangelie horen. Het bevrijdend Evangelie. De vreugde is groot en de muziek wordt tot ver in het dorp gehoord. Mensen komen tot geloof. De zorg van de gemeente is nu: "hoe rusten we hen toe (mede een taak van Iljo en haar Team) en hoe kunnen we een eigen gebouw krijgen waar al deze mensen samen kunnen komen." (Inmiddels is er met een lening een terrein gekocht, maar daar heb je nog geen gebouw mee gebouwd. Dat is voor hen geen probleem: de Heere is hun God en Heiland!)

Ik ben stil en intens dankbaar voor wat de Heere gedaan heeft, doet en doen zal. Wat is toch het geheim van deze mensen? Eerlijk gezegd: het is geen geheim. Het is wat Hand. 2: 1 zegt: *ze waren allen eensgezind bijeen.*

Ik moet denken aan psalm 133:3 (oud berijmd)
Waar liefde woont, gebiedt de Heer' den zegen:

Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,

En 't leven tot in eeuwigheid.

Daar woont de Heere. Hier woont de Heere; in deze eenvoudigen van hart!

Ds. Wim Poldervaart

Afgelopen week (24 juli) heeft ds. Chito Ramos de leider van ABCCOP, het GZB kantoor met een bezoek kunnen vereren.



Een mooi stukje wederkerigheid.

Ook hebben we toestemming gekregen voor nog een aantal projecten om mensen weer aan een vorm van inkomen te helpen, de kerk in Aklan mee te helpen aan hun kerkgebouw en training voor de nieuwe gelovigen en leiders. Met dat laatste vooral hoop ik me bezig te houden.

Voor wie mee wil blijven leven, wil doneren en op de hoogte wil blijven kijk op:



<http://www.gzb.nl/project/gzb-houdt-noodhulpactie#.Uq--BaVq4dc>,
<https://vimeo.com/100676115> of zoek mij op op facebook.

Diaconale reis

Inmiddels is het team uit Rhenen ook aangekomen. Ze hebben geslapen in de armere wijken, evangelisatie gedaan, "geloomed", gebouwd, kinderclubs en gitaarles gegeven en zijn zelfs een website aan het ontwerpen voor ABCCOP. Als u ze wilt volgen, kijk dan op: www.diaconalereisfilipijnen.waarbenjii.nu
In mijn volgende nieuwsbrief zal ik ze aan het woord laten over hun indrukken!

Leerkrachten training

Een week na mijn aankomst was de tweede trainings week van onze oudgedienden en nieuwe leerkrachten in de mobiele Bijbelschool. Ook deze week was weer bezocht door meer dan 50! Sommigen die de eerste week gemist hadden kwamen alsnog, anderen die echt niet konden hadden een vervanger gestuurd en de paar zieken, zien uit naar de derde training deze maand.



Voor mensen die deze training speciaal willen steunen kunnen geld overmaken naar project nummer: P65247 (OMF) of PH.1.002 (GZB).

Hartelijke groet !

Iljo de Keijzer

COLOFON

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij de GZB:

Postbus 28
3970 AA Driebergen
Tel: 0343-512444
E-mail: info@gzb.nl
Website: www.gzb.nl

De **Thuisfrontcommissie van Iljo** kunt u bereiken via de secretaris:

Aalt Palland
Molenstraat 1a
7683 VC Den Ham
Tel: 0546-671885
E-mail: aaltpalland@hetnet.nl

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Arnoud Bosse
Thorbeckestraat 130
6702 BV Wageningen
E-mail: abosse1@online.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer: 329201581 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente van Wageningen inzake Iljo de Keijzer