

Nederland, september, 2020

Onverwachts een paar maanden eerder in Nederland. De situatie liep langzaam maar zeker uit de hand op de Filippijnen vanwege de Covid-19. Ziekenhuizen lagen vol en mensen overleden aan andere ziekten, omdat ze voor de juiste behandeling niet meer in het ziekenhuis terecht konden.

Vanwege mijn astma, de volle ziekenhuizen, een van de strengste Lock downs in de wereld (mocht alleen het huis uit voor boodschappen) en een verlof dat er toch bijna aankwam, is besloten (in overleg met alle betrokkenen) dat ik eerder naar Nederland kon komen, voor een vervroegd -en iets langer- verlof. Als de situatie het weer toelaat hoop ik met hernieuwde energie terug te kunnen gaan, om predikanten te blijven trainen waar dat nodig is.

Omdat er geen openbaar vervoer is vanwege de COVID is ook op de Filippijnen de fiets ontdekt.



Ook volwassenen reden met zijwieltjes rond. Kunt u zich voorstellen dat ze met zulke fietsjes ook over de 10 Baans wegen gingen?

Nadat ik verschillende collega's geëvacueerd had, was het nu tijd mezelf te evacueren. Ik kan het nog niet helemaal geloven, hoe groot de verschillen zijn tussen het beleid op de Filippijnen en in Nederland. Wij mochten het vuilnis nog niet buiten zetten, zonder een mondkapje op te hebben.

Mensen werden gearresteerd als ze op straat zonder gezichtsmasker werden gezien en iedereen beneden de 21 en boven de 59 mag eigenlijk helemaal het huis niet uit. Openbaar vervoer en taxi liggen weer stil, en een heel beperkte groep mag maar naar hun werk. Er worden weer nieuwe pasjes gemaakt waarmee één persoon per huishouden af en toe het huis uit mag voor boodschappen... Hoewel de Filippijnen een groot land is, zijn 5000 nieuwe Covid "patiënten" per dag best veel. Het vliegverkeer ligt ook weer bijna stil. Het valt niet mee zo plotseling een land te verlaten, de Filipino's achter te laten enz. Maar fijn nu even rust in Nederland te mogen hebben, waar nog zoveel mogelijk is.



Een "gemaskerd" tijdelijk afscheidsfeestje met collega's.

En dan kom je in Nederland. Alleen mondkapje op in het openbaar vervoer. Je moet wel in quarantaine, maar er is geen controle en je mag ook gewoon eerst nog met de trein naar huis :-0. Zowel de kerken als de terrasjes zijn open, tot op zekere hoogte. Het voelt aan de ene kant enorm vrij aan de andere kant durfde ik die eerste week toch nog even niet naar de kerk, om met zoveel mensen, zonder mondkapje in een ruimte te zijn :-0.

Samar team

De dag voor mijn vertrek, kon ik nog net het Samar team ontmoeten, van wie de quarantaine periode afgelopen was. Het gebied waar ze wonen maakt deel uit van Manila, waar ik via een verlaten steenmijn naar toe moest. Onverharde weg omhoog met overal putten en stenen. Het was een rare gewaarwording dat dit soort plekken bestaan in de miljoenen stad Manila. Maar een heerlijke laatste reisje met de motor. Het was goed met hen even terug te kijken op hun jaar in Samar en de rare reis terug... de buurman in de sloppenwijk is een kok, die nu geen werk heeft... hierdoor hadden we heerlijk eten van restaurantkwaliteit in de sloppenwijk :-).



Samar team debrief

Het was best moeilijk voor hen om de mensen achter te laten in Samar. Ze hebben veel mensen getraind en nieuwe leiders doen het werk. Maar alles is nog heel pril. We proberen zoveel mogelijk via facebook berichten contact met ze te houden en ze te bemoedigen in deze “tussen” tijd.

Woning

Ik hoop een tijdelijke plek om te wonen te vinden in **de buurt van Wageningen**. Hoe het allemaal precies gaat lopen is niet zo duidelijk. In de komende maanden zal duidelijk worden hoe de situatie op de Filipijnen -en in Nederland- zich verder ontwikkeld.

Verjaardag

Deze extravert bracht haar verjaardag door in quarantaine :-). Maar pa, ma en broer kwamen op “tuinbezoek” en online kleine feestjes samen met honderden groeten via facebook en WhatsApp maakten het toch een leuke dag. Een maand ervoor mocht ik online tijdens de laatste Langham vergadering alvast een online kaarsje uitblazen.



Zoom feestje na de vergadering.

Trainingen verschoven naar online of uitgesteld tot volgend jaar

Alle grotere trainingen zijn geannuleerd tot het eind van het jaar. Misschien dat we in Manila nog een training kunnen doen via Zoom. In de andere gebieden is het internet te slecht hiervoor.

Voor ons Moslim team zijn we bezig geweest met een methode voor Bijbelstudie, die goed werkt in hun omgeving. Die rekening houdt met de specifieke onderwerpen waar zij vragen over hebben. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan hoe om te gaan met vervolging, man-vrouw relaties, bloedwraak en ook magie. Allemaal onderwerpen, die diepe impact hebben op deze mensen. Ik heb samen met een collega de training gevolgd en nu moeten de rest van de collega's nog getraind worden. 4 collega's zijn van plan het boek door te weken met een klein groepje gelovigen. Daarna kunnen we beslissingen nemen over vertaling naar het Filipijns en hoe dit verder uit te breiden.



Zoveel mogelijk werk ging online door... met of zonder nieuwsgierige hond.

Het Langham materiaal van niveau 1 en 2 is inmiddels ook in het Filipijns klaar. Een van de boeken, die we de deelnemers gaven wordt momenteel in de taal van Samar vertaald. We hebben ook inmiddels de rechten om het te mogen vertalen en lokaal te mogen drukken.

De twee boeken voor Langham preken vorderen langzaam maar zeker... Zeker met de Spaans sprekende schrijvers moet er wat geholpen worden om de goede inhoud ook goed te laten klinken.

Het zal best een uitdaging worden om verlof in Corona tijd te doen. Net als alles wat iedereen doet nu anders gaat. Maar ik heb er vertrouwen in dat onze creativiteit met oplossingen hiervoor te komen.

Agenda:

Onder corona voorbehoud :-).

Als er mogelijkheden zijn kom ik graag elektronisch, of in het echt langs. Neem gerust contact op met mij of met de TCF. Er zullen vast creatieve mogelijkheden zijn elkaar te “ontmoeten”!

Alle Zegen in deze bijzondere en moeilijke tijd!

Iljo

*mobiel 06 42 62 0113
WhatsApp 0063 925 727 6110
email iljo.dekeijzer@omfmail.com*

COLOFON

De GZB en de OMF werken samen om de uitzending van Iljo de Keijzer mogelijk te maken.

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij de GZB, Postbus 28, 3970 AA Driebergen.
Tel: 0343-5124444
E mail: info@gzb.nl

De Thuisfrontcommissie van Iljo kunt u bereiken via de secretaris:

Peter Quik.
Velgtstraat 23,
5321 SX Hedel.
06-53 86 78 07
p.a.quik@outlook.com

Voor vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met de penningmeester:
Jan-Willem Lapoutre: jwk@lapoutre.be

Giften kunt u overmaken op:
NL 53 RABO 0329 2015 81
t.n.v.: Diaconie v.d. Prot. Gem. Wageningen.