

De Bijbel in de taal van je hart!



Nunspeet, juni 2021

'Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.'

Psalm 91:1 (HSV)

Lieve familie, vrienden en gemeenteleden,

Een hartelijke groet uit Nunspeet. Bovenstaande psalm lezen we vaak in Soedan voordat we gingen reizen. En ook later heb ik deze psalm regelmatig gelezen als reispsalm. Wat is het een mooie psalm die spreekt over Gods bescherming in gevaren. In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik over de onzekerheden en zorgen rondom reizen naar Ethiopië.

Terugblik

Begin januari kreeg ik toch toestemming van SIL Ethiopië en Wycliffe Nederland om een reis naar Addis te plannen. Zo kon ik de papieren voor mijn werkvergunning en verloren identiteitskaart regelen.



KLAAR VOOR DE VERKOOP

Daarnaast kon ik ook mijn huis zelf leegruimen en mijn spullen verkopen, weggeven of weggooien.

Het was een intensieve periode maar ik ben toch dankbaar dat ik kon gaan.

Op mijn website janetvanmiddendorp.nl vind je een filmpje dat ik hierover heb gemaakt.



De laatste week in Addis werd ik door een collega gevraagd om mee te gaan naar het Ministerie van Onderwijs. Er is altijd een goede samenwerking met hen geweest en ook nu wilde hij graag met hen overleggen over het kleuterprogramma dat we op hopen te zetten voor de talen Ale en Konso. We hoorden daar dat het ministerie een nieuw programma aan het schrijven was en dat we niet meer een programma voor één jaar maar voor twee jaar kleuterschool in de moedertaal zouden moeten maken.



Het duurde tot begin april voordat we de nieuwe versie kregen.

Ondertussen was de datum voor mijn geplande tweede reis al verstreken en kregen we ook richtlijnen van SIL Ethiopië dat we gevaccineerd moeten zijn als we terug willen komen.

Ik begon met het bestuderen van het kleuterschoolprogramma en ontdekte dat er zo niet mee gewerkt kon worden. Gelukkig

ontdekten mensen van het ministerie dat zelf ook en zo werd het programma weer ingetrokken, het moest aangepast worden.

Van mijn Ethiopische collega's hoorde ik een paar weken later, dat hulporganisaties niet meer mochten helpen bij de ontwikkeling van schoolboeken. Dat is natuurlijk heel teleurstellend en heeft grote gevolgen voor het programma.

Terwijl ik de moed zo'n beetje opgaf, bleven mijn SIL collega's actief en bezochten ook de verschillende regionale onderwijsbureaus. Die hebben er wel belang bij dat het werk goed doorgaat.

Begin juni kreeg ik een mail waarin heel enthousiast geschreven werd dat we toch betrokken konden zijn bij de ontwikkeling van het kleuterprogramma in het zuiden. Het zijn immers de lokale mensen die de lesboeken schrijven. Dit is hetzelfde als we altijd gedaan hebben, hoewel het misschien anders klinkt.

Deze week kwam ook het herschreven kleuterschoolprogramma binnen en het ziet er in ieder geval meer overzichtelijk uit, gelukkig.



Situatie in Ethiopië

De situatie in Ethiopië blijft zorgelijk, niet alleen vanwege de COVID-19 crisis (er wordt niet zoveel getest en gevaccineerd als hier), maar ook vanwege binnenlandse conflicten die hier en daar opvlammen. De landelijke verkiezingen zijn geweest op 21 juni en het is nu wachten op de uitslag. Door de diversiteit aan belangen van verschillende bevolkingsgroepen in het land is het best spannend of dat vredig zal verlopen. Onderstaande kaart laat zien wat de huidige risicogebieden zijn in Ethiopië.



Plannen

De komende weken hoop ik me te gaan verdiepen in het programma en voorbereidingen te treffen voor de eerste workshop. Ik hoop dan eind juli, begin augustus een maand naar Ethiopië te kunnen gaan om met de teams een start te kunnen maken aan de handleiding voor het eerste jaar kleuterschool. Reizen in juli wordt afgeraden omdat het nog onrustig kan zijn na de verkiezingsuitslag.

Plannen zijn uitgesteld, aangepast, enzovoort, maar nu lijkt het er dan toch op dat ik, voor ik afscheid neem, nog een keer naar Ethiopië kan gaan.

Eind september eindigt mijn contract met de GZB. Ik hoop in een terugkomdienst, zo mogelijk samen met jullie, dankbaar terug te kijken op mijn leven en werken in Afrika. Jullie zullen hierover nog nader geïnformeerd worden.



Gebedspunten

Willen jullie met mij danken voor:

- Goede contacten met collega's in Ethiopië
- Mijn eigen huis en tuin om van te genieten

Willen jullie met mij bidden voor:

- Dat de verschillende bevolkingsgroepen in Ethiopië de verkiezingsuitslag vredig accepteren
- Goede voorbereidingen voor het kleuterschoolprogramma, het vinden van de juiste mensen voor het werk

Ik kreeg een kaartje met deze tekst:

Gebed om rust

God geef me rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen. De moed om te veranderen wat ik kan en de wijsheid om het verschil te zien.

In gebed verbonden,

Janet

Janet van Middendorp

Israëls erf 2

8072 JC Nunspeet

Tel. (ook WhatsApp) +31642455642

Email jmiddendorp@gmail.com

COLOFON

Janet van Middendorp is in 2012 door Wycliffe in samenwerking met de GZB vanuit de Hervormde Gemeente Nunspeet uitgezonden naar Ethiopië. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed. Voor meer informatie over het wereldwijde werk van de GZB en Wycliffe: www.gzb.nl en www.wycliffe.nl.

