



Nieuwsbrief Janet van Middendorp
ed. 11 – april/mei 2016

5 'Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.' 13 'Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.' Johannes 13: 5, 13

Lieve familie, vrienden en gemeenteleden,

Het is alweer even geleden dat de familie (mijn twee zussen, twee broers, een zwager en een schoonzus) op bezoek kwamen, maar het staat nog vers in mijn geheugen. Wat was het bijzonder om ze hier in Ethiopië te mogen verwelkomen! Ik kijk heel dankbaar terug op die bijzondere tijd samen. Ook voor mijn Ethiopische vrienden was het bijzonder dat ze mijn familie konden ontmoeten.



Tigist, onze huishulp, vond het zo bijzonder dat ze als teken van welkom de voeten van mijn familieleden wilde wassen. Ik wist niet of dat wel zo'n goed idee was. Maar ze overtuigde me door te zeggen: 'dat staat toch in de bijbel?'. Ze heeft het gedaan en met moeite stond ze toe dat daarna ook haar voeten werden gewassen, denkend aan het bijbelgedeelte boven de brief. Soms is het heel letterlijk doen wat in de bijbel staat een gebeurtenis die je nooit meer vergeet. Heel speciaal. En rond Pasen worden we daar weer extra bij stilgezet.



PASEN

Terwijl ik dit schrijf, leven we in Ethiopië toe naar het Ethiopische paasfeest. Deze keer wordt dat ruim een maand later gevierd dan ons paasfeest. In de vijftig dagen voor Pasen vasten de Orthodoxe christenen van het eten van dierlijke producten, zoals vlees, eieren, boter en melk. Na de kerkdienst in de nacht van eerste paasdag genieten de Ethiopiërs van hun eerste maaltijd met vlees na die lange vastentijd.

VERHUIZING

Na ruim drie jaar in het huis van een collega gewoond te hebben, begon ik erg te verlangen naar mijn eigen plekje. Begin januari begon ik rond te kijken en ik vond iets. Een bovenwoning dichtbij mijn vorige woonplek. Het huis zag er netjes uit en ik kon heel snel verhuizen. Inmiddels begin ik me er thuis te voelen.



MIJN WERK

De afgelopen maanden in het MLE project waren heel gevarieerd met veel nieuwe uitdagingen. Naast de Berta, Shinasha en Gumuz, waar ik de afgelopen jaren mee gewerkt heb, zijn er nog drie kleinere taalgroepen in Benishangul Gumuz. Ook voor deze taalgroepen zijn taalboeken ontwikkeld. Geen van deze groepen heeft leerkrachten die een officiële training gehad hebben. Ik verzorgde een training met vier leerkrachten en een inspecteur van de Mao-taal. Zo praktisch als mogelijk is, legde ik hen uit hoe ze die taallessen kunnen geven. Elke les werd wel een paar keer in de kleine groep in de praktijk gebracht en daarna geëvalueerd. Daarna bezochten we samen de school en gaven de leerkrachten les.



Het was bijzonder om met de inspecteurs van Berta, Shinasha en Gumuz een training voor te bereiden die zij nu zelf moeten gaan geven aan de leerkrachten van groep 1. Met hen zijn we dus een stap verder!

In maart trainde ik drie Gumuz schoolinspecteurs om de leerkrachten die onder hun verantwoordelijkheid vallen te begeleiden en samen bezochten we een aantal Gumuz-leerkrachten en woonden hun lessen bij. Daarbij viel ons op dat de leerkrachten nog steeds te veel praten en denken dat ze alles zelf moeten doen, ook het lezen van de kinderen!

Twee SIL projecten: Benishangul in het noordwesten, Bench Maji in de Southern Nations

MASTERSCRIPTIE

Het schiet nu op, maar klaar ben ik nog niet. Er is te veel afleiding. Ik heb goede hoop dat ik het begin mei echt kan opsturen.

OVERLIJDEN BEREND JAN

Eind maart kreeg ik een heel verdrietig bericht. De zoon van mijn jongste broer was overleden. Na overleg met SIL en Wycliffe besloot ik dat het goed was om bij de familie te zijn. En het was goed, het is zo belangrijk om in moeilijke tijden naast elkaar te staan en bij elkaar te zijn.

PLANNEN

De komende maanden hoop ik gebruik te maken van mijn ervaringen in het kleuteronderwijs. In het Bench Maji SIL-project in het zuiden van Ethiopië willen ze beginnen met kleuteronderwijs in de moedertaal. En daar moet een handleiding voor geschreven worden. Dat is een hele klus! We gaan werken met teams van vijf verschillende talen in die regio.



Kinderen krijgen buiten les

Wilt u met mij danken voor:

- een gezegend bezoek van familieleden in december;
- nieuwe mogelijkheden om taalgroepen te helpen om les te geven in hun moedertaal;
- veiligheid en bescherming op reis.

Wilt u met mij bidden voor:

- een goede afronding van het onderzoek;
- Gods nabijheid en troost voor de rouwdragende familie;
- wijsheid en creativiteit om leiding te kunnen geven in het kleuterschoolproject.

Hartelijke groet en in gebed verbonden,
Janet

Janet van Middendorp
c/o SIL Ethiopia
P.O. Box 2576
Addis Abeba.
Ethiopia
+251927171914 / jmiddendorp@gmail.com

COLOFON

Janet van Middendorp is in 2012 door Wycliffe in samenwerking met de GZB vanuit de Hervormde Gemeente Nunspeet uitgezonden naar Ethiopië. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed. Voor meer informatie over het wereldwijde werk van de GZB en Wycliffe: www.gzb.nl en www.wycliffe.nl.

Contactgegevens TFC
ThuisFrontCommissie Janet
p.a. Brouwerskamp 31
8071 BL Nunspeet

E-mail: tfcjanet@gmail.com
Website: www.janetvanmiddendorp.nl
Rabobank rekening NL41 RABO 0384 7741 64
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Nunspeet o.v.v. TFC Janet