



Nunspeet, november 2020

‘Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand, red mij uit de hand van mijn vijanden en vervolgers’

Psalm 31 : 15, 16

Lieve familie, vrienden en gemeenteleden,

Een hartelijke groet uit Nunspeet vanuit mijn eigen huis aan het Israëlserf! Dat is heel anders dan ik verwacht had, maar ik ben ontzettend dankbaar dat ik na al mijn omzwervingen weer in mijn eigen huis mag wonen.

Terugblik

Vanaf 23 maart woon ik nu al in Nederland. Vanuit Vierhouten verhuisde ik naar de Kolmansweg in Nunspeet. Dankzij internet heb ik al die tijd wel contact gehad met collega's en bekenden in Ethiopië. In augustus keerden een paar collega's die tegelijk met mij naar hun thuisland vertrokken waren weer terug naar Addis. Zij



werken in Addis op kantoor of op de internationale school. Teruggaan



was voor mijn nog geen optie. Er waren nog steeds reisrestricties in het land en het werken met groepen volwassenen was/is ook nog niet verstandig. Dus mocht ik me eerst richten op het opnieuw inrichten van mijn huis. Mijn spullen die ik december 2004 had ingepakt kwamen weer terug en kregen weer



een plekje. Het huis was ruim 15 jaar in andere handen geweest, er was best wat werk te doen, maar het bleef binnen de perken.

Vanaf 16 oktober ben ik weer officieel aan het werk voor SIL Ethiopië. Via internet kan ik meedenken over het werk in de drie moedertaalprojecten en lesmateriaal voorbereiden.

Situatie in Ethiopië

De situatie in Ethiopië is zorgelijk, niet alleen vanwege de COVID-19 crisis, maar ook vanwege binnenlandse conflicten die hier en daar opvlammen. Op 5 november gebeurde dat in het noorden, waar een lang sluimerend conflict escaleerde. Misschien hebben jullie daarvan ook in het nieuws gelezen. De situatie is verontrustend en we hopen en bidden dat het niet tot een groot landelijk conflict zal leiden.



Plannen

Begin oktober verliep mijn werkvergunning in Ethiopië en die kan alleen verlengd worden met een geldig paspoort. Ik durfde het niet aan mijn paspoort op te sturen. Mijn Ethiopische identiteitskaart kon ik meegeven en die is in Ethiopië op de post gedaan. Daarmee kan mijn collega mijn werkvergunning beëindigen en hoef ik geen hogere boetes te betalen.

Midden oktober had ik werkoverleg met mijn teamleider en toen hebben we een planning gemaakt voor de komende periode. Tot 1 januari (en het lijkt nu al langer te worden), blijf ik vanuit



Nederland werken. Dan zou ik voor een maand naar Addis gaan om mijn huis leeg te ruimen en zo mogelijk op het kantoor in Addis wat werk doen. Voor beide landen geldt bij aankomst een verplichte thuisquarantaine. Dat maakt reizen lastiger, maar niet ondoenlijk. Doordat nu ook de etnische conflicten oplaaien zijn de plannen helemaal onzeker. Indien mogelijk hoop ik voor eind september 2021, wanneer mijn contract met de GZB afloopt, toch nog een paar keer naar Ethiopië te kunnen reizen om te helpen bij de opzet van een kleuterschoolprogramma voor twee talen in het zuiden. We hebben daarvoor een donor gevonden en de plannen liggen klaar. Oorspronkelijk zou ik vanaf juni tijd hebben gekregen om weer in Nederland in te burgeren, maar omdat ik daar door de huidige situatie nu al tijd voor krijg, kan ik nog tot september naar Ethiopië reizen.

Het is een onzekere tijd, we maken plannen, stellen plannen bij, en je weet nooit zeker wat er kan doorgaan. Dat is lastig, maar ik ben daarin niet alleen. We leven in een tijd waarin we meer en meer beseffen dat wij afhankelijk zijn. Ik denk dat daarom de verzen uit psalm 31, die bovenaan de brief staan, me zo aanspreken.

Steun

Mede namens mijn thuisfrontcommissie wil ik in deze nieuwsbrief ook aandacht vragen voor het volgende. De kosten van mijn missie zijn de laatste jaren toegenomen en sinds het begin van de COVID-19 crisis zijn deze alleen nog maar sterker gestegen: extra reiskosten, tijdelijk dubbele huisvestingskosten, de aanzienlijk hogere kosten van levensonderhoud hier in Nederland. Dit in combinatie met teruglopende donaties maakt dat het gat in de begroting voor dit en komend jaar aanzienlijk is en niet meer opgevangen kan worden met opgebouwde reserves.

Daarom een dringende oproep: Willen jullie het werk (extra) steunen door een gift over te maken op NL41 RABO 0384 7741 64?

Liever een maandelijkse bijdrage via automatische incasso? Neem dan contact op met de TFC via tfcjanet@gmail.com. God zegene jullie en jullie gaven!

Gebedspunten

Willen jullie met mij danken voor:

- Een heerlijke plek om te wonen in Nederland.
- Het vinden van een donor voor de start van een kleuterprogramma voor twee talen in Konso.

Willen jullie met mij bidden voor:

- Goede blijvende internetverbinding om met Ethiopië in contact te kunnen blijven. Dit is in tijden van onrust niet altijd vanzelfsprekend.
- Het werk van taalonderzoek, leesonderwijs en Bijbelvertaling in talen die nog geen Bijbel hebben in de taal van hun hart.
- Wijsheid voor de regerings- en kerkleiders bij het nemen van de juiste beslissingen gedurende deze crisisperiode.



- Een sluitende begroting voor dit en komend jaar.
- Rust en vertrouwen als plannen anders gaan dan gedacht.

Nu deze brief net voor de feestdagen uitkomt, maak ik ook van de gelegenheid gebruik om jullie allemaal gezegende Kerstdagen en alle goeds voor 2021 toe te wensen.

In gebed verbonden,

Janet

Janet van Middendorp

Israëlsrf 2

8072 JC Nunspeet

Tel. +31642455642

WhatsApp +251927171914 en +31642455642

Email jmiddendorp@gmail.com

Tip! Meld je aan op mijn website www.janetvanmiddendorp.nl. Je krijgt dan een e-mailberichtje als er iets nieuws op de website geplaatst is.

COLOFON

Janet van Middendorp is in 2012 door Wycliffe in samenwerking met de GZB vanuit de Hervormde Gemeente Nunspeet uitgezonden naar Ethiopië. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed. Voor meer informatie over het wereldwijde werk van de GZB en Wycliffe: www.gzb.nl en www.wycliffe.nl.



Contactgegevens TFC
ThuisFrontCommissie Janet
p.a. Albert Neuhuyslaan 27
8072 HJ Nunspeet

E-mail: tfcjanet@gmail.com
Website: www.janetvanmiddendorp.nl
IBAN: NL41 RABO 0384 7741 64, t.n.v. Diaconie
Hervormde Gemeente Nunspeet o.v.v. TFC Janet

