



Nunspeet, september 2021

'Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooiën zal tot op de dag van Jezus Christus.'

Filippenzen 1:6

Lieve familie, vrienden en gemeenteleden,

Een hartelijke groet uit Nunspeet.

Mijn laatste nieuwsbrief begin ik met bovenstaande tekst. Deze tekst stond ook boven het eindverslag dat ik heb ingevuld voor de GZB. Een bemoedigende tekst om het werk, gedaan in dienst van God, in dat vertrouwen los te leren laten.

Loslaten

Eind september is het zover; mijn contract met de GZB loopt af en ik ga het werk in Ethiopië afsluiten.

Ik had gehoopt dat ik voor eind september nog een keer op reis zou kunnen, maar dat liep anders.

Heel snel nadat ik in juni de nieuwsbrief geschreven had, veranderde de situatie weer. Er werden geen business-visa meer uitgegeven voor Ethiopië en ik moest de vlucht, die ik voor eind juli had geboekt, afzeggen.

Op dat moment was er wel toestemming om met het kleuterschool-programma door te gaan en



Mijn boekenkast in Addis: een teken van 16 jaar verbondenheid met GZB



collega's in Ethiopië belegden een officiële opening van het programma. Ik werd via internet betrokken bij onderdelen van dat programma.

Daarna ging ik online met de twee taalteams door met het schrijven van verhalen en liedjes. In de overige tijd probeerde ik, op basis van de nieuw ontwikkelde richtlijnen voor kleuteronderwijs, lessen te schrijven.

Begin augustus kwam er weer een kink in de kabel: vanuit het Ministerie van Onderwijs in Addis Abeba werden we erop gewezen dat de regering zou komen met een eigen programma en dat daarbij geen hulp van organisaties nodig is. Terwijl het officieel aan de regio is om hulp te vragen waar zij dat nodig vindt, was dit toch iets om aandacht aan te geven.

Mijn collega in Addis is nog steeds in overleg en hoopt dat er toch nog toestemming komt. Ik ging ondertussen door met de twee taalteams en nu zijn in ieder geval de verhalen en liedjes voor het eerste kleuterschooljaar geschreven. Maar sinds eind augustus is het programma toch stilgezet. Ik heb aangegeven dat ik het werk nu graag wil overdragen. Ik wilde graag nog mijn bijdrage leveren maar de tijd is voorbij om de verantwoordelijkheid voor een heel tweejarig kleuterschoolprogramma op me te nemen.



Loslaten en tot rust komen

Nu moet ik gaan loslaten, een lastig proces. Maar ik denk dat het goed is. Ik hoop dat ik aan het eind van het jaar toch nog een keer naar Ethiopië kan om afscheid te nemen en om werk dat ik voor het kleuterschool programma gedaan heb aan de teams over te dragen.

Een tijdje geleden las ik de volgende spreuk:

'Stress doet je geloven dat alles nu moet gebeuren. Geloof stelt je gerust dat alles zal gebeuren op Gods tijd'

@sherisesdutch

Dus loslaten en daarbij denk ik ook aan de Bijbeltekst boven de brief: het werk in God handen laten rusten.

Er is veel om dankbaar voor te zijn. Ik mocht zoveel leerkrachten, leerkrachttrainers en taalboekschrijvers trainen. Heel veel kinderen kunnen nu lezen en schrijven in hun eigen taal. In die talen is ook het Nieuwe Testament of in ieder geval al een aantal boeken ervan beschikbaar.



Ik wil ook graag iedereen bedanken die in deze lange periode met me heeft meegeleefd door middel van persoonlijke post, financiële bijdragen en gebed. Daardoor werd mijn werk óns werk en voelde ik me ondersteund en gedragen.

D.V. zondag 31 oktober hoop ik in een terugkomdienst in de kerkelijke gemeente, in dankbaarheid terug te kijken op mijn leven en werken in Afrika. Jullie zullen hierover nog nader geïnformeerd worden.

Namens de TFC

Ook als thuisfrontcommissie zijn we dankbaar dat Janet zoveel jaren met haar gaven heeft mogen dienen en dat we haar daarbij hebben mogen ondersteunen. We bidden dat het werk wat ze heeft mogen doen, vrucht zal dragen en vertrouwen hierin op Gods zegen. We bedanken iedereen die Janet en de TFC op vele manieren heeft gesteund. Tot slot kijken we ook dankbaar terug op een fijne samenwerking met Janet, oud-TFC leden, de GZB, Wycliffe, de Hervormde gemeente Nunspeet en de deelgenoten gemeenten van Heerde en Kootwijkerbroek.

Ben Bruijnes – Evelien van Middendorp – Johan de Jonge – Pieter van Engelen

Gebedspunten

Willen jullie met mij danken voor:

- de verkiezingen die vredig zijn verlopen
- gezondheid en energie, die ik mocht ontvangen in de jaren die ik in Afrika werkte
- een meelevend en biddend thuisfront

Willen jullie met mij bidden voor:

- Ethiopië, de spanning tussen diverse bevolkingsgroepen en de omliggende landen, en dan ook nog de corona die telkens weer oplaat
- het kleuterschool project voor de Ale- en Konso taal en een goede manier om het werk over te dragen
- het proces van loslaten waar ik nu doorheen ga, en het weer 'aarden' in Nederland

In gebed verbonden,

Janet

*Janet van Middendorp
Israëlserv 2
8072 JC Nunspeet*

*Tel.: (ook WhatsApp) +31642455642
E-mail: jmiddendorp@gmail.com*

COLOFON

Janet van Middendorp is in 2012 door Wycliffe in samenwerking met de GZB vanuit de Hervormde Gemeente Nunspeet uitgezonden naar Ethiopië. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed. Voor meer informatie over het wereldwijde werk van de GZB en Wycliffe: www.gzb.nl en www.wycliffe.nl.

