

Deliver your people!  
Empower the nation that belongs to you!  
Care for them like a shepherd  
and carry them in your arms at all times!

*Psalm 28:9, The NET Bible*



Rond ons afscheid konden we veel tasjes uitdelen: aan alle collega's in het ziekenhuis, in het dorp Luhomero en (zoals hier) tijdens de 'afternoon prayer'.



## Een nieuw begin

**Hopelijk hebt u onze vorige nieuwsbrief al uit, want hier is al weer een nieuwe! Een mooie gelegenheid om u langs deze weg blijde Kerstdagen en een gezegend 2020 te wensen. Maar eerlijk is eerlijk: dat is natuurlijk niet de reden dat we twee maanden na de vorige al weer een nieuwsbrief laten verschijnen. Er is gewoon weer veel te vertellen. We kijken terug, maar vertellen ook graag over een nieuw begin.**

De afgelopen maanden werd het steeds duidelijker: vruchtbaar samenwerken met de CCAP Synod of Livingstonia zit er niet meer in. Echt een forse teleurstelling: we hadden zó gehoopt dat we samen een goede weg vooruit zouden kunnen vinden. Maar het lukte niet, en dat was niet alleen voor ons, maar ook voor alle andere betrokkenen moeilijk.

Een ingrijpend besluit van de directie van de GZB dus: zendingswerkers uit Noord-Malawi terugtrekken. Toch hielp dat besluit ons tegelijkertijd ook. Misschien zijn we ongemerkt al meer Malawisch dan we denken... Hier is het namelijk heel gewoon dat je van het een op het an-

dere moment wordt overgeplaatst. Dat gebeurt met dominees, politie-agenten, onderwijzers en met wie al niet meer. Als we dus vertellen dat de GZB heeft besloten om ons over te plaatsen naar Zuid-Malawi, dan roept dat eigenlijk bij niemand vragen op: zo gaat dat nu eenmaal in het leven. "OK, God geeft je nu dus iets anders te doen." Sommigen zullen al niet eens willen zeggen dat ze het jammer vinden dat je vertrekt, want dan zou je maar laten blijken dat je het beter weet dan God: als dit Gods weg is, moet je die toch immers met vreugde gaan?

Hoe dan ook: opeens wonen we bijna negen uur rijden van Ekwendeni vandaan. Een nieuw begin!

## Afscheid: Ekwendeni

Na bijna drie jaar hebben we dus afscheid genomen van Ekwendeni: van ons huis, van ons werk en vooral van de mensen daar. Op vrijdag 8 november namen we afscheid in het ziekenhuis en op het kantoor van de Synode. Iedereen wist of snapte wel dat we voortijdig weg gingen. Velen wisten zich daar zichtbaar geen raad mee.

Vooraf onze laatste zondag (10 november) stond in het teken van afscheid: 's ochtends tijdens de Engelse kerkdienst, 's middags in de kleinere kring van de *afternoon prayer*.

Met dat laatste bedoelen we de bijeenkomst die elke zondagmiddag om twee uur wordt gehouden met kerkleden uit je eigen buurt. Door uitgelopen afscheidsbezoeken van lieve Malawische vrienden waren we voor ons doen nogal aan de late kant: we kwamen rond half drie pas aan. Dat gaf echter niet. We werden extra hartelijk verwelkomd – niet alleen omdat het onze laatste keer zou zijn, maar ook omdat degene die de *afternoon prayer* zou leiden niet was komen opdagen 😊. Dat kon Gert nu dus mooi doen! Hij kreeg een paar minuten de tijd om na te

**Met onze nieuwsbrieven houden we graag iedereen op de hoogte die zich op de een of andere manier met ons en onze missie verbonden voelt. Welkom!**

denken over het gedeelte dat hij zou gaan lezen en wat hij daarover wilde gaan zeggen. Hij koos het eerste deel van Openbaring 21, waar we lezen dat God zijn tent zal opslaan onder de mensen en onder hen zal wonen. Een link met *ons* wonen te midden van de mensen in Ekwendeni was gauw gelegd...

Over en weer volgden hartelijke afscheidswaardes en we deelden onze afscheidscadeau's uit. Zoals de foto op de voorpagina laat zien waren onze broeders en zusters maar wat blij met 'onze' tassen...

De volgende ochtend laadden we al heel vroeg de laatste spullen in onze auto. Onze nachtwaker Emmanuël bleef langer dan normaal om ons uit te kunnen zwaaien. Toen het moment van vertrek aanbrak stonden ook onze tuinman Jeremiah en onze huishoudelijk hulp Ritah paraat. Ontroerend moment: we zijn met hen vertrouwd geraakt, en ons vertrek betekent voor hen simpelweg ook verlies



*Op de ochtend van ons vertrek. Van links naar rechts: Gert, Emmanuel, Jeremiah, Rieneke, Christian en Ritah.*

van inkomen. Nog moeilijker was het afscheid van Christian, een 19-jarige studente verpleegkunde, die sinds april 2018 in onze tuin haar onderkomen had. Hoewel we met haar en haar familie verbonden zullen blijven, zullen we elkaar echt missen...

## Vertrek: als Abraham

Zo voelde het die maandag: we vertrekken zoals ooit Abraham vertrok – zonder te weten waar we terecht zouden komen. Met dit verschil: wij gingen per auto en al zwijgt de Bijbel daarover: Abraham waarschijnlijk niet. Zeker, voor de korte termijn was het wel duidelijk. Eerst zouden we twee weken in Lilongwe verblijven. Daarna stond twee weken Zuid-Afrika op het programma: de tweejaarlijkse retraite van GZB-werkers in de regio en een korte vakantie met onze vrienden Hans en Gerrie. Maar daarna? We hadden werkelijk geen idee waar de reis op uit zou lopen. Gaan we straks elders in Malawi aan de slag? Gaan we door als zendingswerkers in een ander land, wellicht zelfs een ander continent? Keren we terug naar Nederland? Alles lag open, niets was zeker. Veel tijd om daarover na te denken en ons er zorgen over te maken hadden we echter nog niet. Vanaf ons tijdelijke steekje in Lilongwe reden we de volgende dag alweer richting Mangochi, waar we op woensdag een miniconferentie zouden bijwonen die georganiseerd was in het kader van een GZB-predikantenreis. We keken uit naar de ontmoetingen met de Nederlandse predikanten (sommigen



*De auto van Abraham*

ons welbekend), maar ook naar die met andere gasten, waaronder predikanten uit Zuid-Malawi die bij het programma van de predikantenreis waren betrokken.

## Ongedachte wending

Aan het begin van de conferentie zouden de GZB-werkers in Malawi zich kort voorstellen. We waren – zeker gelet op de omstandigheden – van plan om dat kort en krachtig te doen: onze naam noemen en kort vertellen met welk doel we bijna drie jaar geleden naar Malawi waren gekomen.

Aangestoken door andere in Malawi woonachtige GZB-ers besloten we op het laatste moment ons plan te herzien. Dus toch maar een bestaande Powerpoint presentatie gepakt, omgewerkt, ingekort en in het Engels vertaald: iets over het werk van Gert als Bijbelstudiecoördinator en iets over dat van Rieneke in de palliatieve zorg. Aan het eind zouden we dan sobertjes aangeven dat ons werk in het Noorden inmiddels ten einde was gekomen

en dat we in afwachting waren van wat komen zou. Zo gezegd, zo gedaan.

Al gauw bleek dat enkele predikanten van de CCAP Blantyre Synod erg enthousiast waren over de presentatie die Gert gaf over het Bijbelstudiewerk: "Dit hebben we ook in onze Synode hard nodig!" Hun enthousiasme was blijkbaar zó groot, dat ze onze woorden aan het eind van onze presentatie niet eens gehoord hadden. Het was hen helemaal ontgaan dat we niet langer voor de CCAP Synod of Livingstonia werkten, in een tussenfase zaten en dus beschikbaar zijn voor een nieuwe missie...

Een van de predikanten die liet blijken dolgraag in zijn kerk met een Bijbelstudieprogramma te willen starten

was ds. Kaseko, die ook directeur is van de afdeling *Mission, Evangelism and Training* in de Blantyre Synode. Een gesprek dat hij korte tijd later had met onze regio-coördinator ds. Willem-Henri den Hartog en zijn vrouw Ditteke leidde al spoedig tot de conclusie, dat de CCAP

Blantyre Synod voor het starten van een bijbelstudieprogramma graag gebruik zou willen maken van Gerts hulp en ervaring.

## De zegen valt ons toe

En zo was er opeens onverwacht snel een nieuw toekomstperspectief: we vertrekken naar Blantyre en Gert gaat daar bij de CCAP Blantyre Synod zijn werk op het gebied van Bijbelstudie voortzetten. Inmiddels is ons wel duidelijk geworden dat er ook voor Rieneke volop mogelijkheden zijn om zich in te zetten op een plek waar ze echt iets kan bijdragen.

In alle opzichten valt er de komende tijd nogal wat te doen: een aangepaste of nieuwe werkvergunning regelen, een huis zoeken, schakelen van Chitumbuka naar Chichewa, investeren in introductie en kennismaking in de CCAP Blantyre Synod, ons verder oriënteren op waar Rieneke aan de slag zou kunnen en noem maar op. Dat kost veel tijd en energie, maar we kijken er naar uit.

We zijn dankbaar en eerlijk gezegd ontzettend verrast dat er al zo snel nieuwe deuren open gingen, zodat we in Malawi kunnen blijven werken.



We moeten de laatste tijd vaak denken aan twee regels uit Gezang 465 (Liedboek voor de Kerken): “Nog voor wij U iets vragen, / voorkomt Gij ons gebed.” Eerlijk gezegd waren wij nog niet eens begonnen te bidden dat God nieuwe deuren voor ons zou openen – en toen deed Hij dat al! Dat is best een wonderlijke ervaring. En soms ook een beetje verwarrend. Een tikkeltje goddeloos, zegt een of andere stem in ons hart: dat je nog niet eens had gebeden om een nieuwe werkplek! De verrassing is echter des te groter, en onze dankbaarheid ook. Met een variatie op een woord van de apostel Paulus (2 Korinthe 10: 17) zeggen we dan maar: Wie roemt, laat hij niet roemen in zijn gebeden, maar in de Heere!

## April: even in Nederland

In april/mei waren we voor ons tweejaarlijkse verlof in Nederland. Wat hebben we toen veel mensen gezien en gesproken. Het was mooi om veel over ons leven en werk in Malawi te delen, en u hebt ons enorm bemoedigd door ons die gelegenheid te geven.

Zoals u in deze (en de vorige) nieuwsbrief kunt lezen, hangt de vlag er een half jaar later opeens heel anders bij. Het liefst zouden we u persoonlijk bijpraten: dat biedt immers ook volop gelegenheid om vragen die leven te beantwoorden.

Omdat we vanwege een blijde verwachting in ons eigen gezin toch al naar Nederland wilden komen, hebben we afgesproken dat we daar een kort extra verlof aan vast

knopen. Het zal onmogelijk zijn om alle gemeenten die met ons meelevens en ons steunen te bezoeken, maar we hopen dat ze wel allemaal zijn vertegenwoordigd tijdens de ontmoetingsavond die we speciaal voor hen beleggen op dinsdagavond 14 april. De bijeenkomst wordt waarschijnlijk gehouden in het GZB-kantoor te Driebergen, maar in de weken ervoor sturen we alle betrokken gemeenten een uitnodiging waarin alle details te vinden zijn.

We hopen tegen die tijd ook meer zicht te hebben op ons leven en werken in Blantyre en zullen daar graag het een en ander over vertellen. Nu alvast hartelijk welkom!

### Dinsdagavond 14 april

**Ontmoetingsavond voor gemeenten die met ons meelevens en ons steunen. Rieneke & Gert hopen er te zijn. U ook? Meer informatie volgt.**



Mooie mensen in Noord-Malawi

# Gebed en dankzegging

Graag delen we punten van gebed en dankzegging:

- Dank voor de geweldige tijd die we in Ekwendeni hebben gehad, en voor de mensen die we in de afgelopen jaren hebben ontmoet. Dank niet alleen voor de vrienden, maar ook voor mensen met wie wij het best moeilijk hadden. Ook zij hebben ons – vaak ongewild – geholpen.
- Dank dat er al zo snel nieuwe deuren voor ons open gingen, zodat we in Blantyre ons werk kunnen voortzetten: anders, maar vol verwachting!
- Dank en bid voor de directie en kantoormedewerkers van de GZB. We zijn zeker de afgelopen maanden ongelooflijk dankbaar voor hun ervaring, wijsheid, gebed, aanmoediging, steun en leiding.
- Bid voor mensen zonder macht en zonder stem die getroffen worden door het beleid van de leiding van de synode en door het besluit dat de GZB heeft moeten nemen om de samenwerking met de CCAP Synod of Livingstonia op een laag pitje te zetten.
- Bid in het bijzonder voor hen die in en rond Ekwendeni aangewezen zijn op palliatieve zorg. Zij worden het hardst geraakt nu de GZB zich terugtrekt en programma's van het ziekenhuis niet langer ondersteunt.
- Bid voor de CCAP Synod of Livingstonia: voor de leiding, de predikanten, de gemeenten en de kerk als geheel.



Gebed voor patiënten palliatieve zorg

- Bid voor de mensen die we in dienst hadden en die door ons vertrek inkomen verliezen dat zo belangrijk voor hen was: dhr. Jemeriah Longwe (tuinman), dhr. Emmanuel Soko (nachtwaker) en mw. Ritha Tembo (huishoudelijke hulp).
- Bid voor Christian Mkandawire (de studente verpleegkunde die in Ekwendeni bij ons woonde): dat ze haar opleiding met vreugde en succes zal blijven doen.
- Bid dat we een goede start maken: rond het vinden van een huis, het vernieuwen/aanpassen van onze werkvergunning, de introductie in de CCAP Blantyre Synod, het leren van Chichewa en nog veel meer.

Bedankt voor uw steun in het afgelopen jaar!  
We wensen u blijde kerstdagen en een gezegend 2020 toe.

## Rieneke & Gert

Rieneke en Gert van de Pol zijn in januari 2017 vanuit de Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen uitgezonden naar Malawi (zuidoostelijk Afrika). De uitzending wordt mede gedragen door de Protestantse gemeente Rijnsburg. Tot voor kort woonden en werkten zij in het noorden van het land, maar kort geleden zijn ze verhuisd naar het zuiden. Gert zal voor de CCAP Blantyre Synod gaan werken aan de opzet van een Bijbelstudie programma, Rieneke oriënteert zich nog op de taken die zij daar op zich gaat nemen.

weblog [www.care4malawi.nl](http://www.care4malawi.nl)  
facebook [www.facebook.com/care4malawi](https://www.facebook.com/care4malawi)  
e-mail [rieneke@care4malawi.nl](mailto:rieneke@care4malawi.nl) | [gert@care4malawi.nl](mailto:gert@care4malawi.nl)

## Giften

Wilt u een gift overmaken?  
NL91 INGB 0690 7624 45  
tnv GZB, Driebergen  
ovv 'TFC Care4Malawi'

De GZB heeft het CBF-keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de GZB aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen.

Advies nodig over hoe u giften kunt aftrekken van de belasting of hoe u een periodieke schenking kunt doen? Bel dan gerust even met Cees de Mooij, 06 - 51 50 08 42. Hij informeert u graag.

## GZB

Postbus 28  
3970 AA Driebergen  
0343 - 51 24 44  
[info@gzb.nl](mailto:info@gzb.nl)  
[www.gzb.nl](http://www.gzb.nl)

## TFC

Rienke Labeur-van de Pol  
Van der Waalslaan 95  
3045 BG Rotterdam  
010 - 669 03 65  
[tfc@care4malawi.nl](mailto:tfc@care4malawi.nl)